



Protestantse Gemeente Silvolde

*Bij U is de bron van het leven*

# Wat ons bindt

Eeuwigheidszondag

Dankdag: samen eten, een Viering en gemeenteavond

Terugblik op rommelmarkt 12 oktober jl.

Sint Maarten-optocht

**november 2024**



Protestantse Gemeente Silvolde  
Kerkenstraat 6  
7064 BH Silvolde  
www.pgsilvolde.nl

Predikant:  
ds. Gerjanne van der Velde-  
Meijer  
tel: 0315-239910  
predikant@pgsilvolde.nl

Scriba:  
Willy Freek  
Rijksweg 21  
7011 DR, Gaanderen  
tel: 0315-239934  
scriba@pgsilvolde.nl

Kosters:  
Gerrit Vossers  
tel: 06-13220718  
Anton Neijland  
tel: 0315-631627  
koster@pgsilvolde.nl

Verenigingsgebouw De Sprank  
Kerkenstraat 6A  
Beheerders:  
Ada en Derk Weening  
tel: 0315-325917  
sprank@pgsilvolde.nl

Beheerder begraafplaats:  
Gerrit Vossers  
tel: 0613220718  
begraafplaats@pgsilvolde.nl

Bankrekening kerkrentmeesters  
NL96 RABO 0359 1044 52  
kerkrentmeesters@pgsilvolde.nl

Bankrekening diaconie  
NL55 RABO 0359 1105 25  
diakenen@pgsilvolde.nl

Kopij aanleveren voor de 20ste  
van de maand  
wob@pgsilvolde.nl

Omslagfoto: Gerrit Vossers

## Kerkdiensten november

### Zondag 3 november

**10.00 uur:** ds. G. van der Velde-Meijer  
1ste collecte: Kerk in Actie, Zending Ghana  
2de collecte: Kerkrentmeesters

**19.00 uur:** ds. G. van der Velde-Meijer, m.m.v. Vocaal Ensemble  
Encore

### Woensdag 6 november, Dankdag voor Gewas en Arbeid Maaltijd en dankstond

**18.30 uur:** Ds. G. van der Velde-Meijer  
1ste collecte: Voedselbank  
2de collecte: Kerkrentmeesters  
Collecte in natura: houdbare levensmiddelen (zie oproep elders in  
deze WOB)

### Zondag 10 november

**10.00 uur:** Ds. D. Bos  
1ste collecte: Kerk in Actie, Werelddiaconaat Bolivia  
2de collecte: Kerkrentmeesters

### Zondag 17 november

**10.00 uur:** Ds. G. van der Velde-Meijer  
1ste collecte: Eigen diaconaal Jeugdwerk  
2de collecte: Kerkrentmeesters

### Zondag 24 november, Eeuwigheidszondag

**10.00 uur:** Ds. G. van der Velde-Meijer, m.m.v. Cantores Versicolores  
1ste collecte: Eigen diaconaal werk  
2de collecte: Kerkrentmeesters

## Vieringen Schuylenburgh

**6 november** pastor G. van de Munckhof  
**20 november** ds. G. van der Velde-Meijer

### Niet is het laatste woord gesproken

Niet is het laatste woord gesproken,  
er klinkt een lied, al is het nacht.  
Onzeker gaan wij, lotgenoten,  
op weg met wie ons samenbracht.  
Wat komen zal is nog verborgen.  
God weet wat ons te wachten staat:  
het stille licht, een nieuwe morgen,  
waarmee ik mij verzoenen laat.  
(Andries Govaart)

**Heeft u vervoer naar de kerk nodig?  
Neem dan contact op met Mariet Weening,  
tel. 0315-329 000**

## Eeuwigheidszondag

24 november is het het einde van het kerkelijk jaar. Het jaar dat begon met de eerste zondag van advent.

Deze zondag noemen wij ook wel eeuwigheidszondag, omdat we dan stil staan bij de voleinding van deze wereld en de belofte dat God eens alle dingen nieuw zal maken.

In het licht van deze belofte herdenken we de gemeenteleden die ons het afgelopen jaar door de dood ontvallen zijn. In de dienst, waarvoor de familieleden van de overledenen een persoonlijke uitnodiging ontvangen, zullen wij ter nagedachtenis de namen noemen van;

Hentje Theodora Wijsman-Meijerman, 20 april, 83 jaar

Louise Everdina Tennekes-van den Berg, 29 april, 94 jaar

Hendrika Luesink-Roodnat, 10 juni, 69 jaar

Johanna Gesiena Elisabeth Kuijperij-Stapelkamp, 11 juni, 90 jaar

Johanna Grada Berendina Vriesen-Spekking, 22 augustus, 89 jaar

Willem Wijsman, 15 oktober, 83 jaar

Geertruida Warner-van de Beld, 18 oktober, 76 jaar

Ook zullen we een kaars aansteken voor allen die naamloos gestorven zijn en zal er in de dienst gelegenheid zijn om kaarsen te ontsteken voor hen die hier niet met name worden genoemd.

Aan de dienst wordt medewerking verleend door Cantores Versicolores.

De mensen van voorbij  
wij noemen ze hier samen.

De mensen van voorbij  
wij noemen ze bij namen.

Zo vlinderen zij binnen  
in woorden en in zinnen  
en zijn wij even bij elkaar  
aan 't einde van het jaar.

De mensen van voorbij  
zij blijven met ons leven.

De mensen van voorbij  
ze zijn met ons verweven  
in liefde, in verhalen,  
die wij zo graag herhalen,  
in bloemengeuren, in een lied  
dat opklinkt uit verdriet.

De mensen van voorbij  
zij worden niet vergeten.

De mensen van voorbij  
zijn in een ander weten,  
Bij God mogen ze wonen,  
daar waar geen pijn kan komen.  
De mensen van voorbij  
zijn in het licht, zijn vrij.





## Uit de pastorie

Al sinds ik nog maar een paar jaar als predikant aan het werk was wist ik, als de zomervakantie erop zit is het zo Kerst. Het lijkt allemaal rustig te starten maar binnen een paar weken staat Kerst als stip op de horizon en komt het ook snel dichterbij.

Hoewel ogenschijnlijk alles vertraagt – de bloei is uit de natuur, de langere naar binnen gekeerde avonden roepen tot stilzitten – lijkt het werk haast te maken. Startzondag, Dankdag, Eeuwigheidszondag, de Adventszondagen en dan de dagen van Kerst. Alles heeft zijn voorbereiding en dat te midden van 'het gewone' dat ook al genoeg te doen geeft.

Tegelijkertijd geven al die bijzonderheden me ook de rust. Het ritme en de regelmaat van het tijdeigene van het jaar geven me dat het niet zomaar door de vingers glipt. We nemen apart de tijd om te lachen, te huilen, te hopen, te verwachten en te verwonderen. Alles komt voorbij op de zondagen naar Kerst toe. En daar als gemeente ook door en langs onderweg te zijn doet me goed.

In de pastorie is het bij vlaggen net zo herfstig als buiten. Ze hebben allemaal hun draai weer gevonden, maar dat gaat zeker ook gepaard met de nodige storm en als ze dan ieder een eigen kant op hebben geblazen voor ze naar school vertrekken blijven wij met de bende achter. Maar ik klaag niet want alle clichés zijn ook waar (ze zijn veel te snel groot, ooit verlang je terug naar de rommel, straks komen ze alleen nog met de was, eens zijn ze je dankbaar .. en al die dingen meer)

Op 30 oktober zijn mijn ouders 60 jaar getrouwd. Dat valt ook nog eens mooi in de herfstvakantie dus we kijken uit naar een feestelijke dag. Bijzonder dat ze het nog in goede gezondheid kunnen vieren.

*Een hartelijke groet vanaf de Ulftseweg,  
ds. Gerjanne van der Velde-Meijer*

## Bij de diensten



Vocaal Ensemble Encore

**Zondag 3 november** zijn er twee diensten. Dat is minder bijzonder dan ik in de Klavier deed voorkomen. Ik werd al snel op de vingers getikt dat Silvolde vroeger weliswaar geen avonddiensten kende maar dat er wel een tijdlang twee ochtenddiensten zijn geweest. Hoe dan ook, zondag 3 november is er een gewone ochtenddienst en 's avonds gaat de kerkdeur weer open. Een avonddienst met medewerking van Vocaal Ensemble Encore uit Varsseveld. Er zal ruimte zijn voor hun muziek, voor samenzang en voor lezingen die passen bij deze tijd van het jaar.

**Op woensdag 6 november** is het dankdag voor gewas en arbeid. Een aankondiging over de invulling van deze avond vindt u elders in deze WOB.

**Op 10 november** hoopt ds. Bos uit Doetinchem bij ons voor te gaan. **24 november** is het Eeuwigheidszondag, muzikale medewerking komt dan van Cantores Versicolores in de nieuwe samenstelling. Goede en gezegende diensten gewenst!

# Meeleven

## Onze zieken

Er was en is heel wat zorg in de gemeente op dit moment.

Van buurtgenoten werden de heren Dorrestijn en Kranen zomaar ineens zaalgenoten in het ziekenhuis. Beiden kwamen thuis vervelend te vallen en moesten een operatie ondergaan. Jan Kranen, Oude Dinxperloseweg 78, is inmiddels weer thuis. Bernard Dorrestijn, Lichtenberg 5, is vanuit het ziekenhuis naar Antonia gegaan om daar te revalideren.

Dhr. Colenbrander, Lichtenbergseweg 57, is na een ziekenhuisverblijf en revalidatie in Antonia weer thuis.

Ook Hans Breukelaar, Heuvelstraat 7, is weer thuis. Ruim een week was hij in het Radboud in Nijmegen. Het echte herstel moet thuis gebeuren maar de operatie is gelukkig goed gegaan.

Thuis is ziek mevr. Bourgondiën, Bontebrug 98. Onverwachts staat zij voor een traject van behandelingen die zij moet ondergaan. De vooruitzichten zijn goed maar evenzogoed is er een hele weg te gaan.

## Berichten van overlijden

Op 15 oktober overleed dhr. Wim Wijsman. Hij is 83 jaar geworden en was sinds 20 april weduwnaar van Henny. Een groot verlies voor zijn kinderen die in een half jaar tijd hun beide ouders moeten missen. De afscheidsdienst voorafgaand aan de crematie werd gehouden op 21 oktober in onze kerk en werd geleid door ds. A. van den Bos.

Vrijdag 18 oktober is Trude Warner-van de Beld overleden op de leeftijd van 76 jaar. Zij was getrouwd met Harm Warner en woonde Dassenhof 50. De rouwdienst was op vrijdag 25 oktober in onze kerk, aansluitend was de begrafenis op de natuurbegraafplaats in de Slangenburg.

Wij wensen beide families de nabijheid toe van God en mensen in de dagen van afscheid nemen.

## Dankdag

Op **woensdag 6 november** is het dankdag. We staan dan stil bij de oogst van het land en de zegen op het werk van onze handen. Daarmee onderstrepen we ook dat het niet vanzelfsprekend is dat we ons dagelijks brood ontvangen.

Vanaf 18.15 uur bent u welkom in de kerk.

Om **18.30 uur** kunnen we dan aan tafel. Eerst delen we met elkaar een maaltijd (soep en brood) als zichtbaar teken van wat de aarde geeft en ook gewoon omdat het gezellig is om met elkaar te eten. Daarna is er rond **19.15 uur** een korte viering met medewerking van de Cantorij, waarin we God danken voor Zijn gaven.

Rond **20.00 uur** gaat het over in het delen van de dankbaarheid in het gemeentewerk en -leven. Vanuit de diverse colleges zal worden verteld wat er de afgelopen tijd is gepasseerd en waar ze nu mee bezig zijn. Daarbij horen we natuurlijk ook graag de vragen, aanbevelingen of zorgen vanuit de gemeente.

Tegen 21.00 uur sluiten we de avond af.



U hoeft zich voor deze avond niet aan te melden. Er zal genoeg zijn voor iedereen dus laat het niet maar zo voorbijgaan. (En mocht 18.30 uur te vroeg zijn schroom dan niet om bij de viering alsnog aan te sluiten).

### **Wij gedenken Johanna Grada Berendina Vriesen- Spekking**

Jo haar wieg stond op 15 augustus 1935 aan het Zaagpad. Op donderdag 22 augustus overleed zij in alle rust in de Oevelgunne in Gendringen.

Daar tussen zitten 89 volle jaren.

Een leven dat van alles in zich had. Opgroeien als oudste in een gezin van vijf kinderen.

Na de Mulo aan het werk om haar steentje bij te dragen. Eerst bij Duthler, later bij notaris Vos. En ook voor de avond had ze nog een baantje op kantoor. Werkplekken waar ze genoot van het contact met mensen en hun verhalen.

De liefde vond ze bij Gerrit Vriesen. Ze trouwden in 1958.

Zijn werk bracht hen nog voor enige tijd in Nieuwerkerk a/d IJssel, maar later weer in Silvolde waar ze uiteindelijk via het Zaagpad aan de Eekhoornhof terecht kwamen.

Jo was daarin niet moeilijk. Ze volgde en zorgde voor een thuis. Vijf kinderen werden er geboren.

Een geluk dat ook het grootst denkbare verdriet bracht. Dochtertje Frederieke die maar een paar dagen oude mocht worden en het niet te bevatten overlijden van Bert.

Het heeft haar leven getekend met een pijn die zich moeilijk laat delen.

Maar het weerhield Jo niet in het zorgen voor anderen. Voor kinderen die tijdelijk een plek nodig hadden. Waarvan Ria bleef en onderdeel werd van het gezin.

Zorgen voor de burens, voor de mensen die ze ontmoette via het Rode Kruis.

Ze was er als je belde en stond klaar om te helpen.

Los daarvan vulden haar dagen zich makkelijk. Een breiwerkje (vele kilometers), een tv-programma. Ondernemend zoals het zich liet zien in het nemen van zwemlessen en het halen van haar rijbewijs.

En de zorg voor en het plezier met de vele honden die in de loop der jaren onderdak kregen.

Ziek worden en ziek zijn viel haar zwaar. Ze kon er haar weg niet mee vinden. In juli kwam ze via een ziekenhuisopname in de Oevelgunne terecht. Haar gezondheid was inmiddels heel kwetsbaar.

Op donderdag 29 augustus kwamen we in de kerk bij elkaar. Daar klonken de woorden uit het bijbeltje van Jo als troost, Gelukkig de mens die leeft van het Woord van God. Aansluitend vond de begrafenis plaats op de Silvoldse begraafplaats.

We wensen Gerrit en de kinderen veel sterkte met het verlies.

### **Jarigen 80 jaar en ouder**

02-11 Mevr. A. Costeris-van 't Verlaat, Laan van Schuylenburch 98

06-11 Dhr. G.B.W. te Grootenhuis, Heidedijk 16, Terborg

11-11 Mevr. G.H. Aalderink-Teerink, Berkenlaan 62

15-11 Mevr. C.J. Boesveld-Spekking, Industrieweg 115, Terborg

28-11 Dhr. G.J.H. Besselink, Vinkwijkseweg 1 42, Zeddam



## Uit de Kerkenraad

Maandag 14 oktober vond de kerkenraadsvergadering plaats. Na de opening door de predikant met het lezen van het verhaal van de Grote Verzoendag werd er gebeden.

De agenda wordt vastgesteld en de notulen van de vorige vergadering worden goedgekeurd.

Er wordt vooruitgekeken naar de diensten van de komende periode; de kerstvieringen zijn al in voorbereiding evenals de dienst van Eeuwigheidszondag.

Op 6 november vindt na de Dankdagviering de gemeenteavond plaats. Tijdens deze bijeenkomst zullen o.a. de diverse colleges verslag uitbrengen over de afgelopen periode. Door de diaconie zal er ingezameld en gecollecteerd worden voor de Voedselbank. Ook zal de uitgave van het Klavier besproken worden.

De diverse colleges bespraken vervolgens de lopende zaken. Het jeugdwerk zal binnenkort overleggen over de kerstvieringen. De Sint Maartenviering gaat dit jaar ook door.

De Kerkenraad bespreekt ook de uitgave van het Klavier. Men verschilt van mening hierover. Tijdens de gemeenteavond zal dit weer besproken worden. Ook het beleidsplan komt aan de orde.

Na de rondvraag sluit de predikant de vergadering met een avondgebed.

*Els Spekking, notuliste kerkenraad*

### Van de diaconie

## Bericht van ons sponsorkindje

Zoals u wellicht weet sponsort de diaconie, via Stichting Plan, een meisje in noord-Ghana. Zij heet Suraya en is inmiddels 11 jaar. Onlangs ontvingen we van Stichting Plan weer een bericht over hoe het nu met Suraya en de inwoners van haar streek gaat. Zo zijn er onlangs diverse nieuwe waterputten geslagen, die zorgen voor schoon drinkwater. Er was weinig schoolmeubilair in dit gebied, wat het geven van goed onderwijs bemoeilijkte. Met de verstrekking van in totaal 1420 bureaus aan diverse onderwijsinstellingen is hierin een aanzienlijke verbetering gekomen. Samenhangend met de grote armoede in noord-Ghana worden veel kinderen geconfronteerd met misbruik en geweld. De training van teams voor kinderenbescherming zal de veiligheid van de kinderen vergroten.

Met Suraya zelf en haar familie (ze heeft één zus) gaat het goed. Ze is gezond en gaat graag naar school. Haar favoriete vakken zijn sport en muziek/dans.

## Klusdag voor Stichting Present

Op zaterdag 28 september jl. heeft een groep gemeenteleden van Klavertje-4 geklust in Didam bij een kwetsbare, alleenstaande moeder, in het kader van ons gezamenlijke diaconale project voor Stichting Present. De klus bestond uit het snoeien van een lange, behoorlijk uit zijn vorm gegroeide heg. Het werk ging buitengewoon vooerspoedig, mede dankzij de prima heggescharen, die Stichting Present leverde. In twee uur was de heg weer in vorm, het groenafval afgevoerd en zag de tuin er ineens heel anders uit; veel verzorgder en opgeruimder. Na afloop kregen we nog een kopje koffie aangeboden van de bewoonster. Mooi om haar te ontmoeten. Ze was heel dankbaar en kon weer veilig met haar scootmobiel de oprit op!



Mocht u dit bijzondere werk ook een keer willen doen, voor het komende jaar zijn er weer twee data gepland om te gaan klussen voor Present: zaterdag 17 mei en zaterdag 20 september. Te zijner tijd krijgt u hier nog meer informatie over.

*Diaconale werkgroep Klavertje-4*



## Inzamelen producten op Dankdag

Op woensdagavond 6 november, Dankdienst voor Gewas & Arbeid, zullen er weer houdbare producten ingezameld worden voor de Voedselbank. U kunt hierbij denken aan conserven, rijst en pasta, maar ook wasmiddelen en producten voor persoonlijke verzorging en hygiëne zijn zeer welkom. Ook de collecte tijdens deze dienst is bestemd voor de Voedselbank.

## Sint Maarten

Ook dit jaar vieren we weer Sint Maarten in Silvolde en wel op **zondag 10 november**

De stoet – met kinderen en hun ouders, opa's en oma's en wie maar wil – vertrekt om 17.00 uur vanaf het pleintje bij kerk en Sprank. Natuurlijk heeft ieder een lampion in z'n hand, liefst zelfgemaakt. Met de Harmonie St Radboud lopen we een ronde o.a. naar de Schuylenburgh om ook daar de mensen te betrekken bij dit feest. Aan het eind (rond 18.00 uur) komen we weer terug bij de Sprank voor warme chocolademelk en een broodje.

Wij hopen dat er een lange slinger van lichtjes door de donkere straten zal trekken.

Omdat Sint Maarten een feest van delen is, houden we een inzameling voor de voedselbank. Het zou mooi zijn als iedereen iets meeneemt; houdbare voedingswaren, verzorgingsproducten of wasmiddelen.

*Namens de organisatie, Jozef Oostveen en Gerjanne van der Velde*



## Samen aan tafel op 24 november

In de maand november wordt het al vroeg donker en worden de avonden langer. Wat is het dan fijn om af en toe een keer gezellig samen met anderen koffie of thee te drinken, bij te praten en van een eenvoudige maar voedzame maaltijd te kunnen genieten. Zondag 24 november a.s. staat de tafel in herberg 'De Sprank' weer ge-



reed en is het kookteam weer beschikbaar. Er zijn weer plaatsen beschikbaar voor mensen die deze gezelligheid zoeken. Graag vooraf opgeven tot uiterlijk vrijdag 22 november bij Mariet Weening, 0315-329000 of bij Gerry Neijland, 0315-631627.

## Terugblik rommelmarkt 12 oktober

Omdat de weersvooruitzichten niet zo goed waren hadden we besloten om de verkoop alleen in de Sprank te doen. Dat had als voordeel dat we op de donderdag en vrijdag ervoor alles rustig konden ophalen en inrichten en dat we niet 's morgensvroeg alles nog moesten opbouwen.

Er was een mooie hoek met brocante spullen, er waren veel boeken, veel huishoudelijke spullen, speelgoed en gereedschap en elektrische apparaten.

De bedoeling was om de spullen uit de opslag zoveel mogelijk te verkopen en dat is ons aardig gelukt. Zaterdagmorgen 12 oktober gingen om 9 uur de deuren van de Sprank open en stroomde het publiek naar binnen, al snel was het erg druk in de zaal en werd er veel verkocht. Tegen 11 uur werd het wat rustiger en kon je al duidelijk zien dat er veel was verkocht. Daarnaast was het ook nog eens erg gezellig.

Van de catering werd ook goed gebruik gemaakt.

Om 1 uur 's middag konden we de boel opruimen en hielden we veel lege kratten over. Na het tellen van het geld bleek de opbrengst van deze morgen € 1174,80 te zijn, een prachtig resultaat!

Dank aan allen die geholpen hebben bij deze activiteit en vooral veel dank aan Evert en Mariet Weening voor het mogen gebruiken van de opslagruimte in de boerderij. Ook veel dank voor alle gezellige koffiemomenten als we weer eens aan het uitzoeken, sorteren of opruimen waren. Dat gaan we nog missen!

Bij Evert en Mariet staan nu alleen nog de kerstspullen voor een de kerstmarkt. Het restant van de rommelmarkt (en dat is niet veel meer) staat nu in de nieuwe opslag in een schuur in Gaanderen. We hebben weer een ruimte, dus als u mooie spullen hebt voor een volgende verkoop, laat het ons weten.

*Namens de 'rommelmarktcommissie', Anton Neijland*



## Collecteopbrengsten september

### Diaconie

01-09 Eigen diaconaal werk	€ 58,15
08-09 Bartimeus	€ 78,10
15-09 Wereldzending Colombia	€ 49,10
22-09 Kerk in Actie, Vredesweek Syrië	€ 80,40
29-09 Plaatselijk diaconaal werk	€ 42,10
Extra giff Voedselbank	€ 100,00

### Kerkrentmeesters

01-09	€ 44,10
08-09	€ 63,95
15-09	€ 24,05
22-09	€ 66,30
29-09	€ 28,40
Collectes per bank	€ 30,00
Collectebus onder de toren	€ 53,00
Verjaardagsfonds september	€ 108,00

## Toelichting collectes

### 3 november - Kerk in actie, Zending Ghana

Een sterke kerk op een kwetsbare plek. Ghana is een overwegend christelijk land. Maar in het droge noorden zijn christenen in de minderheid. Vooral in de afgelegen dorpen is het leven een uitdaging, met slechte wegen en een tekort aan schoon drinkwater en elektriciteit. Kerken in Noord-Ghana leiden sterke voorgangers op, die de uitdaging van hun leefomgeving begrijpen en de mensen kunnen ondersteunen. Ook leren kinderen, met behulp van de bijbel, lezen in eigen taal. Dit is voor hen een manier om uit de armoede te ontsnappen.

### 6 november - Voedselbank

De Voedselbank reikt wekelijks voedsel uit aan mensen die het financieel wat moeilijker hebben en door een instantie zijn aangemeld om hier tijdelijk gebruik van te maken.

### 10 november - Kerk in actie, Werelddiaconaat Bolivia

Duurzame landbouw in de hoge Andes. Door klimaatverandering is de regenval in het hoge Andesgebied steeds grilliger. Veel jongeren trekken naar de stad, omdat ze geen toekomst meer zien in de bergen. Maar sinds daar waterreservoirs gebouwd worden is irrigatielandbouw mogelijk en keren jongeren weer terug. Boeren en boerinnen leren samen in coöperatieverband biologische groente verbouwen. Veel inheemse bewoners gaan hun traditionele groenterassen weer waarderen. Stadsbewoners leren stadslandbouw en scholieren gaan aan de slag in schooltuinen. Het geeft hoop dat zelfs op 4000 meter hoogte landbouw mogelijk is.

### 17 november - Eigen diaconaal jeugdwerk

Te denken valt aan de jeugdkerk en de clubs.

### 24 november - Eigen diaconaal werk

Gedacht kan worden aan aandacht voor ouderen binnen onze gemeente en de deelkast.



Collecte op Dankdag t.b.v. Voedselbank



## Zondagmiddagconcert met tBS

Het zondagmiddagconcert van zondag 17 november zal worden verzorgd door de muzikanten van tBS. tBS (ten Brinck Surquin) bestaat uit Luc ten Brinck en Raimond Surquin die allebei de zang en gitaar voor hun rekening nemen. Op deze middag wordt tBS aangevuld met Gerard Hegman op bas en zang en Gerard Massop op zang, gitaar, mandoline en mondharmonica. De covers en eigen nummers worden hoofdzakelijk akoestisch ten gehore gebracht en veelal voorzien van meerstemmige zang. Zonder vast te zitten in een muzikale voorkeur worden er veelal Americana nummers ten gehore gebracht. Bij deze mix van country, blues en soul kunnen nummers van The Band natuurlijk niet ontbreken. Het muzikale viertal heeft jarenlang ervaring in verschillende formaties.

Het tweede zondagmiddagconcert van dit seizoen wordt gehouden in de Protestantse Kerk te Silvolde op zondag 17 november, aanvang 15:00 uur. Entreprijs is 10 euro.



## Film in november: Yao

Vanuit zijn dorp in het noorden van Senegal staat de 13-jarige jongen Yao klaar om zijn held te ontmoeten: Seydou Tall, een beroemde Franse acteur. Wanneer hij uitgenodigd wordt om zijn nieuwe boek te promoten, gaat Seydou voor het eerst naar zijn land van herkomst. Om zijn droom te vervullen legt de jonge Yao 387 kilometer af om in zijn eentje naar de hoofdstad te reizen. Onder de indruk van dit kind beluist de acteur zijn verplichtingen te ontvluchten en hem naar huis te vergezellen.

*19 november in De Sprank, de film begint om 20.00, de koffie staat om 19.45 klaar.*

## Van de Kerkrentmeesters

Er spelen altijd wel zaken en zaakjes op het kerkrentmeesterlijke front. Enkele die wat meer aandacht behoeven stellen we hier even aan de orde.

De laptop die ons net iets te vaak op een cruciaal moment in een dienst in de steek liet is vervangen. Gezien de leeftijd had deze absoluut geen schuld, net zoals de draadloze microfoon, die nu ook weer



bij de tijd is. We werden er op gewezen dat de trap naar de ingang van de Sprank voor mensen die minder goed ter been zijn (en misschien ook wel voor mensen die wel goed ter been zijn) door het ontbreken van een degelijke leuning wel valgevaar op kan leveren. Om dit te voorkomen zijn de eerste stappen gezet om hier problemen te voorkomen.

Prettig verrast zijn we door de opbrengst van de rommelmarkt. Elders in dit blad zal er wel meer aandacht aan besteed worden, maar dit is in onze ogen toch wel een mooie manier om welkome euro's in de wacht te slepen! Dank aan eenieder die actief is geweest met het organiseren en/of de daadwerkelijke verkoop.

Bij deze WOB vindt u de bescheiden van de Solidariteitsbijdrage. Met alle PG-gemeentes samen spekken wij deze kas, gemeentes die in grote financiële nood verkeren kunnen hier uit putten.

Dinsdag 5 november zit Robert Saalmink in de consistorie tussen 19.00 uur en 20.00 uur. In verband met de komende gemeenteavond bestaat de mogelijkheid om de cijfers in te zien.

Laatste punt: onze percelen grond op 't Voorbroek in Terborg. Deze worden eens per 6 jaar bij inschrijving verpacht. Onlangs is de procedure weer gestart, Mocht u in het pachten, al dan niet als landbouwer, geïnteresseerd in zijn, dan kunt u zich wenden tot ondergetekende voor een informatiebrochure.

*Namens het College van Kerkrentmeesters,  
Jos Barink*

## Liturgische Oriëntatie (XVI)

### Avondmaalsdienst

Net als bij de doop wordt de bediening van het avondmaal begeleid door een didactisch formulier, daterend uit de tijd van de Nederlandse reformatie. Ons dienstboek heeft daarnaast verkorte en gevarieerde teksten. In veel gemeenten vindt de zondag vooraf de 'voorbereiding' plaats, met lezing van een (meestal bekort) eerste deel van het formulier. En na de viering een dankzegging.

Over de betekenis van dit sacrament is veel geschreven, maar wij beperken ons tot de liturgische praktijk.

Het gaat in het avondmaal of 'Maaltijd van de HEER' om de gedachtenis aan het lijden en sterven van de Here Jezus: 'Doe dit tot mijn gedachtenis.' Dit gedenken van Zijn lijden geeft als vanzelf een trek van soberheid en bezinning aan het avondmaal. Vandaar ook passende stilte. Maar het is ook de beleving van eenheid met de verhoogde Christus, met Wie we door de heilige Geest verbinding hebben. Het is tevens een viering van de verlossing. Vandaar ook vreugde en lofliederen tijdens of na het eten en drinken van brood en wijn.

In onze traditie zit de gemeente aan een tafel. Andere vormen zijn een lopend avondmaal of een doorgeven van de elementen brood en wijn in de banken of stoelen.

De tafelgemeenschap geeft aan dat men moet opstaan en komen en deelnemen. Ook duidt het aan de gemeenschap van broeders en zusters, naast de eenheid met de HEER.

De tekenen zijn brood en wijn, symbolen van Christus' lichaam en bloed. Het vaatwerk is in onze kerken meestal van zilver, maar kan ook van aardewerk of glas zijn.

In de Vroege Kerk waren het de diakenen die dienden aan tafel en de overgeschoten broden werden naar de armen gebracht. Ook nu is de avondmaalscollecte voor het diaconaat.

Het avondmaal verwijst naar de 'eeuwige bruiloftsdis' waar de Schrift over getuigt.

Net als bij de doop gaat deze dienst samen met de dienst van het Woord. Het Woord verkondigt wat het zichtbare teken laat zien.

*(Ds. Arie Romein)*