



Protestantse Gemeente Silvolde

Bij U is de bron van het leven

Wat ons bindt

19 mei: Pinksterdienst
in de open lucht

Foto's van:

- * Gerjanne 10 jaar in
Silvolde
- * Paasontbijt
- * Uitje naar DRU

Brief van Ds. van
Selms over de
bervrijding

mei 2024

Protestantse Gemeente Silvolde
Kerkenstraat 6
7064 BH Silvolde
www.pgsilvolde.nl

Predikant:
ds. Gerjanne van der Velde-
Meijer
tel: 0315-239910
predikant@pgsilvolde.nl

Scriba:
Willy Freek
Rijksweg 21
7011 DR, Gaanderen
tel: 0315-239934
scriba@pgsilvolde.nl

Kosters:
Gerrit Vossers
tel: 06-13220718
Anton Neijland
tel: 0315-631627
koster@pgsilvolde.nl

Verenigingsgebouw De Sprank
Kerkenstraat 6A
Beheerders:
Ada en Derk Weening
tel: 0315-325917
sprank@pgsilvolde.nl

Beheerder begraafplaats:
Gerrit Vossers
tel: 0613220718
begraafplaats@pgsilvolde.nl

Bankrekening kerkrentmeesters
NL96 RABO 0359 1044 52
kerkrentmeesters@pgsilvolde.nl

Bankrekening diaconie
NL55 RABO 0359 1105 25
diakenen@pgsilvolde.nl

Kopij aanleveren voor de 20ste
van de maand
wob@pgsilvolde.nl

Kerkdiensten mei

Zaterdag 4 mei, Dodenherdenking

19:00 uur: uitgaand van de oecumenische werkgroep Silvolde

Zondag 5 mei

10:00 uur: ds. G. van der Velde-Meijer
1ste collecte: Kerk in Actie, Noodhulp Oekraïne
2de collecte: Kerkrentmeesters

Donderdag 9 mei, Hemelvaartsdag

9.00 uur: ds. G. van der Velde-Meijer
1ste collecte: Plaatselijk Jeugdwerk
2de collecte: Kerkrentmeesters

Zondag 12 mei

10:00 uur: ds. G. van der Velde-Meijer
1ste collecte: Kerk in Actie, Binnenlands diaconaat
2de collecte: Kerkrentmeesters

Zondag 19 mei Pinksteren

10.00 uur: gezamenlijke viering Klavertje 4 op het veld naast de
pastorie
1ste collecte: Stichting Present Montferland
2de collecte: Kerkrentmeesters
Er is kinderkerk

Zondag 26 mei

10.00 uur: ds. G. van der Velde-Meijer
1ste collecte: Stichting Present Montferland
2de collecte: Kerkrentmeesters



Vieringen Schuylenburgh mei

Alle vieringen zijn op woensdag, ze beginnen om 16.30 uur
en vinden plaats op de Deale.

1 mei pastor G. van de Munckhof
8 mei pastor G. van de Munckhof
15 mei ds. G. van der Velde-Meijer
22 mei pastor G. van de Munckhof
29 mei pastor G. van de Munckhof

**Heeft u vervoer naar de kerk nodig?
Neem dan contact op met Mariet Weening,
tel. 0315-329 000**

Wachtwoord vergeten?

In ons digitale tijdperk is één van de grotere ergernissen de enorme hoeveelheid wachtwoorden voor allerlei websites, systemen en toepassingen en de daarbij steeds grotere kans dat je een wachtwoord vergeet. Gelukkig staat er dan altijd even vriendelijk bij het inloggen 'Wachtwoord vergeten? Geen probleem stuur je mailadres en je ontvangt een link met je nieuwe wachtwoord.' Zo loop je niet het risico de toegang tot essentiële informatie te verliezen.

In de afgelopen tijd, of eigenlijk al vanaf het begin van mijn predikantschap, maar nu indringender omdat ik er midden in zit, ligt de vraag voor: "Hoe gaan we als krimpende kerk richting de toekomst?" Het houdt me vaak in gedachten bezig. In eerste instantie om de meest basale - en misschien ook wel enigszins egoïstische - reden dat ik graag zou willen dat iedereen van hetzelfde houdt als ik en dat het me aan het hart zou gaan wanneer kerken als plekken van een open Woord, gebed en lofzang zouden verdwijnen.

Tegelijkertijd houdt het me ook echt actief bezig. Ik ontkom er niet aan bij de berichten vanuit de landelijke kerk en tijdschriften over het kerkenwerk. Ik krijg de vragen (en daarbij behorende pijn) op tafel in het werk voor de classis (dat is het geheel van 129 protestantse gemeenten die het gebied bestrijken van Eibergen tot Tiel). En ook in samenwerking met onze buurgemeenten of ontmoetingen met gemeentes in de omgeving is het volop onderwerp van aandacht en gesprek.

Onlangs ontdekte ik het werk van Andrew Root, een jonge Amerikaanse theoloog. Eén van zijn boeken verscheen onlangs in een Nederlandse vertaling met de titel 'Wachten op God'.

Hij brengt hierin naar voren dat de vraag waarom voor velen de kerk blijkbaar 'niet meer werkt' door diezelfde kerken wordt beantwoord met hard te gaan werken. Als een bedrijf tuigt ze zich op met missies en doelen, met een activiteitenprogramma en een PR-machine. Voortdurend bezig aan te haken bij de tijd en te bewijzen dat ze relevant is.

Maar wat als de kerk nu eens stopt met werken, stelt Root, zou dat niet veel heilzamer zijn? Heeft de kerk geen nieuw wachtwoord nodig in de meest oprechte zin van het woord? Een woord als pas op de plaats - als wacht in alle drukte - die je toegang geeft tot het meest essentiële.

Veel gemeentes lijken in de drukte en in de zorgen hun wachtwoord vergeten. Terwijl juist dat is wat Jezus zijn leerlingen opdraagt; 'Terwijl Hij met hen at, gaf Hij hun deze opdracht: 'Ga niet weg uit Jeruzalem, maar blijf daar wachten op wat de Vader heeft beloofd, waarover jullie van Mij hebben gehoord.' (Handelingen 1:4) Hier begint het leven van de gemeente, waar zij wacht op wat God heeft beloofd.

Tot zover ben ik inmiddels gekomen in het boek en dat gaf al ruimte om weer eens anders naar de vragen van de kerk te kijken en ook om verwachtingsvol Pinksteren te vieren.

(Mocht er van het wachten werken gemaakt kunnen worden, dan hoort u ervan.)

ds. Gerjanne van der Velde



Bij de diensten

De bijzonderheden bij de diensten de komende maand:

5 mei valt dit jaar op een zondag. Dat maakt dat we daar in de dienst zeker niet aan voorbij kunnen gaan. Dat zullen we dan ook niet doen. Er zal in deze dienst in het bijzonder aandacht zijn voor onze kerk in de oorlogsjaren, waarbij we dankbaar putten uit het onderzoek dat Annie Lenderink daar de laatste tijd naar gedaan heeft. Op Hemelvaartsdag, **donderdag 9 mei**, is er weer een dienst om 9.00 uur.

Over de **Pinksterviering** kunt u elders lezen. In verband met de werkzaamheden bij Huis Bergh zijn we dit keer weer terug op oude stek in Silvolde.

Goede en gezegende diensten gewenst!

Meeleven

Ons bereikte het bericht dat op 21 april in de leeftijd van 83 jaar is overleden, Hentje Theodora Wijsman-Meijerman. Hennie was getrouwd met Wim Wijsman. Zij woonde al langere tijd op Den Es in Varsseveld. We wensen Wim, de kinderen en kleinkinderen de troost en kracht van God toe in deze dagen van afscheid.

Kwetsbaar en, naar de mens gesproken, aan het einde is het leven van Louise Tennekes-van den Berg, Laan van Schuylenburgh 92. Wij wensen ook haar kinderen en kleinkinderen sterkte toe bij het zorgen en waken.

Het Liedboek bevat een treffend gebed van Sytze de Vries voor de grens van het leven

*Wanneer wij moeten gaan
langs de grenzen van het leven
waar ziekte ons klein maakt,
onzeker en afhankelijk,
laat ons leven dan niet verlopen in de angst.*

*Als leven pijnlijk wordt,
het broze lichaam vervalt:
laat er een omarming blijven
die ons draagt.*

*Laten er mensen zijn
die ons vasthouden:
doe zelf Uw naam eer aan
en laat U vinden
als wij U zoeken.
Amen.*



Openluchtkerkdienst 1e Pinksterdag

Op zondag 19 mei, 1e Pinksterdag, wordt er in Silvolde een openluchtkerkdienst gehouden op het grasveld naast de pastorie aan de Uiftseweg en achter het gebouw van Willem Tell. De Klavertje Vier gemeenten organiseren dit gezamenlijk. Voorgangers zijn ds. Henriëtte Nieuwenhuis, ds. Gerjanne van der Velde - Meijer en ds. Jan Fischer. Muzikale medewerking verleent Muziekvereniging Excelsoir uit Silvolde. Er is kinderkerk en kinderoppas en na afloop is er koffie, thee en fris voor iedereen. De organisatie zorgt voor stoelen, maar u mag ook uw eigen stoeltjes meebrengen. Bij slecht weer zal deze dienst gehouden worden in de Protestantse Kerk te Silvolde. Aanvang van deze dienst op 1e Pinksterdag is 10 uur. Iedereen is van harte welkom.

Bakkers en baksters gevraagd

Op zondag 19 mei is het Pinksteren. Ook dit jaar vieren we dat in Klavertje 4 verband. U las daar hierboven al over.

Net als vorig jaar willen we elke gemeente vragen om wat te bakken, zodat er na afloop van de dienst weer allerlei heerlijke baksels klaar staan voor bij de koffie. Voor Silvolde gaat het om 5 bakkers/baksters, die het leuk vinden om een cake/ boterkoek/ kruidkoek/taart etc te bakken. Bakt u graag en vindt u dat leuk om te doen, dan graag even opgeven bij Marlies van de Beld, 06-14777285 of marlies-vandebeld@live.nl



Gerjanne – 10 jaar onze predikant

In en na de dienst van 14 april jl. hebben wij gevierd dat Gerjanne alweer 10 jaar predikant is van onze gemeente. Op 13 april 2014 stapte Gerjanne over van de Protestantse Gemeente in De Lier naar onze gemeente in Silvolde. Door velen gezien als een niet vanzelfsprekende stap voor Gerjanne, want zij ging van een grote gemeente, met veel gemeenteleden en meerdere collega-predikanten naar Silvolde, een kleine gemeente met een hoge gemiddelde leeftijd in de Achterhoek. Toch concludeert zij dat het een goede stap is geweest, voor haar, haar kinderen en Eelco. En wij als gemeente, wij zijn al 10 jaar blij, met een actieve en gepassioneerde predikant, die mooie diensten samenstelt en inspirerend preekt. Dus kunnen wij zeggen dat alle betrokkenen gelukkig en tevreden zijn. Alle redenen dus om dit jubileum samen te vieren.

Na een fijne dienst, waarin organist Wilco werd geassisteerd door Gert Lammers op trompet en waarin ook onze Cantorij optrad, togen alle aanwezigen naar De Sprank. En ook de jongeren van de Tienerkerk kwamen samen met Gerda van boven naar beneden. Onder het genot van koffie en thee en een door Gerjanne aangesneden taart was het een gezellige bijeenkomst. De jongeren hadden hun wensen voor Gerjanne verpakt in schoenen, waarop zij allen hun naam hadden gezet. Voorzitter van de kerkenraad Willem Jansen van Velsen memoreerde 10 jaar predikantschap van Gerjanne en bood namens de gemeente twee mooie bronzen kandelaars aan voor de liturgische tafel in de kerk. In haar reactie gaf Gerjanne aan dat zij - en haar gezin - het erg naar de zin heeft in Silvolde en dat zij nog graag een tijdje bij ons blijft. Een mooiere afsluiting konden wij ons niet wensen.....

Willem Jansen van Velsen



Na de dienst verkaste de gemeente van de kerk naar De Sprank voor koffie en thee en heerlijk gebak



Op de taart een afbeelding van een ander gedenkwaardig moment: het terugplaatsen van de haan op de toren, na de restauratie



De jongeren gaven ook acte de présence



Al hun goede wensen zaten verpakt in fraai gedecoreerde schoenen



Voorzitter van de kerkenraad Willem Jansen van Velsen sprak de jubilaris toe



Een blij Gerjanne met de twee bronzen kandelaars die zij van de gemeente als cadeau kreeg



De jeugd maakt de schoenen klaar voor Gerjanne

Bedankt!

Wat heb ik - en als ik me niet vergis velen met mij - genoten op 14 april! Eerst een warme dienst die voluit erediens was - wat heerlijk toch weer om met zo'n volle kerk te zingen! - en daarna de goed verzorgde en ontspannen nazit.

Bedankt voor alle goede woorden, gebaren en natuurlijk de prachtige kandelaars en de gevulde schoenen.
ds. Gerjanne van der Velde

Uit de kerkenraad

Maandag 15 april opende de voorzitter rond 20.00 uur de vergadering. De predikant las uit Handelingen 1, dit met het oog op Pinksteren. Hierna volgde een gebed.

Na het vaststellen van de agenda en de goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering was het woord aan de afvaardigingen van de Raad van Kerken. Zij zijn in gesprek met de gemeente inzake armoedebestrijding.

Er werd positief teruggekeken op de vieringen tijdens de Paasperiode. De vieringen werden goed bezocht. De Pinksterviering zal plaatsvinden op het veldje achter de kerk. Tijdens deze viering zal het gezamenlijk diaconaal project het Passion afgesloten worden.

De Kerkrentmeesters geven de lopende zaken weer. Dit heeft hoofdzakelijk betrekking op onderhoud. De diaconie bespreekt haar activiteiten; het uitje naar de DRU, een nieuwe begroetingsbijeenkomst in de Schuylenburg, een onderwijsproject in Kenia, waarover Riek Bargeman op 9 juni a.s. komt vertellen en de deelkast.

De vertegenwoordigers van het Klavertje Vier zullen op 4 juni a.s. weer bijeen komen.

De predikant sluit de vergadering met een avondgebed.

Els Spekking, notuliste kerkenraad

Jarigen 80 jaar en ouder

- 08-05 Mevr. G.B. Nijkamp, Laan van Schuylenburch 146
- 10-05 Mevr. E.H. Veldhorst-Veerbeek, Doctor Kuypersstraat 5
- 14-05 Mevr. W.A. Swienink-van Braak, Houtmolenstraat 11, Varsseveld
- 16-05 Dhr. J.C. Fokkink, Hertelaan 16
- 17-05 Dhr. S.C. Kaslander, Kloosterhof 81
- 18-05 Dhr. B.F.A. Bourgondiën, Bonteburg 98
- 27-05 Dhr. H.W. Nahuis, Laan van Schuylenburch 76



Ds. Van Selms schrijft over de bevrijding

Silvolde 4 april 1945

Lieve Vader en Moeder,

Gelukkig kan ik U reeds zoo spoedig na onze bevrijding een brief sturen. Eindelijk is dan het oogenblik aangekomen, waar wij allen zoo verlangend naar hebben uitgezien, dat wij met elkaar weer in contact kunnen komen. Laat ik dadelijk beginnen met U te zeggen dat wij allen het goed maken en dat ons huis behalve eenige glasschade verder niets heeft geleden.

Ons laatste contact was dan toen ik met vader op die "dolle Dinsdag" telefoneerde en de meest opwindende geruchten hier de rondte deden. Wat leefden wij toen in een gespannen verwachting van een spoedige bevrijding. Maar al heel spoedig kon het Duitsche leger, dat eerst wanordelijk ook langs hier terugtrok zich weer reorganiseeren en zagen wij de tanks weer rollen in de richting Arnhem. Wij begrepen toen wel dat het niet zoo gemakkelijk zou gaan en toen kwam dan al gauw de terugslag. Dien winter zullen wij niet gauw vergeten. Vergeleken met anderen woonden wij hier nog in een paradijs. Wij hadden electricische stroom uit Wezel, voor kolen zorgden ingekwartierde Duitsche soldaten, hout was hier ook genoeg in voorraad en de boeren hebben ons goed aan het eten gehouden. Behalve dus schaarste aan suiker en soms aan boter hadden wij aan vrijwel niets gebrek. Maar verder was het leven volkomen anders, steeds om acht uur binnen, dus geen avondwerk en veel bemoeiingen met stroomen evacu e 's en later jongens uit arbeidskampen in Duitschland, die daar door de schandalige behandeling ziek waren geworden en door ons dan maar weer wat moesten worden bijgespijkerd. (...)

Doordat de voedselpositie vergeleken met het Westen hier veel beter was, waren er telkens acties om wat pakketten te zenden, zoo stuurden wij ook verscheidende malen wat aan tante Han.

Langzamerhand ging het getij weer keeren en werd de spanning grooter. Allerlei geruchten deden de rondte over groote troepenconcentraties ten Z. van de rivieren en toen de doorbraak in het Rijkswald kwam konden wij weer wat opleven. Doordat wij zoo vlak achter het front woonden konden wij het verloop goed volgen en toen op een avond het licht uitging wisten wij dat Wezel op vallen stond. Eerst leek het toen echter of het op Munster aan zou gaan en de Achterhoek zou worden afgesloten, maar den Vrijdag voor Palmzondag begon het offensief. 't Was nog heel onverwachts. Al verscheidende weken van te voren werden alle voertuigen op de weg bestookt om alle verkeer lam te leggen, de boeren durfden hun paarden niet buiten de stallen te brengen, want de R.A.F., die onbepikt meester was, waar geen Duitsch vliegtuig zich meer durfde te vertoonen, schoot alles neer. Ik was dien Vrijdag juist op bezoek bij Mooi in Gendringen, die ziek was en stond om kwart over vijf op de stoep om weg te gaan, toen ineens een regen kleine granaten op het dorp neerviel. Helaas is mijn kerkvoogd Vossers die ook in het dorp was, toen doodelijk getroffen. Tot kwart over negen ging het zoo door, toen hield het op en kon ik naar huis gaan; wat was ik gelukkig toen ik goed en wel de IJssel over was, want ik had mij al vreeselijk bezorgd gemaakt over Anneke en de kinderen en dat ik niet meer bij hen zou kunnen komen. De daarop volgende dagen waren toen weer betrekkelijk rustig, behalve een verhoogde luchtactie. 's Zondags hield ik kerk onder de toren met tien kerkgangers. Doordat er geen radio meer te horen was, omdat wij geen stroom hadden, moesten wij eerst afgaan op geruchten, maar al spoedig konden van uit de toren de geallieerden achter Megchelen gezien worden.

Van dien bewusten Vrijdag af sliepen we ook in de kelder, omdat voorname gebouwen onder vuur genomen werden, zoo was het kasteel Schuilenburg reeds den Maandag daarvoor volkomen stuk gebombardeed. 't Waren vreeselijk oogenblikken. De eerste kogel vloog door ons slaapkamerraam langs mijn bed, bedekte Isa die daarin lag onder het glas en kwam toen terecht in de huiskamer waar ik was. Wij wisten niet hoe gauw wij in de kelder zouden komen en toen ging het er eerst goed op los, 't duurde ongeveer een kwartier, dat de eene groep vliegtuigen na de andere aankwam om zijn bommen los te laten, wij hooren onze ruiten kapot vallen en vroegen ons af of het huis er nog stond.

't Liep gelukkig goed af, ons dorp had alleen maar glasschade. Na Palmzondag steeg de spanning, groote scharen verslagen Duitsche troepen, wien de terugweg was afgesneden kwamen door ons dorp in de richting Doetinchem om naar Groenlo te gaan. Ze waren ontzaglijk brutaal en roofden wat ze konden. Er is haast geen paard meer over, ze legden zelfs beslag op kinderwagens en z.g. evacuatiekarretjes, die de menschen hadden laten maken. Ook mijn fiets is helaas door hen meegenomen, wat nu wel heel lastig is, zijn bij U al nieuwe te krijgen? Vrijdagmorgen vierden wij nog het H. Avondmaal met een 20tal deel-

nemers, niet wetend dat de verlossing zoo nabij was. Om één uur waren de Engelschen van uit Ulf ons dorp genaderd en werd het onder granaatvuur genomen. Wij hadden toen zeer angstige oogenblikken, en zijn werkelijk wonderlijk gespaard gebleven, de trechters liggen in een kring om ons huis heen en zoowel het huis van Ris als dat van Traast naast onze tuin, van het kruidenierswinkeltje van Verheyen tegenover bakker Helmink en rechts in het straatje voor de pastorie ook tegenover Helmink kregen voltreffers. Gelukkig waren het weer geen zware granaten, dus is de schade te herstellen. Met vier dooden, licht beschadigde huizen en veel glasschade is ons dorp, vergeleken met andere plaatsen er toen goed afgekomen. Dinxperlo bijv. is toen volkomen platgeschoten en ook Doetinchem was een paar dagen daarvoor vreeselijk gebombardeerd. (...) Om vier uur waren de eerste Tommies in ons dorp, er werd uit hinder lagen op hen geschoten en konden wij dus nog niet uit. Maar Zaterdagmorgen was het al anders en stond half Silvolde op de markt naar de eerste tanks te kijken.

Zij waarschuwden ons echter nog voorzichtig te zijn, want Terborg was nog in Duitse handen tot de molen halverwege en om elf uur kwamen er dan ook weer granaten, nu van de Duitschers. Ook dien dag hebben wij verder in de kelder moeten doorbrengen, wij lagen op matrassen op de grond en bedekte ons hoofd met kussens als wij ze weer aan hoorden gieren voor event. glas- en kalkscherven. Gelukkig was de kelder heel stevig en van buiten goed gebarricadeerd, zoodat wij niet in angst behoefden te zitten voor instorten. In den nacht van Zaterdag op Zondag is vooral in de omgeving van de Paaschberg hard gevochten maar toen was ook alle weerstand gebroken, en Zondag was het in Silvolde een feeststemming als ik nog nooit heb beleefd. Van kerk houden was geen sprake, want er was geen ruit meer in de vensters, al heeft het gebouw verder niet geleden en het Jeugdgebouw was als een stal zoo smerig door de ingekwartierde Duitschers achtergelaten. Den heelen dag door stonden wij allen op straat om de voorbij trekkende Canadeezen gade te slaan. Wij hadden wel veel over de enorme voorbereidingen gehoord, maar wat wij toen langs zagen komen overtrof alles. Drie dagen lang is een onafgebroken file van tanks en allerlei voertuigen langs ons heen getrokken. Rijen dik stonden de menschen hen gade te slaan en toe te juichen, overal vlaggen en oranje en iedereen rookte Engelsche cigarettens. Jan en Jet stonden steeds bij bakker Helmink achter het hekje met een vlaggetje in de hand te zwaaien en hebben al heel wat chocolade in de wacht gesleept.

En nu gaan wij ons voorbereiden op een nieuwe toekomst, dankbaar dat tenminste die strik is gebroken. Wat zal het ons brengen? Ik ben erg benieuwd naar berichten uit het Zuiden hoe daar alles is aangepakt. (...)

Ik hoop dat deze brief U in goede welstand bereikt, dag aan dag heb ik aan U gedacht en hebben wij voor U gebeden, nu zien wij vol verlangen uit naar eenige berichten. Excuseer mijn schrijffouten, ik tik bij een klein kaarsje. Heel veel liefs van ons allen Uw

KAREL

(...)

(met dank aan de familie van Selms, Thea Berendsen en André Tangelder)

Annie Lenderink

Ook in de maand mei is onder de toren in de vitrinekast een kleine expositie over dominee van Selms te bekijken.



De bevrijding

Foto's Paasontbijt 31 maart



De deelnemers aan het uitje naar de DRU op donderdag 18 april (foto: Stef Hermsen)

<<< **Uitje naar DRU, 18 april**

Uut de volksmond

Jan Jansen had zien hele laeven op de DRU gewarkt en kwam bij Petrus an de hemelpoort en vroeg of hi-j naar binnen moech.

Petrus: 'Dan mo'k effen in 't grote boek kieken. "Naam?, geboortedaotum?"

Jan Jansen: "Jan Jansen, 1-1-1900".

Petrus nao un tiedjen: 'Ik kan ow nergus vinnen! Waor he'j dan gewarkt?"

Jan Jansen: "Op de Olde Hut in Ulf".

Petrus: "Had dat now eerder gezeg; dan stao'j in 't boek van de martelaren!"

Bernard Dorrestijn

Opslagruimte gezocht

De 'rommelmarktcommissie' is dringend op zoek naar een nieuwe opslagruimte voor de ingeleverde spullen. Tot nu toe kon dit allemaal bij Mariet en Evert Weening worden opgeslagen, maar zijn gaan verhuizen naar Silvolde, zij gaan kleiner wonen. Het zou mooi zijn als we in de loop van dit jaar een nieuwe ruimte konden vinden zodat wij de spullen op tijd kunnen verhuizen en de diversen markten door kunnen gaan. Tips graag naar Anton Neijland (06 13440451).

Samen aan Tafel

Natuurlijk is er ook in de maand mei weer 'Samen eten aan een open tafel', zoals gebruikelijk op de laatste zondag van de maand, zondag 26 mei. Vanaf 16.30 uur bent u dan weer welkom voor een kop koffie of thee en om 17.30 uur serveren we dan weer een 'eenvoudige doch voedzame maaltijd'. Het menu is bij ons al bekend, maar voor u weer een verrassing. En als u komt wordt het vanzelf gezellig is onze ervaring. Opgave uiterlijk de vrijdag voor deze zondag bij Mariet Weening, 0315-329000 of bij Gerry Neijland, 0315-631627.

Van de diaconie

Bijeenkomst in de Schuylenburgh voor senioren op 23 juni

Begin dit jaar werd in de Schuylenburgh een nieuwjaarsontmoeting georganiseerd. De bijeenkomst werd goed bezocht en heel gezellig gevonden. Daarom volgt er een herhaling en wel op zondag 23 juni. Deze bijeenkomst is bedoeld voor onze gemeenteleden die in de Schuylenburgh wonen en voor senioren van onze gemeente die daar buiten wonen. De bijeenkomst begint net als de vorige keer om 15.00 uur. Ook onze predikant Gerjanne v.d. Velde zal weer aanwezig zijn. De catering wordt door de keuken van de Schuylenburgh verzorgd. De bijeenkomst wordt gehouden in De Dael.

De deelkast

Afgelopen periode mochten wij een paar maal een Plus boodschappenpakket ontvangen voor de deelkast. De boodschappen hebben inmiddels hun weg gevonden. Wij willen de gevers hiervoor dan ook hartelijk bedanken en uiteraard gaat onze dank ook uit naar andere gemeenteleden, die geregeld houdbare producten in de mand zetten. De diaconie doet wekelijks boodschappen om de deelkast aan te vullen, maar donaties blijven zeer welkom!

Stichting Present

De diaconieën van de Klavertje-4 gemeenten hebben de afgelopen twee jaar Het Passion te Hummelo, een plek waar drugsverslaafden op adem kunnen komen, gesteund. De collectes tijdens het avondmaal waren voor dit doel bestemd, er is een verkoopactie geweest en enkele gemeenteleden hebben een bezoek gebracht aan het Passion. De komende twee jaar gaan de diaconieën Stichting Present steunen. Kort gezegd brengt Present hulpzoekenden en vrijwilligers bij elkaar. We zullen Present steunen middels collectes, maar er is ook de mogelijkheid tijd te doneren door bijvoorbeeld als gemeente een ochtend te klussen bij mensen die daar zelf niet (meer) toe in staat zijn. Tijdens de Pinksterdienst van 19 mei zal Nelly de Vries, van Stichting Present, hier meer over vertellen.



Collecteopbrengsten maart

Diaconie

03-03 Kerk in Actie, Libanon	€ 49,50
06-03 Voedselbank	€ 44,71
10-03 Bijbels voor migrantenkinderen	€ 42,50
13-03 Voedselbank	€ 43,71
17-03 Bijbels in Bartimeus	€ 43,60
24-03 Bijbels voor tieners en Jeugdwerk	€ 49,11
28-03 Het Passion	€ 42,40
31-03 Zending, Bangladesh	€ 74,60
Gift voor bloemen via Lidy Leeuwestein	€ 50,00
Gift voor diaconie via Mariet Weening	€ 45,00

Kerkrentmeesters

03-03	€ 30,15
10-03	€ 25,50
13-03	€ 19,66
17-03	€ 26,90
24-03	€ 29,00
28-03	€ 16,75
31-03	€ 88,95
Via bank	€ 38,00
Verjaardag- sfonds	€ 57,50

Toelichting collectes

5 mei - Kerk in Actie, Noodhulp Oekraïne

Steun voor inwoners en ontheemden.

Verwoeste huizen, een ontwrichte infrastructuur en nauwelijks warmte en elektriciteit. De gevolgen van de oorlog in Oekraïne gooien het leven en de toekomst van veel inwoners volledig overhoop. Kerk in actie werkt samen met kerken en hulporganisaties in Oekraïne die ontheemden en slachtoffers van de oorlog blijven helpen. Regionale hulpcentra geven kwetsbare kinderen, zoals in frontlinie van Kharkiv, een veilige plek, delen voedsel en medicijnen uit aan iedereen die het nodig heeft en bieden hulp bij traumaverwerking.

9 mei - Plaatselijk diaconaal jeugdwerk

Te denken aan jeugdkerk en de clubs.

12 mei - Kerk in Actie, binnenlands diaconaat

Kerk zijn voor en met elkaar.

Kerk in Actie begeleidt en ondersteunt kerken in heel Nederland om van betekenis te zijn in hun omgeving, zoals bijvoorbeeld De sleutel in Apeldoorn doet. Dit diaconale initiatief heeft 2 locaties in kwetsbare wijken. Buurtbewoners krijgen de ruimte om zichzelf te zijn, te delen wat hen bezighoudt en zich te ontwikkelen. In De sleutel is iedereen welkom en liefdevolle aandacht voor elkaar staat voorop. Zo ontstaan er gemeenschappen waarin mensen ertoe doen en er zijn voor elkaar.

19 mei - Stichting Present Montferland brengt hulpvragers en hulpgevers samen

We ondersteunen dit project financieel maar steken ook de handen uit de mouwen bij mensen die om welke reden dan ook hulp nodig hebben bij kleine klussen .

Een mooie manier om elkaar te ontmoeten.

26 mei - Stichting Present Montferland brengt hulpvragers en hulpgevers samen (zie 19 mei)



Collecte 5 mei: Kerk in Actie, Noodhulp Oekraïne



Collecte 12 mei: Kerk in Actie, Binnenlands diaconaat, voor bijv. De Sleutel in Apeldoorn