



Protestantse Gemeente Silvolde

Bij U is de bron van het leven

Wat ons bindt

40 dagentijd: stil-
staan bij Bijbel als
levensbron

'Alles is Liefde', dienst
met De Vrolijke Noot

14 februari viering
Aswoensdag

Foto's van
Nieuwjaarsbegroetingen

Optreden Popkoor
Different Voices

februari 2024

Protestantse Gemeente Silvolde
Kerkenstraat 6
7064 BH Silvolde
www.pgsilvolde.nl

Predikant:
ds. Gerjanne van der Velde-
Meijer
tel: 0315-239910
predikant@pgsilvolde.nl

Scriba:
Willy Freek
Rijksweg 21
7011 DR, Gaanderen
tel: 0315-239934
scriba@pgsilvolde.nl

Kosters:
Gerrit Vossers
tel: 06-13220718
Anton Neijland
tel: 0315-631627
koster@pgsilvolde.nl

Verenigingsgebouw De Sprank
Kerkenstraat 6A
Beheerders:
Ada en Derk Weening
tel: 0315-325917
sprank@pgsilvolde.nl

Beheerder begraafplaats:
Gerrit Vossers
tel: 0613220718
begraafplaats@pgsilvolde.nl

Bankrekening kerkrentmeesters
NL96 RABO 0359 1044 52
kerkrentmeesters@pgsilvolde.nl

Bankrekening diaconie
NL55 RABO 0359 1105 25
diakenen@pgsilvolde.nl

Kopij aanleveren voor de 20ste
van de maand
wob@pgsilvolde.nl

Kerkdiensten

Zondag 4 februari

15.00 uur: ds. G. van der Velde-Meijer
1ste collecte: Kerk in Actie, Werelddiaconaat, Bangladesh
2de collecte: Kerkrentmeesters

Zondag 11 februari

10.00 uur: ds. G. van der Velde-Meijer
1ste collecte: Kerk in Actie, Noodhulp
2de collecte: Kerkrentmeesters

Woensdag 14 februari, Aswoensdagviering

19.30 uur: predikanten Klavertje 4
Collecte voor het Passion

Zondag 18 februari, viering Heilig Avondmaal

10.00 uur: ds. G. van der Velde-Meijer
1ste collecte: Het Passion, Hummelo
2de collecte: Kerkrentmeesters

11.30 uur: Avondmaalsviering Opkamer Schuylenburgh

Zondag 25 februari

10.00 uur: ds. G. van der Velde-Meijer
1ste collecte: Bijbelvereniging
2de collecte: Kerkrentmeesters

Vieringen Schuylenburgh februari

Alle vieringen zijn op woensdag, ze beginnen om 16.30 uur
en vinden plaats op de Deale.

7 februari pastor G. van de Munckhof
14 februari pastor G. van de Munckhof
21 februari ds. G. van der Velde-Meijer
28 februari pastor G. van de Munckhof

Weg

Dag in dag uit nam hij het woord,
mijn vader. Gedragen en kalm
gaf hij zijn adem aan een psalm
zoals dat na de maaltijd hoort.

Ik wist: aan alles was gedacht,
het kwam wel goed. Geduldig bracht
hij ons naar de vertrouwde verte
met wuivend riet en struikgewas
en in dit waterlandschap werd de
waarheid een pad door het moeras,
een weg, veilig genoeg om er te
wandelen, zolang mijn vader las.

Harmen Wind (1945 - 2010)

Het levende Woord

- de bijbel als levensbron-

*Een mens te zijn op aarde
in deze wereldtijd,
is leven van genade
buiten de eeuwigheid,
is leven van de woorden
die opgeschreven staan
en net als Jezus worden
die 't ons heeft voorgedaan.*

Mens zijn in deze wereldtijd, hoe doe je dat? In bovenstaand lied dat elk jaar weer klinkt in de tijd voor Pasen staat dat je dat doet door te leven van de woorden die opgeschreven staan.

Dat is natuurlijk geen gekke gedachte voor een gemeenschap die dit ook als haar roeping ziet.

Wij willen leven met en van de boodschap die uit de bijbel tot ons komt.

Maar dat zeggen is één ding, het doen en vormgeven is een tweede.

Wat zijn die woorden, waar vind je ze, hoe versta je ze en hoe vertaal je ze naar de praktijk van alledag?

In de veertigdagentijd willen we daar bij stil staan. We doen dat op verschillende manieren.

Allereerst natuurlijk in de vieringen. Daarin gaat het Woord altijd open. In de veertigdagentijd komen de woorden van de profeet Jeremia aan bod. Hij had wel wat te stellen met de wereldtijd waarin hij leefde. En een echo daarvan zal ons vast richting wijzen in de weg die wij nu te gaan hebben. Daarnaast lezen we natuurlijk over Jezus' leven en hoe dat uitliep op zijn lijden en sterven. Meerdere malen verwijst Jezus zelf naar woorden van profeten of uit de Psalmen. Woorden die uiteindelijk in Hem tot levenswoord zijn geworden.

Naast de bijzondere aandacht in gewone vieringen staan er een paar bijzondere activiteiten op stapel en misschien komt er nog wel meer bij.

De dienst van 10 maart zal – net als we dat vorig jaar gedaan hebben – een dienst van woord en gesprek zijn.

Met biddag zal er bijbels gekookt worden. Zo *horen* we de woorden niet alleen maar kunnen we ze ook *proeven*.

Alle diaconale collectes in de veertigdagentijd hebben op één of andere manier te maken met het zorgen dat zoveel mogelijk mensen toegang tot de bijbel hebben.

Ds. Gerjanne van der Velde-Meijer

Alles is liefde

Zondag 4 februari hebben we een bijzondere dienst.

Iedere maand is er een gespreksgroep op de woongroep van Estinea aan de Jachtlaan. We lezen uit de bijbel, zingen samen en praten over wat ons zoal bezighoudt. Samen met hen houden we eens per jaar een kerkdienst. En inmiddels is het traditie dat we daarbij muzikale begeleiding krijgen van de Vrolijke Noot uit Aalten. Dit is

een muziekgroep voor mensen met een verstandelijke beperking. Het is altijd een voorrecht en feest om hen in ons midden te hebben. Het thema voor de dienst is 'Alles is liefde'. 4 lijkt best wel een beetje op 14 dus een beetje aandacht voor Valentijn mag er al wel zijn. De dienst is in de middag om 15.00 uur omdat het anders logistiek een uitdaging is om iedereen op tijd in Silvolde te krijgen. Laten we er met elkaar een mooie viering van maken!



Gezamenlijke Aswoensdagviering

We beginnen de Veertigdagentijd met een gezamenlijke dienst van Klavertje 4 op Aswoensdag, woensdag 14 februari. Zoals het woord het zelf al zegt, staat deze dag in het teken van de as. Tijdens een kerkdienst op deze bijzondere woensdag wordt met as een kruisje op het voorhoofd gezet. De as die op Aswoensdag wordt gebruikt, komt van de verbrande palmtakken, die het jaar daarvoor op Palmzondag in de kerk waren uitgedeeld. As symboliseert de kwetsbaarheid en de vergankelijkheid van het bestaan. Denk maar aan de tekst 'Stof ben je en tot stof keer je terug' (Genesis 3:19). In de bijbel komt as ook als teken van reiniging van schuld naar voren (denk maar aan Ninevé in het boek Jona). As is daarnaast een teken van nieuw leven. Het maakt akkers weer vruchtbaar. Het reinigt en geeft kracht tot nieuw leven. Zo is het askruisje een symbool van het kruis, de dood en de opstanding van Jezus. Kortom met Aswoensdag begint de Veertigdagen. Een tijd waarin christenen onderweg gaan naar Pasen, in alle kwetsbaarheid, vol bezinning en soberheid. Ook dit jaar willen we dit als Klavertje 4 weer samen vieren. Weet u van harte welkom (ook als een askruisje nog net een stap te ver voelt). De viering begint om 19.30 uur en wordt gehouden in onze kerk.

**Heeft u vervoer naar de kerk nodig?
Neem dan contact op met Mariet Weening,
tel. 0315-329 000**

Bij de diensten

Een aantal bijzonderheden voor februari:

we beginnen deze maand op **4 februari** met een bijzondere dienst waar u elders meer over leest. Let op, deze dienst begint om 15.00 uur

Op **14 februari** is er een gezamenlijke aswoendagviering van Klavertje 4. Ook hierover leest u elders meer.

Op **18 februari** vieren we de Maaltijd van de Heer. Aan deze dienst zal muzikaal medewerking worden verleend door enkele van onze eigen zangers. Aansluitend aan de viering in de kerk is er een korte viering in de Opkamer van de Schuylenburgh.

Goede en gezegende diensten gewenst!

Meeleven

Op dit moment zijn mij geen ziekenhuisopnames of opnames voor bijvoorbeeld revalidatie bekend. Vergeet u niet om het door te geven wanneer het wel zo is? Wij krijgen hier namelijk niet automatisch bericht van.

Thuis zijn er wel een aantal mensen al langdurig ziek. Wij wensen hen veel kracht toe en bidden voor hen om de nabijheid van God en mensen.

Ziekte en zorg brengen vooral onrust met zich mee. Wat kan ik doen, wat kunnen ze voor mij doen?

In het liedboek staat een -misschien wel bekend - gebed van Reinold Niebuhr. Een gebed om rust:

God,

Geef mij kalmte om te aanvaarden wat ik niet kan veranderen.

Geef mij moed om te veranderen wat ik kan veranderen.

En geef mij vooral wijsheid om het onderscheid tussen deze twee te maken.

Jarigen 80+

10-2 Dhr. D.W. Colstee, Thorbeckestraat 39

16-2 Mevr. A.T. Tuenter-Stoltenborg, Laan van Schuylenburch 192

Samen eten aan open tafel

Op zondag 25 februari is de herberg in De Sprank weer geopend en wordt er weer een heerlijke maaltijd verzorgd. Niet exclusief of culinair, maar smakelijk en vooral erg gezellig. Dus wie gezellig mee wil eten is op zondag 25 februari van harte welkom! En kent u iemand die wellicht ook wel eens een keer wil mee-eten, vooral uitnodigen en meenemen!

Wilt u mee eten dan kunt u zich tot uiterlijk vrijdag 23 februari opgeven bij Gerry Neijland tel. 0315-631627 of Mariet Weening 0315-329000

Liturgische oriëntatie (X)

Inzameling van de gaven



Ook de collecten maken deel uit van de orde van dienst in een protestantse kerk. Hier spreekt de geschiedenis eveneens een rol. In de Vroege Kerk bracht men gaven in natura mee naar de samenkomst van de gemeente. Daarbij brood en wijn. Na het zegenen van de gaven en de dankzegging werden de instellingswoorden gesproken en nuttigde men brood en wijn als tekenen van Christus' lichaam en bloed: de eucharistie. De andere gaven werden naar de armen gebracht: daarin komt tot uiting dat avondmaal overgaat op diaconaat. 'Eredienst in dienstbetoon' (Oskamp). Augustinus in de 4e eeuw schrijft: "Alles gaat naar de armen!" Niet veel later werd ook ingezameld voor de geestelijken en voor de kerk.

Geld nam de plaats in van gaven in natura. In de katholieke traditie groeide steeds meer de offergedachte: wij bieden God onze gaven als offer aan (offertorium). De reformatie wees die offergedachte af. Toch bleef de eenheid van avondmaal en gaven gehandhaafd: niet als verdienstelijk offer maar als toewijding aan God, als beschikbaarheid in Zijn dienst. Het collectegeld is deel van ons leven, dat wij dankbaar in Gods dienst stellen. Zoals we zingen in Lied 912: "Neem mijn leven, laat het, Heer, toegewijd zijn aan Uw eer.' De praktijk lijkt vaak meer op streven naar optimale opbrengsten. Jonker schrijft: 'Het grote aantal collectes holt de kwalitatieve zin van de offerande uit'. Hij pleit voor één collecte voor de kerk per dienst. De diaconale collecte gaat altijd wel voorop: in het koninkrijk van God staan de armen centraal, niet de kerk.

(Ds. Arie Romein)

Uit de Kerkenraad

Op maandag 15 januari vond de eerste kerkenraadsvergadering van 2024 plaats. Na het welkom door de voorzitter opende de predikant de vergadering met het lezen uit Deuteronomium 5. Naar aanleiding hiervan werd er kort gesproken over de 10 geboden. Hierna volgt een gebed.

Na het vaststellen van de agenda en het goedkeuren van de notulen van de vorige vergadering werd er teruggeblikt op de vieringen in de afgelopen periode; de kerstvieringen werden goed bezocht. Vooruitkijkend naar de komende periode zullen deze in het teken van Pasen staan.

Het college van Kerkrentmeesters geeft aan dat zaterdag 20 januari a.s. de actie Kerkbalans 2024 van start zal gaan. Zij hebben tijdens hun eerste vergadering van dit jaar dhr. Th. Colenbrander verwelkomt als nieuw lid van het college.

De diaconie geeft aan dat de Nieuwjaarsbegroeting in de Schuylenburg een succes was. Wellicht zal dit een vervolg krijgen. Verder zijn zij in voorbereiding voor de 40-dagentijd.

Vanuit het Klavertje Vier wordt er gesproken over de toekomst van de kerk. Dit is tijdens de gemeentavond ook ter sprake gekomen.

De predikant sluit de vergadering met een avondgebed.

Els Spekking, notuliste kerkenraad



Nieuwjaarsontmoeting Schuylenburgh

Op zondagmiddag 7 januari vond er een nieuwjaarsontmoeting voor senioren plaats in de Opkamer van de Schuylenburgh voor bewoners aldaar en voor belangstellenden van buiten. Het was een hele gezellige, goed bezochte middag van ontmoeting, herkenning, oude vriendschappen ophalen en kennismaking. Gerjanne bracht een toast uit op het nieuwe jaar en Bernard Dorresteijn citeerde een prachtig nieuwjaarsgedicht van Jacob Cats. Drank en hapjes waren prima verzorgd door de keuken van de Schuylenburgh. Kortom een ontmoeting die zeker vervolg verdient.

Diaconie en dames HVD



Oproep vitrinekast

De diaconie heeft voor de 40-dagen tijd als thema "De Bijbel als levensbron" gekozen. De diensten en collectes zullen in dit thema staan. Graag zouden we dan ook de vitrinekast in deze periode willen vullen met oude of bijzondere Bijbels. Ook Bijbelverzen op tegel, papier of geborduurd op doek zijn hiertoe welkom. Mocht u thuis iets hebben liggen wat hierbij past en wilt u dit een poosje uitlenen, neem dan contact op met Willy Freek 0315 239934 of willyfreek@outlook.com



Collecteopbrengsten december

Diaconie

03-12 Plaatselijk diaconaat	€ 62,25
10-12 Kerk in Actie, Binnenlands diaconaat	€ 33,50
17-12 Schuldhulpmaatje	€ 49,00
24-12 Plaatselijk diaconaat, Jeugdwerk	€ 45,40
24-12 (avonddienst) Kinderen Oekraïne	€ 132,42
25-12 Kerk in Actie, Kinderen in de knel	€ 88,00
31-12 Plaatselijk diaconaat, Jeugdwerk	€ 21,50
31-12 (avonddienst) Plaatselijk diaconaat, Jeugdwerk	€ 30,20

Toelichting collectes

4 februari - Kerk in Actie, Werelddiaconaat, Bangladesh

Beter bestand tegen klimaatverandering

Bangladesh lijdt zwaar onder klimaatverandering. Het land kampt steeds vaker met cyclonen en overstromingen, regen valt onregelmatiger en de stijgende zeespiegel zorgt voor verzilting van landbouwgrond. Boeren hebben grote moeite om te overleven. Kerk in actie helpt boerengezinnen om zich aan te passen aan de klimaatverandering. Zo leren zij bijvoorbeeld om gewassen op een bamboegeraamte boven de grond te verbouwen, zodat ze bij overstromingen niet wegrotten. Ook leren dorpsgemeenschappen met waarschuwingssystemen en evacuatieplannen voorbereid te zijn op rampen.

11 februari - Kerk in Actie, Opvang gestrande vluchtelingen

Nog altijd zijn er miljoenen mensen over de hele wereld op de vlucht. Een groot deel van hen komt uit landen waar het leven door oorlog of religieuze spanningen onmogelijk is. Op zoek naar veiliger landen, stranden deze mensen uit bijvoorbeeld Syrië, Afghanistan en Iran in Griekenland. Hier wacht hen vanwege lange procedures een onzekere tijd. Kerk in Actie ondersteunt organisaties die hen opvangen en helpen met kleding, voedsel, zorg, onderwijs en waar mogelijk een betere plek.

14 en 18 februari - Het Passion

Tijdelijke opvang en begeleiding voor verslaafden, om tot rust te komen en hun leven weer op de rails te krijgen.

25 februari - Bijbelvereniging

De Bijbelvereniging deelt op diverse plekken bijbels uit, waaronder in gevangenissen voor mensen in detentie. Vaak worden hier kostbare bijbels gedeeld. Dit omdat de bijbels worden aangevraagd in de taal die de mensen het meest eigen is. Zo kunnen mensen kennismaken met de boodschap van hoop in hun eigen taal.



Kerkrentmeesters

03-12	€ 52,30
10-12	€ 21,36
17-12	€ 24,50
24-12 (ochtend)	€ 28,00
24-12 (avond)	€ 74,56
25-12 (1e Kerstdag)	€ 76,63
31-12 (ochtend)	€ 19,50
31-12 (avond)	€ 25,40
Via bank	€ 30,00
Verjaardags- fonds december	€ 122,50
Gift t.b.v. Kerkhof	€ 50,00
Gift ter vrije besteding	€ 50,00
Opbrengst Kerstmarkt	€ 565,10
Opbrengst thuisverkoop Neijland/Weening	€ 1459,50

Collectedoelen:

Kerk in Actie Bangladesh, 4 februari (foto links onder)

Kerk in Actie, Gestrande vluchtelingen Griekenland, 11 februari (foto onder)



Van de Kerkrentmeesters

De eerste vergadering van 2024 zit er al weer op. In voltallige bezetting, nu dan ook met de onlangs toe getreden Theo Colenbrander, werden de noodzakelijke agendapunten weer behandeld.

In willekeurige volgorde de twee meest in het oog springende zaken: Aktie Kerkbalans: op het moment dat u dit leest loopt deze nog, of is misschien al afgesloten. We lopen wat uit de pas met de landelijke periode, maar rond 23 januari zal de bekende envelop bij u in de bus vallen, en in de week erop weer opgehaald worden door een van de vrijwilligers, of deze wordt door u ingeleverd. Al met al altijd een hele klus, want het gaat om heel wat informatiegidsen, groene kaarten en enveloppen, maar gezien de manier waarop velen hier aan meewerken, ook een plezierige. Zoals ook in het genoemde boekwerk aangegeven staat, vragen we dit jaar (weer) 175 euro. Met de nadruk op *vragen*: minder is een optie, maar als u het kunt missen méér zeker ook. We zijn benieuwd naar het eindresultaat!

Geruime tijd geleden is door de gemeente een perceel landbouwgrond van ons op het Voorbroek aangewezen als een soort voorkeurslocatie voor woningbouw. We zijn daarna door een projectontwikkelaar benaderd die om die reden interesse kreeg om dit te kopen. Na een intensieve periode van overleg over randvoorwaarden en prijs is daar een overeenkomst uitgerold. Het betreffende bedrijf gaat nu verder kijken wat de mogelijkheden en belemmeringen zijn om dat perceel te ontwikkelen voor woningbouw. Mocht dit positief uitpakken, dan kunnen we daar in de toekomst een dusdanige prijs voor beuren dat we daar een grotere buffer mee kunnen vormen, en/of (ruim meer) vervangende grond terug kunnen kopen. Het was al, en wordt nog een lange weg...we houden u op de hoogte!

Namens het College van Kerkrentmeesters, Jos Barink



Rommelmarktverkoop

Zoals u weet zamelen wij nog steeds spullen in voor de jaarlijkse Koningsmarkt op 27 april.

Maar naast de verkoop van deze spullen op Koningsdag worden er ook spullen direct vanuit de opslag bij Mariet en Evert Weening verkocht en ook via 'Markplaats' worden er nog steeds spullen verkocht. Vanuit de opslag is er in 2023 voor 532 euro verkocht. Via Marktplaats werd afgelopen jaar t/m september voor bijna 1200 euro verkocht. Dit geld werd bestemd voor de aanschaf van de nieuwe piano. Vanaf september tot eind vorig jaar is nog eens voor 860 euro aan spullen via Marktplaats verkocht. Bij elkaar toch ruim 2.600 euro aan opbrengsten. Dus mocht u nog spullen hebben voor de verkoop, laat het ons weten.

(Mariet Weening, 0315-329000, Anton Neijland, 0315-631627)

Zondagmiddagconcert

'Different Voices'

Op zondag 18 februari een concert dat verzorgd wordt door het popkoor 'Different Voices'.

Different Voices zingt overwegend popmuziek. Populaire muziek van nu, maar ook van langer geleden. Het koor is opgericht in 2004. Na enkele dirigentenwisselingen staat sinds 2009 Belinda Kamps met veel enthousiasme voor het koor.

In 2014 gaven ze een jubileumconcert genaamd "Totally Dutch". Het koor zong dus uitsluitend nummers van Nederlandse artiesten. Alle leden mochten hun voorkeuren weer aangeven en vervolgens werd er door de muziekcommissie een gevarieerde selectie gemaakt.

In 2023 stonden ze weer met 2 concerten in het Amphion, dit keer met hun nieuwe theaterconcert 'Dit Zijn Wij'.

De Sprank is tegenwoordig het repetitielokaal voor dit koor, dus eigenlijk is het zondag 18 februari een 'thuiswedstijd' voor hen. En ze brengen dan eigen muzikanten mee voor de begeleiding. Dus laat u verrassen door popkoor Different Voices.

Zondagmiddag 18 februari, aanvang 15:00, entreprijs 8 € p.p.



Film in De Sprank: Emma

De roman Emma van Jane Austen uit 1816 werd al talloze malen verfilmd. Deze, met Anya Taylor-Joy in de hoofdrol is een van de betere versies.

In andere verfilmingen wordt Emma meestal afgeschilderd als een vriendelijke, goedbedoelende koppelaarster terwijl ze in de roman best wel een bitch was. En dat is ze gelukkig ook in de film Emma uit 2020.

De mooie Emma doet haar best om vrienden en bekenden te koppelen, maar zelf wacht ze nog op haar droomman. Dat lijkt de knappe Frank Churchill te worden, maar hij laat het telkens afweten.

De sympathieke Mr. Knightley is waarschijnlijk meer geschikt als huwelijkspartner. Bovendien is hij niet bang om Emma op haar plek te zetten.

Dinsdag 20 februari in de Sprank, aanvang 20:00 uur, om 19.45 staat de koffie klaar!






Protestantse Gemeente Silvolde
Bij U is de bron van het leven



<<<<< Optreden Kamerorkest
Divertimento o.l.v. Jacinta Molijn op zondag 21 januari jl.
Foto: Henk van Raaij

Lied 982

In de bloembol is de krokus,
in de pit de appelboom,
in de pop huist een belofte:
vlinders fladderen straks rond.
In de koude van de winter
groeit de lente ondergronds,
nog verborgen tot het uitkomt,
God ziet naar de schepping om.

Elke stilte kent zijn zingen,
zoekt een woord en melodie,
ieder duister wacht een morgen
in dat licht is alles nieuw.
Het verleden bergt de toekomst,
wat die brengt, je weet het niet,
nog verborgen tot het uitkomt,
God alleen herschept en ziet.

In ons einde is de aanvang,
in de tijd oneindigheid,
in de twijfel ligt geloven,
in ons leven eeuwigheid,
in de dood het nieuwe leven,
overwonnen alle strijd,
nog verborgen tot het uitkomt,
God alleen herkent die tijd.
(Andries Govaart)