



**Protestantse Gemeente Silvolde**

*Bij U is de bron van het leven*

# Wat ons bindt

Meditatie: Bidt  
zonder ophouden!

Startzondag -  
anders dan anders

Vredesdienst

Bouwjournaal (6)

**september 2020**

Protestantse Gemeente Silvolde  
Kerkenstraat 6  
7064 BH, Silvolde  
www.pgsilvolde.nl

Predikant:  
ds. Gerjanne van der Velde-  
Meijer  
tel: 0315-239910  
predikant@pgsilvolde.nl

Scriba:  
Willy Freek  
Rijksweg 21  
7011 DR, Gaanderen  
tel: 0315-239934  
scriba@pgsilvolde.nl

Kosters:  
Gerrit Vossers  
tel: 06-13220718  
Anton Neijland  
tel: 0315-631627  
koster@pgsilvolde.nl

Verenigingsgebouw De Sprank  
Kerkenstraat 6A  
beheerders  
Ada en Derk Weening  
tel: 0315-325917  
sprank@pgsilvolde.nl

Beheerder begraafplaats  
Gerrit Vossers  
tel: 0613220718  
begraafplaats@pgsilvolde.nl

Bankrekening kerkrentmeesters  
NL96 RABO 0359 1044 52  
kerkrentmeesters@pgsilvolde.nl

Bankrekening diaconie  
NL55 RABO 0359 1105 25  
diakenen@pgsilvolde.nl

Kopij aanleveren voor de 20ste  
van de maand  
wob@pgsilvolde.nl

## Kerkdiensten

**Zondag 30 augustus** viering Heilig Avondmaal  
10.00 uur: ds. G. van der Velde-Meijer  
Collecte diaconie: Stichting Exodus

**Zondag 6 september** Startzondag  
Bij mooi weer op het veldje naast de pastorie  
anders in de RK-kerk  
10.00: ds. G. van der Velde – Meijer en dhr. J. Kraan  
Collecte diaconie: Kerk in Actie, Ghana, Werelddiaconaat

**Zondag 13 september**  
10:00 uur: ds. G. van der Velde – Meijer  
Collecte diaconie: Lilianefonds

**Zondag 20 september - Vredesdienst**  
10:00 uur via [www.kerkdienstgemist.nl](http://www.kerkdienstgemist.nl) vanuit Varsseveld

**Zondag 27 september**  
10:00 uur: ds. H. Nieuwenhuis, Zeddam  
Collecte diaconie: Stichting Edukans

**Alle kerkdiensten zijn te volgen op onze website of via [www.kerkdienstgemist.nl](http://www.kerkdienstgemist.nl)**

## Verhit

Het was, en is nog steeds, een hete zomer. Allereerst natuurlijk de hittegolf die ons dagen in de ban hield.

Maar vooral ook de verhitte discussies in binnen- en buitenland die zorgen voor protesten en opstootjes. Soms nog vreedzaam maar vaak omgeven met geweld. Mensen die opkomen voor hun eigen belangen, mensen die strijden tegen onrecht, mensen op zoek naar vrijheid. En het belang van de één lokt weer een tegenactie van hen met een ander belang uit. Soms kun je oprecht meevoelen op andere momenten is het bevreedend of zelfs beangstigend.

Dit is niet de plek om al die zaken te belichten. Immers veel ontvlamt juist door snelle en makkelijke meningen. En het onder de aandacht brengen van het één roept bij u misschien een verontwaardigd gemis aan het ander op. En wat zullen we ook zeggen? De meeste vraagstukken lenen zich niet voor een kort woord in kerkblad of preek.

Alhoewel misschien toch wel één kort woord. Paulus roept ons op; 'bidt zonder ophouden'.

In alles is er een andere weg, een uitweg - daar willen we op de startzondag ook bij stilstaan -, een koninklijke weg.

In het gebed mogen we ook onze moeiten en zorgen vertolken naast onze dankbaarheid en vreugde. Het voedt alleen geen verhitte discussies. Het voedt verbondenheid met God.

Het onsteekt het vuur van de Geest die ons wijst op wat er echt toe doet.

Bidt zonder ophouden. Dat kunnen we altijd doen op de plekken waar we zijn. Vooruitziend naar het winterseizoen hopen we echter dat we ook de kerk weer voluit een plek van gebed mogen laten zijn.

*ds. Gerjanne van der Velde*



## Bij de diensten

Op het moment van schrijven hebben we net een paar diensten achter de rug die weer 'vrij' toegankelijk zijn. Het is fijn dat die mogelijkheid er is. Tegelijkertijd is het allemaal nog onvolkomen. Er kan nog niet gezongen worden en nog niet iedereen kan er al weer zijn vanwege de mogelijke risico's.

Toch is het goed dat het niet meer zo leeg is.

**Op 30 augustus** vieren we de maaltijd van de Heer. Fijn dat het na al die maanden, al is het in aangepaste vorm, toch weer kan.

**Op 6 september** houden we onze startzondag. Ook dit jaar samen met de leden van de Mauritius-geloofsgemeenschap. Geen fietstocht of gezamenlijke maaltijd maar wel een gezamenlijke viering. Bij mooi weer op het veldje naast de pastorie en anders in de RK-kerk.

**Op 20 september** is er geen dienst in onze kerk. Net als voorgaande jaren is er een regionale oecumenische viering in het kader van de Vredesweek. Vanwege de maatregelen alleen te volgen via internet. Meer informatie elders in deze Wat ons bindt.

**Op 27 september** hoopt ds. Nieuwenhuis uit Zeddum bij ons voor te gaan.

Goede en gezegende diensten gewenst!

## Startzondag

Misschien vergaat het u in deze Coronatijd als ons want nu veel vrijwilligerstaken vervallen, maken wij – en dat horen we ook om ons heen – de balans op: wil ik mijn leven op termijn weer inrichten als voorheen of neem ik afstand van (een deel van) mijn vrijwilligerswerk. En zo ja, waarom dan en als dat niet zo is komt diezelfde waarom-vraag.

“Wie weet zijn wij er wel met het oog op een tijd als deze...”

Woorden uit de preek van dominee Gerjanne op zondag 26 juli. De vraag werkt als een handwijzer in ons leven. Gerjanne vervolgde: “- Misschien zijn wij er juist wel in de tijd van nu om te blijven spreken over medemenselijkheid, de schepping, rentmeesterschap, liefde tot God en de mensen in navolging van Christus zelf..”

Vragen indringend genoeg om bij stil te staan, om als ijkpunt te nemen als we op onze Zevensprong staan. Zes wijzers zijn ons zo vertrouwd omdat ze wijzen naar o.a. ons gezin, de (klein)kinderen), school, het werk, de sport...maar onze zevende weg?

Wij nodigen u uit voor deze zoektocht in de Startviering aan het begin van het nieuwe seizoen.

De viering is bij goed weer op zondag 6 september om 10 uur op het terrein van de scoutingachter de pastorie van de Protestantse kerk. Bij slecht weer wijken we uit naar de Mauritiuskerk. Na afloop ontmoeten we u graag bij koffie, of thee met gebak.

Namens de Oecumenische Werkgroep Silvolde,  
*Ds Gerjanne van der Velde, Gerrit Luimes, Josef Oostveen, Joop Kraan*



In het Rijkenbargsebos nabij Ruurlo staat de handwijzer die in de jaren '80 richting gaf aan de NCRV-serie 'De Zevensprong'.

Nog altijd wijst hij je feilloos zes richtingen op maar de zevende weg, die van de rode handwijzer is op het bewuste punt in het bos niet te vinden. Hoe het verhaal in de serie afloopt, kun je nog op Youtube vinden en met kinderen kun je vandaag de dag nog op de fiets de zoektocht naar die zevende weg maken.

## Vredesdienst 20 september

### Vrede verbindt verschil

Op 20 september zal de vredesdienst voor alle kerken van de Oude IJsselstreek niet fysiek in één kerk plaatsvinden. Ondanks de versoepelingen van de Corona-regels vinden we het nog te vroeg om een kerkdienst met bezoekers uit de hele gemeente Oude IJsselstreek te organiseren. In plaats daarvan zal de vredesdienst op deze zondag live worden gestreamd vanuit de Laurentiuskerk te Varsseveld. De kerkdienst zal vanaf 10.00 uur kunnen worden bekeken via <https://kerkdienstgemist.nl/stations/368>

Het thema van deze dienst is: Vrede verbindt verschil. Voorgangers in deze viering zijn: Nicoline Swen-Fischer en Hetty Bresser. Een zanggroep o.l.v. L ga Vilmane verleent medewerking.



## Geboortebericht

Het kaartje was bij de kerk aan het dwalen gegaan daarom wat later maar nog steeds in dankbaarheid het vermelden waard. Op 17 mei 2020 zag Sem Gerhardus Johannes Kranen het levenslicht. Zoon van Rien en Desirée en broertje van Timo en Linn. Zij wonen aan de Uiftseweg 97.

"Grote avonturen beginnen klein!" staat er op de kaart. Dat het leven van Sem zo'n groots en gezegend avontuur mag worden met de mensen die van hem houden en hem er in zullen steunen en in mogen delen. Van harte gelukgewenst!

## Woensdagavondgebed

De woensdagavondgebeden zijn nu ook toegankelijk voor een ieder die er bij wil zijn met inachtneming van de maatregelen zoals die in de diverse kerken getroffen zijn. Weet u van harte welkom voor een moment van bezinning zo in het midden van de weken.

Uiteraard blijven we deze bijeenkomsten gewoon uitzenden via [www.kerkdienstgemist.nl](http://www.kerkdienstgemist.nl)

**2 september:** Megchelen

**9 september:** Zeddam + na de zegen

**16 september:** Silvolde

**23 september:** Terborg

**30 september:** Gendringen

## Meeleven

Dhr. F. Bulsink, Lichtenbergseweg 76, kreeg te horen dat hij ernstig ziek is en is inmiddels een weg van behandelingen ingeslagen. Een harde klap zo in het volle leven maar we hopen met hem en zijn vrouw dat het goed mag aanslaan.

Mevr. A. Renting, Bosstraat 9a, had een tegenslag in haar behandeltraject. We wensen haar hernieuwde moed toe.

Dhr. J. Freriks, Achterhoeklaan 13 (3941SZ, Doorn) heeft meerdere keren in het ziekenhuis gelegen en het gaat moeizaam vooruit.

Mevr. D. Veldhorst, Doctor Kuyperstraat 5, is met succes aan haar knie geopereerd en nu thuis aan het revalideren.

Voor allen die gaan in ziekte of zorg bidden wij om de nabijheid van God en mensen.

## Inzamelmorgen Koningsmarkt

De Koningsmarkt is dit jaar helaas niet doorgegaan. We hopen van harte dat het volgend jaar wel weer kan en gaan daarom door met inzamelen van spullen. Inmiddels hebben we ook e.a. kunnen verkopen via Marktplaats, dus ook daar kunnen we al wat aan verdienen. Hebt u spullen die we wellicht via Marktplaats zouden kunnen verkopen, laat het ons weten.

Op zaterdag **19 september van 9 tot 12 uur** is er weer een aanlevermorgen van goederen voor de Koningsmarkt bij Mariet en Evert Weening aan de Rabelingstraat 14. Mocht u zelf niet in de gelegenheid zijn om het te brengen laat het dan weten (0315-631627, Anton Neijland), wellicht kan het dan worden opgehaald.

*De Koningsmarktcommissie*

## Bedankt!

Afgelopen periode dat ik ziek was en herstellende, ben ik zeer verrast door veel telefoontjes, bezoeken, kaartjes, bloemen en attenties, zo fijn! Ik wil iedereen bedanken voor de warme belangstelling, ik zal het nooit vergeten!

*Ineke Mulder Loman*



## Wij gedenken Bernard Willem Tuenter

Op 17 december 1948 werd Bennie geboren. De middelste van het gezin Tuenter aan de Ulftseweg.

Een fijne jeugd waarvan hij vooral ook verhaalde over schaatsen op 't Wieltje achter het huis.

Na de basisschool ging hij naar de MULO om boekhouder te worden. Maar daar lag niet zijn hart. Liever was hij meer buiten en onder de mensen. Zo kwam hij aan het werk bij houthandel Tombergen. Zijn vrije tijd stond vooral in het teken van voetbal. Ook tijdens zijn diensttijd kwam hij op donderdag terug voor de training. Het was niet zomaar een spelletje. Hij zorgde altijd dat hij fit was.

Via teamgenoot Hans van Zuilekom leerde hij Carla kennen. Een dubbele liefde binnen de families omdat Hans op zijn beurt met zus Margriet verkering kreeg.

Op 25 mei 1973 trouwden Bennie en Carla. Ze hadden het goed samen. Drie kinderen werden er geboren waarvan dochtertje Irene helaas al rond de geboorte overleed. Maar voor de jongens Christiaan en Maurits was hun thuis aan de Konijnenhof een fijne plek om op te groeien.

Bennie was een betrokken vader die hen veel leerde maar ook veel vrijheid gaf.

Naast de voetbal was hij ook met veel plezier lid van 'Kunst en vriendschap'.

Deelnemen aan de avondfietsvierdaagse was ook een gezellige familietraditie.

Blij was hij met de komst van Lonneke en Bernadet binnen het gezin en met de geboorte van Mex en Jim.

Maar toen kwamen de moeilijke jaren. Carla werd ziek en overleed in 2010. Maar ook Lonneke was ziek en overleed in 2011. Maurits kwam weer bij Bennie wonen. Ook zijn gezondheid ging achteruit. In 2014 verhuisde hij naar de Schuylenburgh. Dat alles was al zwaar genoeg. In 2015 kwam daar de klap van het overlijden van Maurits.

Het woordeloos verdriet werd hem teveel en maakte dat hij niet meer vooruit kon. Veel mensen, op de eerste plaats Christiaan en Bernadet, hebben gevochten om hem te helpen. Maar het mocht niet baten. Machteloosheid was ook het gevoel van zijn broer en zussen met wie het contact steeds lastiger werd. Vorig jaar verhuisde hij naar Antonia. Daar is hij op 18 juni ingeslapen.

Op 23 juni herdachten we Bennie in de kerk. We hoorden het verhaal van Petrus die op het water loopt. Wanneer de angst hem overvalt lijkt hij te zinken maar Jezus' hand haalt hem voor de diepten weg. Zo mochten we Bennie in het graf leggen. In het vertrouwen dat Gods hand ons in leven houdt.

We wensen Christiaan en Bernadet met Mex en Jim veel sterkte toe in het verdriet.



## Jarigen 80+

01 sept. mw. A.W. Suselbeek-Vriesen, Boeckhorststraat 1 Terborg

11 sept. dhr. B.J.H. Colenbrander, Lichtenbergseweg 57

23 sept. mw. H.T. Wijsman-Meijerman, Kloosterhof 2



## Samen eten aan open tafel?

Sinds maart jl. is ons maaltijdproject stil gevallen. In deze corona tijd is 'Samen aan tafel' helaas niet meer mogelijk. Even hadden we de hoop dat we na de vakantie – met de nodige maatregelen- wellicht weer zouden kunnen starten, maar de laatste berichten van de overheid geven duidelijk aan dat dit niet verstandig is, of eigenlijk dat het gewoon niet kan.

Heel vervelend vinden wij het, want we weten dat velen het erg missen, het maandelijkse 'uitje'.

Als kookteam missen wij ook deze maandelijkse gezellige middag en het contact met alle gasten. We hopen dat er toch straks weer een tijd komt dat het wel weer kan en zullen ons melden zodra het weer verantwoord is om te beginnen.

*Hartelijke groeten van Marja, Wilma, Marieke, Gerry en Anton*

## Huwelijksjubileum

Op 14 september 1995 gaven Hans en Joke Fokkink-Luesink, Rabelingstraat 2, elkaar het ja-woord. Nu, 25 jaar later, mogen ze dat in dankbaarheid vieren met hun kinderen en de mensen die hen lief en dierbaar zijn. Wj feliciteren hen van harte en bidden hen toe dat er nog vele gezegende jaren aan toegevoegd mogen worden.

## Collecteopbrengsten juni

### Diaconie

07-06 PC-project Schuldhulpmaatjes	€ 25,50
14-06 Eigen diaconaal werk	€ 21,50
21-06 Kerk in Actie, Colombia	€ 25,80
28-06 Voedselbank Lichtenvoorde	€ 27,50

## Toelichting collectes september

### 6 september: Kerk in Actie - Ghana

Met steun van Kerk in Actie leidt de kerk van Ghana voorgangers, kerkelijk werkers en jeugdleiders op om Bijbelkennis door te geven, de dialoog tussen christenen en moslims te bevorderen, cursussen te geven in lezen en bevorderen van werkgelegenheid.

### 13 september: Lilianefonds

I.p.v. 23 aug. (voor Beiroet gecollecteerd) nu de collecte voor het Lilianefonds. Het fonds zet zich in voor kinderen met een handicap in Afrika, Azië en Zuid-Amerika.

### 20 september: Zending Wereldwijd, versterk de kerk

In landen waar bijna geen christenen wonen of waar christenen in verdrukking leven ondersteunt Kerk in Actie deze kerken door het opleiden van predikanten, bieden van diaconaat en noodhulp bij wederopbouw van door geweld getroffen regio's.

### 27 september: Stichting Edukans

Edukans werkt aan goed onderwijs voor kinderen in ontwikkelingslanden.

### Kerkrentmeesters

Coll. juni overgemaakt via bank	€ 249,00
Coll. juli overgemaakt via bank	€ 491,00
Verjaardagsfonds juni	€ 102,50
Verjaardagsfonds juli	€ 35,00
Giften tbv restauratie toren	€ 120,03
Giften tbv liturgieen in Coronatijd	€ 100,00
Giften tbv Kerk-TV	€ 235,00



## Bouwjournaal (6)

In de vakantieperiode is het rustig rondom de kerk. De bouw ligt dan stil maar een aantal vrijwilligers is druk geweest. Er was nog een klusje, dat gebeuren moest in de vakantieperiode. De isolatie van het middenschip moest verwijderd worden. Het zag er niet meer uit en de kenners twijfelden sterk aan het nut. De isolatie was namelijk al oud en vertoonde gaten en lag niet overal meer goed op de plek, zodat de isolatiewaarde minimaal was.

Elke keer als ik boven op de zolder was en de steenwol zag liggen dan wilde ik graag dat het achter de rug was. En om er maar niet te veel gras over te laten groeien is op de eerste dag van de bouwvak door een 3-tal vrijwilligers en ondergetekende het isolatieproject onder handen genomen. In witte overalls en met speciale stoffilters op, werd aan de klus begonnen. Het was een zeer stoffig werk en met vereende krachten werd alles stukje bij beetje verwijderd en via een luik naar buiten geworpen.

Na meerdere pauzes kon in de middag het sein "isolatievrij" worden gegeven. Nu lag alle rotzooi nog voor het klompenhok. Dit is de zelfde middag nog met behulp van de veekar van Wouter Breunissen naar de stort gebracht. Alles bij elkaar bijna 600 kg isolatiemateriaal. De zolder moet ook nog gestofzuigd worden, maar door het hete weer in de vakantieperiode is dit uitgesteld totdat het koeler is. Ik wil speciaal Cor Fokkink, Thomas Steverink en Sjoerd Vossers bedanken voor de hulp. Het was niet het mooiste vakantieklusje maar we zijn er vanaf en ik ga weer graag de zolder op.

*Gerrit Vossers*







Anno 1865

## Evangelist G.W. Hoijtink naar Silvolde

In 'De Evangelisatie en het Vijftigjarig bestaan van de Zondagsschool te Silvolde' (91915) schrijft de heer H.J. Kastein, Godsdienstonderwijzer te Arnhem:

'Alvorens daarvan te vertellen moeten we weten dat Mevr. v. Schuijlenburch, geb. v. Boetzelaer, en hare dochter freule C. (als schrijfster bekend onder de naam Cornelia) zich op de Ulenpas en de naaste omgeving zeer interesseerden voor de godsdienstige leiding der ouderen, en voor de christelijke opvoeding der kinderen. Zondagsscholen, Chr. Naai- en Breischolen, Chr. Nat. Onderwijs, Jongelings-, Jongedochters- en Vrouwenverenigingen, en Evangelisatie-arbeid met ziekenbezoek en armenverzorging werden door haar opgericht, in stand gehouden en gesteund.

Onder de beschikking en de voorzienigheid onzes Gods was juist in die tijd te Doetinchem een man opgetreden die ook uit dezelfde grondbeginselen leefde, en in dezelfde richting werkte; een man lang van statuur, en 'frij, frisch, fromm'. 't Was een afgescheiden dominee, of Christelijk Gereformeerd predikant met wat afwijkende stoere meningen. Niet stoer in de zin van enghartig, benepen, dweperig, onbegrijpelijk, ingewikkeld, mystiek, maar een man vol van kracht en karakter, vaste lijnen en beginselen, van veel gebed en veel durf, met een geloof en een werkkraft op het gebied van allerlei christelijke arbeid, zo groot dat niet alleen heel de Achterhoek van Gelderland, maar heel Nederland in den zegen zijns werk heeft gedeeld en blijft delen.

Wie denkt hier niet aan Ds. J. van Dijk Mz.? Zijn arbeid en ijver voor Christelijk onderwijs in Doetinchem en omstreken zijn algemeen bekend, zijn liefde en offervaardigheid voor de Zending in en door zijne Ned. Herv. Zendingsgemeente was steeds voorbeeldig, het Evangelisatiewerk had zijn hart, en zijn onbevangen blik zag steeds over kerkmuren en allerlei hindernissen heen, waarvan zijn Opleidingshuizen te Doetinchem en de Studentenhuzen te Utrecht en elders doen blijken. Reeds als Chr. Ger. predikant, ten bate van de Ned. Herv. Kerk arbeidende, deed hij zulks niet om zijn kerkprincipe ingang te doen vinden, maar om de hogere belangen van het Koninkrijk Gods te bevorderen. Uit alles is steeds gebleken, dat hij was en bleef de man van het 'Allieëren door Alliantie'.

Met dezen kloeken, vrijen Fries was ook in aanraking gekomen de eenvoudige jonge man van 30-jarigen leeftijd die te Silvolde in het Evangelie kwam arbeiden. Door en onder toezicht van Ds. v. Dijk nog wat voort geholpen in zijn laatste studiën voor het werk van Evangelist, ontving hij van hem tevens wenken om in de praktijk over te gaan, terwijl Z.W.Ew. hem - indien nodig- ook financieel zou blijven steunen.



Waarschijnlijk heeft het huis van boswachter Kastein er ongeveer zo uitgezien

Zo kwam hij dan op zekere dag Terborg en Silvolde bezoeken. In de laatste plaats, aan de Laan van Schuijlenburch aan de boerderij (van de boswachter Kastein van de Schuijlenburch) gaf hij zijn voorname te kennen, om hier ergens een Zondagsschool en Evangelisatie-arbeid te beginnen. Dit huis (nu niet meer bestaande) beviel hem uitstekend. Hier vond hij een gezin dat hem bijzonder aantrok en hier was een grote kamer overcompleet, die misschien te verkrijgen was, als de fam. Van Schuijlenburch ze voor zijn doel zou willen beschikbaar stellen. Zijn pogingen daartoe aangewend slaagden al spoedig. Niet alleen werd het vertrek gaarne beschikbaar gesteld, maar Jhr. L. v. Schuijlenburch was zo vriendelijk om te zeggen: 'Dat is dan mijn Zondagsschool', waarbij hij tevens zorgde voor een stel nieuwe banken".

Tot zover de heer Kastein, zoon uit bovengenoemd gezin.

De schrijver geeft hier eventjes een zeer indrukkelijk relaas te beste! Hoewel ik er hem wel van verdenk dat hij in 't laatst aan 't romaniseren is geslagen. 'k Heb namelijk de indruk dat de vestiging van de Zondagsschool in huis van boswachter Kastein (van de fam. v. Schuijlenburch) voordien al lang en breed door de fam. Van Schuijlenburch en dominee Van Dijk beklonken was! Maar dat zij hem vergeven!

In 1890 is huis van de fam. Kastein afgebroken; nu staat het ons allen zo bekende en vertrouwde Verzorgingshuis De Schuijlenburch op die plek.

*Bernard Dorrestijn*





### Word bemoedigd door dit bijzondere gedicht!

Een virus o zo klein,  
niet met het blote oog te zien.  
Verspreidt zich wereldwijd.  
De mensen zijn het vertrouwen kwijt.

Het hele land ligt stil.  
Evenementen worden afgelast.  
We sluiten zelfs de kerken  
om het virus in te perken.

We staan met lege handen.  
Er is niemand die een antwoord weet.  
We moeten toch wel gaan beseffen  
dat we onze hoofden omhoog gaan heffen?

Want in de hoge hemel  
daar zit een machtig God.  
Hij regeert over dood en leven  
en laat de hele mensheid beven.  
Kom laten we ons dan buigen  
voor zulk een groot en machtig God.  
Ons leven leggen in Zijn hand.  
Het hele mensdom, ook ons land.

Ontferm U over deze aarde.  
Vergeef ons onze schuld.  
Om Jezus wil die met Zijn dood.  
Ons Zijn genade bood.

Hij geeft ons rust in bange dagen.  
Dat U de macht in handen hebt.  
Om in onzekerheid en smart  
te schuilen aan Uw vaderhart.

*(via Alie Schuurman)*

