

Protestantse Gemeente Silvolde

Bij U is de bron van het leven

Wat ons bindt

Meditatie: Geen
pracht, geen
praal.....

Nieuws Kinderkerk en
Jeugdclubs

Film: Becoming Astrid

Balkanmuziek

oktober 2020

De dienst van 11 oktober kan op afdeling Bievink live worden gevolgd op het tv-kanaal van de Schuylenburgh.

Protestantse Gemeente Silvolde
Kerkenstraat 6
7064 BH, Silvolde
www.pgsilvolde.nl

Predikant:
ds. Gerjanne van der Velde-
Meijer
tel: 0315-239910
predikant@pgsilvolde.nl

Scriba:
Willy Freek
Rijksweg 21
7011 DR, Gaanderen
tel: 0315-239934
scriba@pgsilvolde.nl

Kosters:
Gerrit Vossers
tel: 06-13220718
Anton Neijland
tel: 0315-631627
koster@pgsilvolde.nl

Verenigingsgebouw De Sprank
Kerkenstraat 6A
beheerders
Ada en Derk Weening
tel: 0315-325917
sprank@pgsilvolde.nl

Beheerder begraafplaats
Gerrit Vossers
tel: 0613220718
begraafplaats@pgsilvolde.nl

Bankrekening kerkrentmeesters
NL96 RABO 0359 1044 52
kerkrentmeesters@pgsilvolde.nl

Bankrekening diaconie
NL55 RABO 0359 1105 25
diakenen@pgsilvolde.nl

Kopij aanleveren voor de 20ste
van de maand
wob@pgsilvolde.nl

Kerkdiensten

Zondag 4 oktober

10.00 uur: Ds G. van der Velde-Meijer
Diaconale collecte: Rudolphstichting De Glind
Er is kinderkerk

Zondag 11 oktober, Afscheid Harrie Scheffer als organist

10.00 uur: Ds G. van der Velde-Meijer
Diaconale collecte: Kerk in Actie, wereldvoedseldag Rwanda
2de collecte: Kerkrentmeesters
Er is kinderoppas

Zondag 18 oktober, viering Heilig Avondmaal

10.00 uur: Ds G. van der Velde-Meijer
Diaconale collecte: PC project Schuldhulpmaatjes
Er is kinderkerk

Zondag 25 oktober, Viering op het dorp RK Mauritiuskerk

10.00 uur: Ds G. van der Velde-Meijer, dhr J. Kraan
Diaconale collecte: Voedselbank Lichtenvoorde
Er is Tien4Teen

Zondag 4 november

10.00 uur: Ds. G. van der Velde-Meijer
Er is kinderkerk

Alle kerkdiensten zijn te volgen op onze website
of via www.kerkdienstgemist.nl

Geen koets, geen pracht, geen praal....

Prinsjesdag was dit jaar anders. Toen ik naar de uitzending op tv zat te kijken kon me dat niet ontgaan. In plaats van te vertellen wat we wel zagen was er vooral een opsomming van wat er niet was. Geen koets, geen bordes, geen staatssecretarissen, geen hoedjes, geen rijtoer. Geen luid aangeheven driewerf hoera, geen mensen uit den lande die zich in alle vroegte hadden opgesteld langs wegen en pleinen. Op een gegeven moment wilde ik naar het beeldscherm roepen; 'Nu weten we het wel!' Vertel me gewoon wat ik nu zie, waar het vandaag om gaat. Wat er wel is en wat we te vieren hebben. Hoe bijzonder het is dat een regering zich open opstelt. Hoe vrij het land waar een tegenwoord op plannen mag klinken.

Het doet me denken aan gesprekken over de kerk. Dit is er niet meer, en dát kan niet meer, die missen we en dát is zo anders geworden. Of zelfs in het geloofsgesprek. Ook daar lijken we steeds vaker te spreken over wat er niet is. Dit geloven we niet meer, dat kunnen we niet weten.

Het ligt ook wel voor de hand. Soms doet het inderdaad pijn om te zien dat dingen veranderen. Leegte is gemis. Gemis aan mensen die andere wegen zijn gegaan. Of nog pijnlijker gemis van mensen die er niet meer zijn.

En ja het kan bevrijdend zijn om stugge denkpatronen te laten varen. Om onder het juk van dogma's en stelligheden weg te zijn.

Maar komt er ook iets voor in de plaats. Vieren we nog wel waar het hier en nu in het geloof om gaat? Hoe het ons inspireert in deze tijd van leven?

"Gelukkig zij die niet zien en toch geloven" Woorden van Jezus richting zijn leerling en vriend Thomas. Thomas die zo graag tastbaar bewijs wilde van de opgestane Heer.

Belofte en opdracht ook aan ons. Gelukkig zijn we omdat we het geloof hebben ondanks wat, en wie, we niet meer zien. Gelukkig als we voorbij koets en pracht en praal, dát mogen vinden wat ons leven doel en richting geeft.

ds. Gerjanne van der Velde-Meijer

Bij de diensten

De kerkdiensten zijn nog steeds wat gemankeerd omdat we niet kunnen zingen zoals we gewend zijn. Omdat we juist ook op de plek waar we vieren dat we met elkaar verbonden zijn op ons hoede zijn dat we elkaar niet te na komen. Maar ondanks dat gaan we door. En deze maand hebben we weer een aantal bijzondere diensten waar we naar uit mogen zien.

Op 11 oktober zullen we officieel afscheid nemen van Harrie Scheffer als organist van onze gemeente. We vinden het jammer dat hij heeft moeten besluiten te stoppen. Maar tegelijkertijd is het ook moedig van hem dat hij die stap heeft durven zetten.

Vele jaren heeft hij mede vorm mogen geven aan de kerkdiensten. De dankwoorden hiervoor zullen we bewaren tot de 11de. We zien uit naar een mooie dienst waarin het loflied zeker de boventoon zal voeren.

De dank zal niet alleen bij woorden blijven. We willen Harrie ook iets tastbaars meegeven. We kunnen ons voorstellen is dat u daar misschien ook een bijdrage aan wil leveren. Op dit moment hebben we geen andere mogelijkheid dan er op te wijzen dat dit kan via de rekening van de kerkrentmeesters NL96RABO 0359 1044 52 o.v.v. 'Afscheid organist'

Op 18 oktober vieren we weer het Heilig Avondmaal. Dat deden we eerder op 30 augustus. Het was bijzonder om na zo'n lange onderbreking brood en wijn te mogen delen. Het was even zoeken hoe het zou kunnen en het verliep ook redelijk goed. Toch hebben we na de viering van vorige maand nog één en ander aangescherpt om te zorgen dat we het zo veilig mogelijk kunnen houden op een manier dat iedereen zich ook welkom blijft voelen.



25 oktober is er een gemeenschappelijke dienst met de Mauritius-geloofsgemeenschap. Vieren op het dorp! Omdat die diensten altijd op een grote groep bezoekers mag rekenen zullen we samenkomen in de RK-kerk. Daar is voldoende ruimte. Het thema van de viering is nog niet bekend maar dat is ook ondergeschikt aan wat het wil zijn. Een viering voor een ieder op ons dorp waarin we voorbij verschillen vooral dankbaar zijn dat we elkaar vinden rondom het open Woord, lofzang en gebeden.
Goede en gezegende diensten gewenst!

Meeleven

Jan Freriks kreeg geheel onverwachts het nieuws dat er een donornier voor hem was.

Goed bericht dus, maar dan komt de spanning. Zal het allemaal goed gaan?

Ja gelukkig, inmiddels is hij weer thuis met een redelijk goede conditie. En is er een einde gekomen aan het vermoeiende proces van dialyseren.

Een teken van meeleven in de vorm van een kaartje zal hem goed doen! Zijn adres is Achterhoeklaan 13, 3941 SZ, Doorn.

Verscheidene mensen gaan door moeilijke tijden. We wensen hen kracht toe en hopen dat ze mogen ervaren niet alleen te zijn in hun zorgen.

Ga met God en Hij zal met je zijn
bij gevaar, in bange tijden
over jou Zijn vleugels spreiden
Ga met God en Hij zal met je zijn

Uit de Kerkenraad

Op maandag 14 september vond de eerste kerkenraadsvergadering na de zomervakantie weer plaats. De voorzitter opende de vergadering waarna de predikant een gedeelte uit de bijbel las, gevolgd door een gebed.

Nadat de agenda was vastgesteld en de notulen goedgekeurd, was het woord aan de Raad van Kerken die sinds lange tijd weer bijeen was geweest.

De diensten worden geëvalueerd. De nieuwe opzet van de kerkdiensten roept verschillende reacties op, omdat er niet gezongen kan worden. Er wordt alvast vooruit gekeken naar de kerstperiode en hoe de vieringen plaats kunnen vinden, zowel voor de ouderen als voor het jeugdwerk.

De restauratie van de toren is in volle gang. Ook het geluid in de kerk komt ter sprake, er zullen oplossingen gezocht worden om het geluid te verbeteren.

Ook seizoen van de clubs is weer begonnen met ca. 40 leden, verdeeld over 4 clubs. Het vinden van vrijwilligers om deze clubs te leiden is moeilijk.

Begin oktober zal het overleg met de buurgemeenten weer plaatsvinden.

Na de rondvraag sluit de predikant de vergadering met een gebed.

Els Spekking, notuliste kerkenraad



Woensdagavondgebed

De woensdagavondgebeden gaan gewoon door. We beginnen om 19.30 uur. Graag wijs ik u er nog op dat u van harte uitgenodigd wordt om hierbij aanwezig te zijn. In elke kerk kunnen we genoeg mensen een plek geven. Schroom niet eens aan te schuiven.

7 oktober: Gendringen + Na de zegen

14 oktober: Zeddam

21 oktober: Silvolde

28 oktober: 's-Heerenberg

Brief Harrie Scheffer

Aan de leden van de protestantse gemeente Silvolde en andere belangstellenden.

Na ruim 32 jaar organist te zijn geweest aan de Nederlands Hervormde kerk te Silvolde (nu Protestantse Kerk) deel ik u, met pijn in het hart mee, dat ik helaas mijn werkzaamheden als organist aan uw gemeente per 1 oktober 2020 ga beëindigen.

Naast mijn steeds slechter wordende gehoor is nu, naast mijn vrijwel blinde linkeroog, mijn goede rechteroog dit voorjaar getroffen door een loslatend netvlies. De operatie is in zoverre geslaagd dat de gaatjes in het netvlies zijn gelaserd en het netvlies, middels olie in de oogbol, op z'n plaats wordt gehouden. Het zicht is daardoor een stuk verminderd, zodat ik naast mijn nieuwe staarlens ook een vergrotingslens in mijn oog heb gekregen. Het lezen is daardoor een stuk minder geworden en het overzicht over de muziek ook. Ik moet er veel moeite voor doen alles goed te overzien. Het zien in de verte is ook minder goed zodat ik geen auto meer rijd.

Ik ben er erg onzeker door geworden en ben blij dat aan het einde van de eredienst het allemaal goed is gegaan. Het kost mij echter te veel inspanning de kerkzang en het voordragen van orgelstukken in de toekomst te waarborgen. Ik ga van het principe uit dat je beter kunt stoppen als het nog goed gaat dan dat er binnenkort dingen verkeerd gaan. Dat wil ik zeker niet als organist meemaken.

De laatste dienst die ik speel, zal die van 27 september zijn. Daarna zult u Elly en mij nog regelmatig tegen komen in de kerk, maar dan niet meer als organist.

Ik wens u allen alle goeds toe en Gods zegen.

Harrie Scheffer



Toelichting collectes oktober

4 oktober - Rudolphstichting, Jeugddorp De Glind

De Rudolphstichting zorgt, samen met een trouwe kerkelijke achterban en donateurs, al meer dan honderd jaar ervoor, dat Jeugddorp De Glind een plek is waar kinderen en jongeren in gezinsverband kunnen wonen en deel uitmaken van de dorpsgemeenschap. In Jeugddorp De Glind vinden kinderen en jongeren weer een veilig thuis in een leefomgeving die hen biedt wat ze nodig hebben voor herstel en ontwikkeling. Rudolphstichting steunt kinderen, gezinshuizen en algemene dorpszaken.

11 oktober - Kerk in Actie. Rwanda, met zusters werken aan voldoende eten

De gemeenschap van zendingsdiaconessen in Rwanda telt ongeveer 40 zusters. Ze werken als lerares, verpleegster en kerkelijk werker in de dorpsgemeenschappen om hen heen. Ze bieden ook een landbouwprogramma en een trainingscentrum voor kleine boeren om de voedselzekerheid en onderlinge samenwerking in de regio te verbeteren. Zo helpen zij de allerarmste boerinnen en boeren om hun economische positie te verbeteren.

18 oktober - PC-Project Schulhulpmaatjes

Gezinnen met kinderen die met financiële problemen kampen, helpen aan een laptop en toebehoren, zodat ze thuis ook hun huiswerk kunnen maken en financiën op orde kunnen houden. Dit project wordt ondersteund door de gezamenlijke diaconieën van ETU, Gendingen-Bontebrug en Silvolde.



Kerkrentmeesters

Coll. augustus € 167,00
overgemaakt via
bank

Verjaardagsfonds € 82,50
augustus

Collecteopbrengsten juli/augustus

Diaconie

05-07	Kerk in Actie, Vakantietas	€ 25,25
12-07	Noodhulp Corona	€ 21,25
19-07	Effatha	€ 21,25
26-07	Eigen diaconaal werk	€ 26,25
02-08	Epafras	€ 27,50
09-08	Eigen diaconaal werk	€ 28,50
16-08	Kerk in Actie, Rwanda	€ 27,50
23-08	Kerk in Actie, Noodhulp Beirut	€ 100,00
30-08	St. Exodus	€ 27,50
01-08	Gift Bloemenfonds	€ 10,00
09-08	Gift Bloemenfonds	€ 15,00

Jarigen 80+

01 oktober dhr. Tuenter, Heidedijk 14 Terborg
04 oktober mw. Rougoor-Wensink, Rabelink 202 Schuylenburgh
11 oktober mw. Huiting- van Dam, Pr. Wilem Alexanderstraat 3
16 oktober dhr. Dorrestijn, Lichtenberg 5
17 oktober mw. Slomp-Bruggink Rabelink 212 Schuylenburgh
18 oktober mw. Nusselder-Gosseling, Bongershoeck 3



Afscheid Jan Gemmink

De afgelopen 23 jaar heeft Jan Gemmink de financiële administratie van de diaconie verzorgd. Vanaf de zomer is deze taak overgenomen door Han Beernink. Jan heeft al die jaren de administratie prima verzorgd, was een vraagbaak voor ons en had altijd wel koffie en een gezellige praatje klaar voor diegene die langskwam om financiële zaken te regelen.

Op zondagavond 13 september hebben we een klein afscheidsfeestje met hem gevierd; een afscheid weliswaar, maar vooral een hele grote dankzegging voor al het werk dat hij geleverd heeft. We hebben teruggeblikt op de voorbije jaren en daarbij gememoreerd dat het werk van de diaconie dan wel veranderd is in de loop der tijd, maar nog steeds van groot belang is in deze wereld. Omdat Jan daar ook een belangrijke bijdrage aan geleverd heeft, werd aan hem de erepenning van de Federatie van Diaconieën uitgereikt.

Willy Freek



Afscheid Alie Schuurman

Op 8 september hebben wij binnen de HVD afscheid genomen van Alie Schuurman. Zij heeft zich bijna 2 jaar met volle overgave ingezet voor onze zieken en ouderen in de gemeente en bracht velen van hen een bezoekje met een bloemetje bij verjaardagen en een fruitmand bij ziekte.

Wij bedanken haar hartelijk voor haar inzet, en wensen haar en haar man Gertjan een goede start toe in IJzerlo, waar zij medio oktober naar toe zullen verhuizen.

De dames van de HVD



Bouwjournaal (7)

Het is een hele gebeurtenis zo'n restauratie. Elke 14 dagen is er bouwoverleg om te bekijken wat de stand van zaken is. De planning wordt dan nagelopen en ook wordt er gekeken wat de stand van zaken is met de centjes. Wat viel er mee of tegen tijdens de werkzaamheden en zijn er nog nieuwe ontwikkelingen.

Vanaf de begane grond zie je er niet veel van, maar de restauratie gaat gestaag verder. De hoekstukken op de muren, waar de sporen van het dak op rusten, zijn vervangen. Dit is tijdrovend werk mede omdat ook weer oude materialen gebruikt worden. De grote draagbalken worden de komende tijd weer ingemetseld.

De verwachting is dat eind september het onderste gedeelte van het dak gereed zal komen. Daarna is de lantaarn aan de beurt. Daar is het lood reeds verwijderd van de staanders om te kunnen zien wat hier wel en niet vervangen zal moeten worden.

In het volgende bouwjournaal hoop ik wat meer over de planning te kunnen vertellen.

Gerrit Vossers



Welkom!

Tijdens de vakantie of een bezoekje aan de 'grote stad' loop ik altijd graag even een oude kerk binnen. Gewoon om even de stilte op te zoeken. U kent het gevoel vast wel. Ik vind het altijd indrukwekkend om vanuit de drukke winkelstraten een koele, donkere kerk binnen te stappen.

Al rondlopend tussen fluisterende mensen geniet ik van de mooie ramen, muurschilderingen of het imposante orgel en probeer ik me in te denken hoe de kerkgangers op deze plaats zondags hun liturgie vieren. Soms steek ik een kaarsje aan en sta ik even stil bij mezelf. Mensen vinden het fijn om gewoon even anoniem door de kerk te lopen, rond te kijken en een kaarsje te branden. De drempel is altijd erg laag en de deur staat bijna altijd open. Niemand die je verbaasd aankijkt, een praatje wil maken of vraagt wat je komt doen.

De afgelopen tijd zijn door de corona heel wat kerkdeuren gesloten geweest. De kerk dicht zondag. Een vreemd gevoel. In plaats van elkaar op te zoeken, moesten we ons verstoppen voor elkaar. We zijn gaan zoeken naar andere manieren om toch samen te vieren. Op het internet floreert de kerk en is de digitale drempel lager dan ooit. Bijna alle kerken in onze regio maar ook ver daarbuiten verzorgen ondertussen online diensten. De kijk en luistercijfers zijn hoog. De schriftelezing volgen met een vers gezet kopje koffie thuis vanuit de rode luie stoel. Wist u dat er zelfs meer mensen online kijken dan dat er zondags in de kerk zitten?

Is dit dan DE toekomst van onze kerk? Individueel? Thuis vanuit je rode luie stoel? Anoniem? Ik denk en hoop het van niet. Een eeuwenlange traditie om elkaar te ontmoeten, lief en leed te delen, samen te bidden, samen te luisteren en samen Gods lof te zingen blijft ook in de toekomst bestaan. Daar ben ik van overtuigd. Maar we kunnen niet meer zonder het internet. Dankzij de online vieringen treden we buiten onze kerkmuren. Zijn we kerk voor de hele stad. Zelfs voor iedereen! We kunnen laten zien waar we voor staan op een laagdrempelige manier.

Zoals de drempel van die kerk in de vakantie voor mij geen drempel heeft, zo hoop ik dat onze eigen kerk ook de drempel verliest, niet alleen voor de 'vaste gasten', maar ook voor gasten, voor voorbijgangers, voor zoekenden, voor 'nieuwkomers'. En misschien kan het internet daar wel bij helpen. De anonieme kijker met zijn vers gezette kopje koffie in zijn rode luie stoel raakt misschien enthousiast en komt de volgende zondag een kijkje nemen. We zijn een drempelloze kerk geworden. Welkom!

Deze bespiegeling schreef onze organist Wilco Kleinhesselink voor het kerkblad van Doetinchem. De moeite en het overdenken waard om het hier ook te delen.



Welkom

vrijdag 18.45 – 20.00 uur

11 september 2020
09 oktober 2020
13 november 2020
(* 20 november),
11 december 2020
15/16 januari 2021
(+overnachting),
12 februari 2021
12 maart 2021
09 april 2021
21 mei 2021
11 juni 2021

*KidZ in de Kelder doet op 20 november mee aan Sirkelslag; een landelijk spel via internet met andere jeugdclubs

vrijdag 20.15 – 21.30 uur

11 september 2020
09 oktober 2020
13 november 2020
11 december 2020
08 januari 2021
05/06 februari 2021
(* Sirkelslag + overnachting),
12 maart 2021
03/04 april 2021
(Paaswandel Wake)
21 mei 2021
11 juni 2021

*Sirkelslag is een landelijk spel waarbij jeugdclubs via internet tegen elkaar spelen.

Jeugdclubs op vrijdag

Na een vreemd afgebroken seizoen hebben we op 11 september een mooie start gemaakt. Zo'n veertig kinderen/jongeren verdeeld over vier clubs.

Iedere tweede vrijdag van de maand zijn alle kinderen bij hun eigen leeftijdsgroep welkom in de Sprank.

Rond een Bijbelverhaal of bijbels thema houden we een gesprek en doen we allerlei leuke activiteiten zoals sport of spel, quiz, film, knutselen, koken, toneelspelen, etc.

Ideeën van de kinderen en jongeren zelf zijn ook van harte welkom. Het doel is dat kinderen verhalen uit de bijbel leren kennen en zich daarmee een beeld kunnen vormen van wie God is en wat Hij in hun leven zou kunnen betekenen.

Bij de tienergroepen worden de verhalen vervangen door relevante thema's passend bij hun leeftijd.

Tijden en leiding

KidZ op Zolder alle jongens en meisjes uit groep 4, 5 en 6

18.45 – 20.00 uur in de bovenzaal

Sandra Kruisselbrink

(sandra.kruisselbrink@kpnplanet.nl / 06 -23432379)

Gerda Wassink (gerdawassink12@gmail.com / 06 -27292515)

KidZ in de Kelder

alle jongens en meisjes uit groep 7, 8 en V.O. klas 1

18.45 – 20.00 uur in de grote zaal

Gerjanne van der Velde

(ds.g.vandervelde@hotmail.com / 06 - 48773774)

Madeleine Streefkerk

(madeleinstreefkerk@hotmail.com / 06 - 41707601)

Milan Bouwman

Downstairs

alle jongeren uit V.O. klas 2 t/m 4

20.15 – 21.30 uur in de bovenzaal

Renate Rouwenhorst

(r.rouwenhorst@gmail.com / 06 - 10122310)

De Kelder

alle jongeren uit V.O klas 4 en hoger

20.15 – 21.30 uur in de grote zaal

Gerjanne van der Velde

Madeleine Streefkerk

Nieuws Kinderkerk

Hallo allemaal, nu het weer mogelijk is om naar de kerk te komen voor een kerkdienst gaan we ook weer starten met de Kinderkerk. Alle kinderen in de basisschoolleeftijd zijn van harte welkom, we organiseren Kinderkerk op de 1e en de 3e zondag van de maand. Kijk voor de zekerheid wel altijd even in WOB, want soms wijken we uit naar een andere zondag (bijv in december is er Kinderkerk op de 2e zondag van de maand)

Lang hebben we elkaar gemist, het was dan ook super gezellig toen half september de eerste zondag was waarop we elkaar weer zagen. Gezellig samen voor in de kerk op de bankjes. Deze zondag nam Karlijn afscheid, ze is naar de middelbare school en heeft ondertussen de uitnodiging voor de Tien4teen binnen. Hoe mooi is het om weer samen te luisteren naar de verhalen uit de Bijbel, daar met elkaar over te praten en soms nog in het thema iets knutselen of een spel spelen.

Wij kijken er naar uit jullie weer te zien.
Marlies en Renate



Film in de Sprank: Becoming Astrid

In dit seizoen plannen we ook weer een aantal filmavonden. De eerst avond zal zijn op donderdag 1 oktober. De zaal zal wat ruimer ingedeeld worden zodat we op voldoende afstand kunnen zitten en toch kunnen genieten van een mooie filmavond.

Voor de eerste avond hebben we de film 'Becoming Astrid' uitgezocht. Als jonge vrouw maakte Astrid Lindgren een gebeurtenis mee die haar diep trof en het verdere verloop van haar leven zou bepalen. Het gaf haar de kracht en het zelfvertrouwen een ander pad te kiezen dan van haar in die tijd werd verwacht. Ze volgde haar hart en ontwikkelde zo haar passie voor schrijven.

Met haar fantasierijke kinderboeken als Pippi Langkous is ze wereldwijd een van de meest inspirerende en geliefde auteurs van ons tijdperk geworden en staat ze symbool voor de vrije mens die met conventies durfde te breken.



Do. 1 oktober
Aanvang: 20.00 uur
Koffie vanaf 19.45u.
Vrije gift van harte welkom!



Zondagmiddagconcert met Balkanmuziek

Ook dit seizoen willen we u weer een aantal zondagmiddagconcerten aanbieden. Door de coronacrisis hebben we nog geen volledig programma kunnen maken, maar er lopen al wel de nodige contacten en een eerste concert staat inmiddels gepland voor zondag 18 oktober a.s. Deze zondag komt het Balkantrio uit Arnhem. Voor wie vorig jaar bij het concert van het Kleine Holte Koor was, die heeft ze daar al even kunnen horen als intermezzo programma.

Het Balkantrio bestaat uit drie grote liefhebbers van Balkan muziek. Het zijn Ben (tamboera, gitaar, zang), Laura (accordeon, zang) en Ruud (klarinet, sopraansax, blokfluit, zang), die met veel enthousiasme muziek uit dit gebied en de wijdere omgeving ten gehore brengen. Van Bosnische meedeiners, via gedragen Georgische samenhang naar een Bulgaars lied waarin een tsaar op zijn paard ten strijde trekt. En hun grootste specialiteit is misschien wel de driestemmige zang. U krijgt dus een veelzijdig muzikaal inkijkje in de volksmuziek uit deze regio!

Als u dit concert wil bijwonen moet u zich van te voren aanmelden. Er kunnen maximaal 35 bezoekers in de kerk, dus wees op tijd met reserveren. Plaatsen reserveren kan via het mailadres kosters@pgsilvolde.nl. Net als vorig jaar is de entreeprijs 8 euro. Het concert op zondag 18 oktober en begint om 15.00 uur.

Als u het nog niet aandurft om naar dit concert te gaan, u kunt ook thuis meekijken en meeluisteren via Kerkdienst gemist. En als u het waardeert dat we dit mogelijk maken, kunt u ook een bijdrage storten op de bankrekening van onze kerk o.v.v. zondagmiddagconcert. (NL96 RABO 0359 1044 52 t.n.v. PG Silvolde)

