



Protestantse Gemeente Silvolde

Bij U is de bron van het leven

Wat ons bindt

Eeuwigheidszondag

Diensten in
Coronatijd

Afscheid Harrie
Scheffer

Wijnverkoopactie

november 2020



Protestantse Gemeente Silvolde
Kerkenstraat 6
7064 BH, Silvolde
www.pgsilvolde.nl

Predikant:
ds. Gerjanne van der Velde-
Meijer
tel: 0315-239910
predikant@pgsilvolde.nl

Scriba:
Willy Freek
Rijksweg 21
7011 DR, Gaanderen
tel: 0315-239934
scriba@pgsilvolde.nl

Kosters:
Gerrit Vossers
tel: 06-13220718
Anton Neijland
tel: 0315-631627
koster@pgsilvolde.nl

Verenigingsgebouw De Sprank
Kerkenstraat 6A
beheerders
Ada en Derk Weening
tel: 0315-325917
sprank@pgsilvolde.nl

Beheerder begraafplaats
Gerrit Vossers
tel: 0613220718
begraafplaats@pgsilvolde.nl

Bankrekening kerkrentmeesters
NL96 RABO 0359 1044 52
kerkrentmeesters@pgsilvolde.nl

Bankrekening diaconie
NL55 RABO 0359 1105 25
diakenen@pgsilvolde.nl

Kopij aanleveren voor de 20ste
van de maand
wob@pgsilvolde.nl

Kerkdiensten november

Zondag 1 november

10.00 uur: Ds. J. Jansen Schoonhoven, Doetinchem
1ste collecte: Kerk in Actie, Najaarszending Indonesië
2de collecte: Kerkrentmeesters
Er is kinderkerk

Woensdag 4 november, Dankdag voor Gewas en Arbeid - aansluitend gemeenteavond

19.30 uur: Ds. G. van der Velde-Meijer
Collecte: Dorcas - Voedselpaketten Oost-Europa
Collecte in natura: producten voor de Voedselbank

Zondag 8 november

10.00 uur: Ds G. van der Velde-Meijer
1ste collecte: Diaconaal werk plaatselijk
2de collecte: Kerkrentmeesters

Zondag 15 november

10.00 uur: Ds. G. van der Velde-Meijer
1ste collecte: Najaarszending Indonesië
2de collecte: Kerkrentmeesters
Er is kinderkerk

Zondag 22 november, Eeuwigheidszondag,

10.00 uur: Ds G. van der Velde-Meijer
1ste collecte: Kerk in Actie - Vluchtelingen Griekenland
2de collecte: Kerkrentmeesters
Er is Tien4Teen

Zondag 29 november, 1e Advent

10.00 uur: Ds. G. van der Velde-Meijer
1ste collecte: Kerk in Actie - Kinderen in de knel, Oekraïne
2de collecte: Kerkrentmeesters
Er is kinderkerk

**Alle kerkdiensten zijn te volgen op onze website
of via www.kerkdienstgemist.nl**

Woensdagavondgebed

Elke woensdag is er in één van de kerken van ons Klavertje 4-samenwerkingsverband een avondgebed.

We beginnen om 19.30 uur en het duurt zo'n 20 minuten. Graag wijs ik u er nog op dat u van harte uitgenodigd wordt om hierbij aanwezig te zijn. In elke kerk kunnen we genoeg mensen een plek geven. Schroom niet eens aan te schuiven.

4 november: Terborg

11 november: Gendringen

18 november: Zeddum

25 november: Silvolde

2 december: Megchelen

Het wassende water

Golven zo omschrijft men het rondwaren van Covid-19. We zitten nu in de tweede golf. 'Het overspoelt ons' zal de gedachte zijn waarmee men dit beeld gebruikt.

Vreemd genoeg heb ik – die geen uitgesproken strandliefhebber ben – vooral positieve gedachten bij de golven. Aan de kustlijn staan, zien wat er voor je voeten ligt en dan vol spanning wachten op de volgende golf. Wat neemt hij mee, wat blijft er liggen? En dan, wanneer de golf zich terugtrekt is het net of hij er nooit geweest is en begint het weer van voor af aan. Ik hou er van, te ervaren hoe er na dat kortstondige geweld weer rust is. Een schone lei.

Maar dan denk ik aan de spelende kinderen op het strand. Vooral aan hen die nog niet weten wat een golf kan doen. Spelend daar waar het zand nog nat is en zich het best tot een kasteel laat verwerken. Voor hen kunnen de golven onbarmhartig zijn. Om nog maar te zwijgen over allen die op zee verrast worden door stroming en golven. Over ons land waar in 1953 de zee talloze dierbare mensen meenam.

Ja, een golf is een goede omschrijving voor wat zich nu over ons voltrekt. De eerste golf hield onze voeten nog redelijk droog maar deze lijkt ook over ons heen te slaan. En straks bij het terugtrekken is de vraag wat ze genomen heeft. Wie we uit handen moesten geven, wie er met een wankele gezondheid verder moet. We zullen horen van mensen die hun werk hebben verloren of van jongeren die niet aan het werk komen. Sommige klappen komen snel, maar bij anderen stijgt het water langzaam tot de lippen.

Het bracht mij bij Psalm 62 waarin de zin voorkomt 'Ik wankel niet, want Hij staat vast: mijn toevlucht als het water wast.' Maar toen ik er wat op zat te studeren merkte ik dat alleen de berijmde, de te zingen, psalm van water spreekt. De grondtekst spreekt wel over God die een rots en een burcht wil zijn waar het veilig schuilen is tegen de vijand. Omdat je er hoog zit en de vijand kunt zien aankomen. Maar de dichter Willem Barnard voegde er voor onze liedboeken het wassende water aan toe. Om ons misschien nog wel meer te doordringen ook van de macht van de vijand. Zo kan het voelen inderdaad. Nu met alles rondom Covid-19 maar ook al die andere keren dat onheil ons overkwam en als een golf over ons heen spoelde.

Barnard brengt ons tot die diepte, maar leert ons daar ook zingen. We hoeven niet te wachten tot het tij keert. Niet pas in de stilte na de storm de balans op te maken. Ook in de stormen van het leven zijn wij niet alleen. 'Hij is, ook als het onheil wast, uw rots, uw enige vertrouwen.' Laten we ons er aan vast houden. Voor onszelf maar ook plaatsvervangend voor hen die het nu niet kunnen.

ds. Gerjanne van der Velde-Meijer





Bij de diensten

Op 1 november hoopt ds. Jansen Schoonhoven bij ons voor te gaan. Een vertrouwd gezicht in onze gemeente.

Op 4 november is er een dankstond voor het gewas en de arbeid zoals het van oudsher heet. Een moment van dankzegging en voorbede voor al het werk van onze handen. We zullen lezen uit Handelingen en stil staan bij de vraag wat het adres mag zijn waar onze dankbaarheid naar toe kan.

8 en 15 november zijn gewone zondagen. We lezen dan uit de brieven van Paulus over het begin van de kerkelijke gemeente.

Op 22 november is het de laatste zondag van het kerkelijk jaar. Meer hierover elders in deze Wat ons bindt

Op 29 november is het dan al weer eerste advent. We volgen in deze periode lezingen die aangereikt zijn bij het project voor de kinderkerk. Het thema is 'Dicht bij het Licht!'
Goede en gezegende diensten gewenst!

Eeuwigheidszondag

22 november is het het einde van het kerkelijk jaar. Het jaar dat begint op eerste Advent. Deze zondag noemen wij ook wel eeuwigheidszondag omdat we dan stil staan bij de voleinding van deze wereld en de belofte dat God eens alle dingen nieuw zal maken. In het licht van deze belofte herdenken we de gemeenteleden die ons het afgelopen jaar door de dood ontvallen zijn. In de dienst, waarvoor de familieleden van de overledenen een persoonlijke uitnodiging ontvangen, zullen wij de kaarsen aansteken voor en ter nagedachtenis de namen noemen van;

1 februari	Hendrikje Nachtegaal-Huigen	76 jaar
21 mei	Willemina Christina Vossers – Barink	90 jaar
18 juni	Bernard Willem Tuentert	71 jaar

Ook voor mensen die hier niet met name worden genoemd maar van wie wij het verlies dragen zal een kaars worden aangestoken.

Met eerbied gedenken wij

Met eerbied gedenken wij hen die gestorven zijn.

Wij danken voor hun leven, voor wie zij waren voor ons en voor de wereld.

Mens waren zij, schepping naar Gods beeld.

Met droefheid gedenken wij hen die gestorven zijn.

Hen te moeten missen is zwaar,

onvervangbaar blijven zij, déze speciale mensen.

Mens waren zij, te midden van ons.

Met liefde gedenken wij hen die gestorven zijn.

*Wij mogen hen geborgen weten in de eeuwige liefde van God,
begin en einde, dragende grond,*

God die de tranen droogt en leven geeft.



Meeleven

Dhr. G. Nusselder, Bongershoek 3, kwam thuis lelijk ten val. Gelukkig gaat het herstel redelijk voorspoedig.

Mevr. A. Renting, Bosstraat 9a, kreeg opnieuw tegenslag bij haar behandelingen. Ingrijpend voor haar en haar dierbaren.

Ook komt bij de zogeheten tweede golf het Covid-virus dichtbij in onze regio. Nog geen berichten van ernstig zieken maar ook de onzekerheid rondom testen of een opgelegde quarantaine kan ingrijpend zijn.

Een gebed uit het Liedboek voor hen die door onrust en angst zijn gegrepen.

*Tel met mij mee
de uren
die zo traag vergaan.*

*Stel mij gerust
nu in mijn lichaam
onrust huist.*

*Verdrijf de angst
die rondspookt
in mijn ziel.*

*Kom met nieuw licht
nu veel in mij
verlangt naar U.*



Uit de Kerkenraad

Op maandag 12 oktober jl. vond de kerkenraadsvergadering plaats. De predikant opent de vergadering met het lezen van een bewerking van Psalm 84, hierna volgt een gebed.

Er wordt teruggekeken op de afscheidsdienst van Harrie Scheffer. Er wordt gekeken naar de mogelijkheden om het team van organisten te versterken met een nieuwe organist. Om vooruit te kijken naar de komende diensten is het wachten op de persconferentie van premier Rutte. Aan de hand van eventuele nieuwe maatregelen kunnen beslissingen worden genomen m.b.t. de eredienst.

Vanuit het college van Kerkrentmeesters wordt aangegeven dat de restauratie naar wens verloopt. Het probleem van het geluid in de kerk wordt aangepakt.

De diaconie is wel voorbereidingen aan het treffen voor de kerstperiode, zoals de kerstmiddag. Het college geeft aan dat er een tekort aan vrijwilligers dreigt te ontstaan voor de HVD. Er zal gezocht worden naar nieuwe vrijwilligers.

Er wordt ook vooruitgekeken op de gemeenteavond van 4 november a.s. en hoe deze plaats kan vinden binnen de huidige maatregelen. Het onderwerp voor deze avond zal de samenwerking met de buurgemeenten zijn.

De predikant sluit de vergadering met een avondgebed.

Els Spekking, notuliste kerkenraad



Jarigen 80+

02 november mw. Costeris- van 't Verlaat, Kempen 98 Schuylenburgh

11 november mw. Aaldering -Teerink, Berkenlaan 62

15 november mw. Boesveld - Spekking, Toldijk 8 Sinderen

28 november dhr. Besselink, Hof van Varwijk kamer 1-42 Zeddam



Inzameling voedsel op Dankdag

Tijdens de dankdagviering op woensdagavond 4 november zullen er weer houdbare producten ingezameld worden voor de voedselbank. Te denken valt aan blikken soep en groente, en droge etenswaren zoals rijst en pasta. Ook schoonmaakmiddelen en waspoeder zijn zeer welkom. Mocht u niet naar de dienst zelf gaan, maar toch wat producten willen doneren, dan kunt u deze ook bij Mariet Weening thuis inleveren (Rabelingstraat 14, tel.: 329000).

De diaconie

Corona en kerkdiensten

De regelgeving rond het coronavirus is in de afgelopen weken al meerder malen aangepast en aangescherpt. Tot op heden kunnen wij als kerken nog bijeenkomen, zij het met een maximum van 30 kerkgangers. Dat is altijd beter dan niets en voor ons als kerkgemeenschap voldoende om zondags toch een plezierig gevulde kerk te hebben. Maar met de komende speciale vieringen, zoals Kerst, in zicht kan dat aantal van 30 toch wel eens lastig worden. Want wat als er nou te veel mensen `naar binnen willen'? Tja, dan kan het gebeuren dat er mensen teruggestuurd moeten worden. En dat is niet leuk en willen wij natuurlijk graag voorkomen.

De kerkenraad heeft er daarom voor gekozen om voor bepaalde vieringen in de komende weken belangstellenden te vragen zich van te voren voor deze diensten aan te melden. Niet de leukste manier van doen, maar het voorkomt wel dat u de kans loopt geweigerd te worden aan de kerkdeur en onverrichter zake terug kunt naar huis. Gelukkig kunt u dan natuurlijk altijd nog de kerkdienst volgen via www.kerkdienstgemist.nl. Maar toch.....

Voor welke kerkdiensten in de komende weken moet u zich aanmelden?

22 november - Laatste zondag kerkelijk jaar / herdenken van de overledenen

24 december - Kerstavond; er zijn dan 2 diensten: 19.00 en 22.00 uur

25 december - Kerstochtend

Hoe kunt u zich aanmelden voor deze diensten?

1. Door in de voorafgaande periode uw naam te plaatsen op de in-tekenlijst voor een dienst, die u vindt onder de toren

2. Door u aan te melden bij scriba Willy Freek;

telefonisch 0315 - 23 99 34 of via email: scriba@pgsilvolde.nl.com

Tenslotte nog iets over ventilatie. Voor het tegengaan van besmetting met het coronavirus is ventilatie van groot belang. Zeker ook in grotere ruimtes waar relatief veel mensen bij elkaar zijn. Dit betekent voor onze situatie dat de kerkdeuren bij de ingang onder de toren en de deuren van het klompenhok tijdens de dienst open blijven. Dat levert soms tocht op en draagt niet bij aan een aangename temperatuur. Hiervoor heeft de diaconie een aantal plaids beschikbaar gesteld. De koster reikt u er graag een aan. Goed voor de warmte en goed tegen de tocht.

Laat een en ander u er vooral niet van weerhouden om op zondagochtend naar de kerk te komen, want het is toch fijn om samen te kunnen vieren. Wij begroeten u graag!

Met een hartelijke groet uit de Kerkenraad,

Willem Jansen van Velsen, vzt.

Kinderkerk

Voor het organiseren is het goed nadenken. Snotterende kinderen mogen wel, snotterende leiding mag dan weer niet. Maar met een beetje puzzelen komen we er wel uit. We kunnen steeds snel met elkaar overleggen wie wat doet en dat is fijn. Heel fijn, zo hebben we van de kinderen gehoord, want ze zijn razend enthousiast om weer op de zolder van de Sprank bij elkaar te mogen komen om te luisteren naar de bijbelverhalen, met elkaar door te praten over wat het verhaal voor ons betekent, er een leuk spel bij te spelen of een mooie knutsel te maken. Afgelopen maand was dat bijvoorbeeld een heel lastig dilemma-spel waarbij je uit twee dingen moest kiezen (een beetje halverwege mocht niet) en de andere keer een collage maken met allemaal woorden/plaatjes/tekeningen/etc.

Marlies en Renate

Downstairs

We begonnen de clubavond met het goede nieuws dat er bij leiding Dorien een zoon geboren is. Een mooiere introductie op ons thema kan haast niet. Deze avond was Madeleine i.p.v. Dorien erbij. Na de eerste avond het thema 'het Goede Leven' geïntroduceerd te hebben op een ludieke en vooral lekkere manier: het Goede Leven is als je ijsjes kunt eten :-)) zijn we ook de tweede avond op dat thema door gegaan. Nu was het serieuze kost. Van 4 predikanten uit het land kregen we te lezen wat zij verstaan onder het Goede Leven. Hele verschillende opvattingen, welke we gelezen hebben. Vervolgens hebben we een ranking gemaakt welke het meeste aanspreekt en welke juist het minste. Leuke gesprekken, soms felle discussies leverde dat op, maar uiteindelijk toch ook mooie overdenkingen en inzichten. Als afsluiting hebben we een eigen tegeltje beschreven met daarop een tekst over GELUK!

Renate en Madeleine



Toelichting collectes november

1 november - Najaarszendingscollecte, Indonesië - Kerk met vrouwen in de hoofdrol

De lokale kerkgemeenschappen op Papua spelen een belangrijke rol in de samenleving, vooral in de vaak afgelegen gebieden waar onderwijs en gezondheidszorg slecht functioneren. Het zijn de vrouwen die de handen uit de mouwen steken en de sociale en pastorale activiteiten van de kerk vorm geven. Kerk in Actie ondersteunt de kerk in Papua in het toerusten van deze vrouwen om hun werk te kunnen doen.

4 november - Dorcas, Voedselpakketten voor Oost-Europa

Dorcas is een christelijke hulp- en ontwikkelingsorganisatie, die al 40 jaar samen met ruim 10.000 vrijwilligers in actie komt voor de allerarmsten in de wereld. Dorcas helpt jaarlijks meer dan 1 miljoen mensen in landen in Oost-Europa, Afrika en het Midden-Oosten. In 2020 viert Dorcas naast het 40-jarig bestaan van de organisatie ook het 25-jarig bestaan van de Dorcas Voedselactie. Dit jaar wordt er i.v.m. de corona geen inzameling van producten gehouden maar wordt er gevraagd om financiële bijdrages. Hiervan worden in Oost-Europa producten gekocht en voedselpakketten samengesteld. Men hoopt 25.000 pakketten te kunnen uitdelen.

8 november - Eigen diaconaal werk

15 november - Najaarszendingscollecte, Indonesië

Nogmaals een collecte voor Kerk in Actie, najaarszending i.p.v. de jaarlijkse brief in de WOB met de vraag om een gift hiervoor.

De kerk in Papua ondersteunt een netwerk van actieve vrouwen die een belangrijke rol spelen in kerk en samenleving. De vrouwen krijgen les in hygiëne, voeding, naaien en maatschappelijk werk. Kerk in Actie ondersteunt deze plaatselijke kerken.

22 november - Kerk in Actie, Griekenland

Natte tenten, onvoldoende sanitair en te weinig eten. Zo wachten duizenden vluchtelingen, waaronder veel kinderen, in Griekse vluchtelingenkampen. Ze zijn hier aangekomen uit landen als Afghanistan, Syrië, Congo en Ethiopië, op zoek naar warmte, veiligheid en een betere toekomst. Is dit de plek waar ze eindigen? Hun situatie is urgenter dan ooit. Kerk in Actie werkt in Griekenland samen met 3 partnerorganisaties. Samen geloven we dat vluchtelingen recht hebben op een beter leven. We helpen met voedsel, kleding en onderwijs en proberen hen op een betere plek te krijgen. Ook investeren we in de landen van herkomst in een beter leven voor kinderen.

29 november - Kerk in actie, Kinderen in de knel (Oekraïne)

In veel staatsinternaten in Oekraïne is de situatie van kinderen slecht: gebrekkig onderwijs, minimale zorg en onverschillig personeel. De directrice van het internaat in de stad Vynnyky wilde het anders en richtte de School van onze Dromen op. Deze school zet zich in om het onderwijs in internaten positief te veranderen.



Kerkrentmeesters

Coll. september over- € 256,50
gemaakt via bank
Verjaardagsfonds € 115,00
september

Collecteopbrengsten september

Diaconie

06-09	PC-project Schuldhulpmaatjes	€ 58,25
13-09	Lilianefonds	€ 61,25
20-09	Pax Vredesweek	€ 58,25
27-09	St. Edukans	€ 65,25
15-09	Gift Bloemendienst	€ 15,00



Op zondag 11 oktober jl. namen we afscheid van onze organist Harrie Scheffer. Hij bespeelde het orgel in onze kerk 32 jaar.

Gerrit Vossers, Willem Jansen van Velsen en Gerjanne van der Velde spraken Harrie en Elly toe. Harrie hartelijk dank!

Op deze pagina een fotoverslag

Bouwjournaal (8)

Met een groot steigerwerk rondom de toren is het van onderen moeilijk te zien hoe ver men gevorderd is met de restauratie van de toren. De timmerlui gaan gestaag door en zijn nu aanbeland bij de lantaarn. Dit is het gedeelte van de toren waar o.a. met koningsdag door Muziekvereniging Exelsior het Wilhelmus wordt gespeeld. Van de lantaarn moeten een aantal staanders vernieuwd worden. Dit is een hele klus want voor een staander kan worden weggehaald moet de boel gestut worden. De zware eiken balken die er voor gebruikt worden, zijn met een grote kraan naar boven gehesen. Terwijl de timmerlui boven bezig zijn, zijn leidekkers van dakdekkersbedrijf van Wely aan de onderzijde van de toren begonnen met het verwijderen van de oude leien. De hele toren zal worden voorzien van nieuwe leien en lood. Er werken dagelijks 2 man aan deze klus en de verwachting is dat dit werk circa 7 weken zal duren. Rond die tijd moet het timmerwerk dan ook af zijn. Zitten de leien en het lood er op dan kan de schilder aan het werk.

Gerrit Vossers



Geboortebericht

Zo onwijs welkom! Met deze woorden werd de geboorte aangekondigd van Boet Colenbrander op 28 september. Boet is de zoon van Tom Colenbrander en Dorien Weening, Multatulihof 4 in Gendringen. En met zijn komst is Guus een grote broer geworden.

We vinden het bij de jeugdclubs jammer dat we Dorien deze maanden moeten missen maar zo'n klein wondertje maakt dat helemaal goed. Een hartelijke gelukwens aan dit gezin en we hopen dat Boet in gezondheid en liefde groot mag worden.

Kerstmiddag

In verband met de coronamaatregelen kan de jaarlijkse kerstmiddag in de gebruikelijke vorm helaas niet doorgaan, maar ... dat betekent niet dat de kerstmiddag helemaal van de baan is. Er wordt gewerkt aan een alternatief programma dat via de live-stream te bekijken zal zijn. Dit zal plaatsvinden op zaterdagmiddag 19 december. Noteer de datum vast in uw agenda. In de WOB van december zult u meer lezen over de invulling van het programma.



Wijnproeverij en -verkoop voor onze kerktoeren

Op zaterdag 21 november zal er een actie voor de restauratie van onze kerktoeren worden gestart, die zal beginnen met de verkoop van flessen wijn, met een etiket van onze kerk. Er zijn drie verschillende soorten etiketten op de flessen, en we verkopen zowel witte als rode wijn van een goede kwaliteit. De wijn zal vanaf november in de vitrine liggen, zodat u de etiketten alvast kunt bekijken. Onze wijn- en etikettenkenner Barend Saalmink en Jeanette Marissink zullen deze actie starten, met hulp van diverse kerkenraadsleden.

De wijn kost 10 euro per fles, waarvan 6 euro voor het goede doel. Het is mogelijk om de wijn te proeven. De verkoop is alleen op zaterdagen met de start op 21 november. Daarna op 28 november, 5 december, 12 december en 19 december. De kerk is open van 11.00 uur tot 16.00 uur.

Tevens is er 's middags vanaf 13.00 uur de gelegenheid om een kop Achterhoekse Truijsoep te nuttigen, gemaakt door onze kookgroep. Zij staan te popelen om weer aan de slag te kunnen en de ouderen van "eten aan tafel" weer te ontmoeten, maar natuurlijk is de soep voor iedereen die trek heeft. De soep kost 3,50 voor een gewone kop en 5,00 voor een extra grote kom, deze wordt geserveerd incl. stokbrood. De opbrengst van de soep is geheel voor de restauratie van de Toren.

Tijdens de verkoop van soep en wijn zal onze organist Wilco Kleinheselink een aantal keer live op ons prachtige orgel spelen, en kunt u genieten van de mooie klanken.

Wij hopen dat u allen deze actie voor onze kerktoeren wilt steunen, maar komt u nou niet allemaal tegelijk op de eerste zaterdag..... i. v.m. het coronavirus, maar elke zaterdag mag natuurlijk wel. Dus, lust u geen wijn koop dan soep, lust u graag wijn, proef en koop wijn. Lust u graag allebei, dan koopt u soep én wijn.

Met de feestdagen in het vooruitzicht, is er een leuke geschenkverpakking, gemaakt door bewoners van Estinea. Wilt u graag wijn kopen, maar durft u vanwege het coronavirus niet naar de kerk te komen, dan kan de wijn bij u thuisbezorgd worden. Belt u dan naar Jeanette Marissink tel: 06-13830979

Vanaf 5 december zal er een aangepaste kerstmarkt zijn, er zullen dan kerststerren, zelfgemaakte kerststukken en kerstbroden te koop zijn. De opbrengst hiervan is ook voor de restauratie van de kerktoeren.

Wij hopen u op een van de zaterdagen te ontmoeten in onze kerk, en om met de woorden van onze organist Wilco te spreken: laten wij ervoor zorgen dat onze eigen kerk de drempel verliest, niet alleen voor de 'vaste gasten' maar ook voor gasten, voorbijgangers, voor zoekenden en voor "nieuwkomers": wees welkom!

Jeanette Marissink



Afb. de etiketten





**Protestantse Gemeente Silvolde**
Bij U is de bron van het leven



Herfst

De blaad'ren vallen, vallen wijd en zijd
als uit des hemels tuinen neergevaren.

Zij vallen met ontkennende gebaren.
En in de nachten valt de zwarte aarde
uit alle sterren in de eenzaamheid.

Wij allen vallen. Ook deez' hand hier valt.
En zie slechts anderen aan: het is in allen.

Toch is er Eén die al dit vallen
oneindig teder in Zijn handen houdt.

(Rainer Maria Rilke)