



Protestantse Gemeente Silvolde

Bij U is de bron van het leven

Wat ons bindt

Meditatie:

't Kan vriezen

't kan dooien

40 dagentijd: De
zeven werken van
barmhartigheid

Inbraak in kerktoren

Evangelisatiecentrum
in het Kraaienbos

maart 2021



Protestantse Gemeente Silvolde
Kerkenstraat 6
7064 BH, Silvolde
www.pgsilvolde.nl

Predikant:
ds. Gerjanne van der Velde-
Meijer
tel: 0315-239910
predikant@pgsilvolde.nl

Scriba:
Willy Freek
Rijksweg 21
7011 DR, Gaanderen
tel: 0315-239934
scriba@pgsilvolde.nl

Kosters:
Gerrit Vossers
tel: 06-13220718
Anton Neijland
tel: 0315-631627
koster@pgsilvolde.nl

Verenigingsgebouw De Sprank
Kerkenstraat 6A
beheerders
Ada en Derk Weening
tel: 0315-325917
sprank@pgsilvolde.nl

Beheerder begraafplaats
Gerrit Vossers
tel: 0613220718
begraafplaats@pgsilvolde.nl

Bankrekening kerkrentmeesters
NL96 RABO 0359 1044 52
kerkrentmeesters@pgsilvolde.nl

Bankrekening diaconie
NL55 RABO 0359 1105 25
diakenen@pgsilvolde.nl

Kopij aanleveren voor de 20ste
van de maand
wob@pgsilvolde.nl

Kerkdiensten

(alle kerkdiensten zijn te volgen op onze website
of via www.kerkdienstgemist.nl)

Zondag 7 maart

10.00 uur: Ds G. van der Velde-Meijer
1ste collecte: Kerk in Actie, Colombia, zending
2de collecte: Kerkrentmeesters

Woensdag 10 maart, Bidstond voor gewas en arbeid

19.30 uur: Ds. G. van der Velde-Meijer
1ste collecte: Kerk in Actie, Ghana, Steun boerinnen
2de collecte: kerkrentmeesters

Zondag 14 maart

10.00 uur: Ds H. Hinkamp, Lichtenvoorde
1ste collecte: Ned. diaconaat, Groningen/Limburg
2de collecte: Kerkrentmeesters

Zondag 21 maart

10.00 uur: Ds G. van der Velde-Meijer
1ste collecte: Kerk in Actie, Indonesië, Steun Javaanse boeren
2de collecte: Kerkrentmeesters

Zondag 28 maart, Palmzondag

10.00 uur: Ds G. van der Velde-Meijer
1ste collecte: Eigen Jeugdwerk
2de collecte: Kerkrentmeesters

Collectebijdragen kunnen naar

Rabobank NL55 RABO 0359 1105 25

t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Silvolde

Rabobank NL96 RABO 0359 1044 52

t.n.v. Kerkrentmeesters Protestantse Gemeente Silvolde

Woensdagavondgebed

Iedere woensdagavond wordt er om 19.30 uur een avondgebed uitgezonden vanuit één van de kerken van Klavertje 4. Deze korte vieringen zijn te volgen via www.kerkdienstgemist.nl
In de stille week is er ook op maandag en dinsdag een avondgebed.

3 maart: Silvolde
10 maart: 's Heerenberg
17 maart: Gendringen
24 maart: Megchelen
29 maart: 's Heerenberg
30 maart: 's Heerenberg
31 maart: 's Heerenberg

't kan vriezen, 't kan dooien

Wat was het bijzonder. De ene week sta je op het ijs en precies een week later zit je heerlijk in de zon.

Twee grote uitersten die ons allebei iets gaven wat uniek was. Even een korte maar krachtige Hollandse winter maar daarna ook weer de mogelijkheid om buiten te genieten na een periode van binnenzitten.

Beter had het weer het begin van de veertigdagentijd niet kunnen inluiden. Het was het perfecte plaatje bij het praatje om het maar zo te zeggen. Eigenlijk het evangelie in een notendop. Want al lezend in de bijbel uit de verhalen die naar Pasen voeren kom je die uitersten tegen.

Het gaat over de juichende menigte, die van uitzinnige blijdschap naar blinde woede gaat. Het ene moment zien ze Jezus als hun nieuwe koning, het volgende moment maken ze Hem uit voor een godslasteraar en oproerkraaiër.

Het gaat over Petrus, die trouw zweert aan zijn vriend en meester, toezegt hem te verdedigen maar voor het aanbreken van de nieuwe dag heeft hij Hem al verraden. Toen het erop aankwam was zij lijfsbehoud hem meer waard dan zijn vriendschap.

Maar waar het in eerste instantie steeds van het positieve naar het negatieve gaat is het in het einde dan gelukkig andersom.

In die laatste dagen wanneer het rumoer van gevangenneming en spot geweest is. Wanneer de donkere nacht is doorgedaan dan lijkt het negatieve te winnen. De verwachting leeft dat dat wat je wegstopt achter een zware steen je geen last meer zal bezorgen. Maar dan is er een nieuwe dag en blijkt ineens alles weer open te zijn en sterker aanwezig dan je had durven denken en vermoeden.

Dat is het ultieme andere uiterste, dat niet wanhoop en dood regeren maar dat het Leven zegeviert.

Een uiterste waar we in zekere zin nooit meer achter terugkeren.

Toch moeten we ons dat wel eens te binnen lezen, te binnen zingen en te binnen bidden.

Hoe zwaar deze tijd ook drukt – met angst en eenzaamheid, met isolement en zorg, met vragen en onzekerheden – onze hoop en verwachting ligt voorbij het uiterste van wat daar tegen overstaat.

Het is vertrouwen en gemeenschap die haar grond en zekerheid vindt in Hem die tot het uiterste ging.

ds. Gerjanne van der Velde-Meijer

Zondagsbrief digitaal

Sinds enkele weken wordt de zondagsbrief digitaal verstuurd. Hierin vindt u de informatie voor de dienst van zondag, de agenda van komende week en eventuele actuele nieuwsberichten.

We hebben al een aardig bestand aan mailadressen maar we zijn vast niet compleet. Mocht u de brief nog niet in de mailbox gevonden hebben en hem wel willen ontvangen dan kunt u uw mailadres doorgeven via predikant@pgsilvolde.nl of via één van de kerkenraadsleden.

ds. Gerjanne van der Velde



Bij de diensten

We zitten in de veertigdagentijd de kleur in de kerk is paars. De tijd van inkeer en bezinning op weg naar Pasen. Al lezend in de evangeliën volgen we hoe Jezus' leven en werken uitliep op de donkere nachten van gevangenneming en dood.

Op 7 maart lezen we over het verdriet en de boosheid van Jezus wanneer hij bij de tempel komt. Er wordt handel gedreven, er wordt onrecht gedaan op een plek die bestemd is voor gebed.

Op woensdag 10 maart om 19.30 uur houden we een dankstond voor het gewas en de arbeid.

Op 14 maart, een dienst waarin ds. Hinkamp uit Lichtenvoorde voor zal gaan, horen we over hoe onder dankzegging een schamel beetje eten genoeg wordt voor duizenden.

21 maart staat de gelijkenis van de graankorrel centraal. Jezus moet sterven maar zal opstaan om zo nog meer te kunnen geven.

28 maart is het Palmzondag, hoe veranderlijk is het menselijk gemoed. Het ene moment juicht het volk Jezus toe maar na deze zondag gaan we de stille week in. Dan loopt het uit op de roep om de kruisiging.

Goede en gezegende diensten gewenst!



Onze zieken

Op dit moment zijn ons geen ziekenhuisopnames bekend. Uiteraard zijn er de nodige zorgen van mensen die thuis (lang)durig zien zijn. Ook horen we zo links en rechts nog van mensen die geraakt worden door het coronavirus of nog met de nasleep ervan te maken hebben. We wensen een ieder kracht en moed om vol te houden en hopen met hen op herstel.

Wanneer ziekte of zorg in je leven is kun je het niet altijd met anderen delen. Soms eenvoudigweg omdat er niet zoveel anderen zijn, maar vaak ook is het niet makkelijk om er zomaar over te praten. Maar bidden kunnen we altijd. Dat hoeven niet altijd grootse en mooie woorden te zijn. Zeg het maar gewoon.

In het boekje dat de kinderen hebben gekregen voor de veertigdagentijd staat het mooi omschreven in het lied 'bidden'.

Bidden is lachen, is dansen, is spelen met God.

Bidden is huilen, is bang zijn, je voelt je zo rot.

Bidden is alles, is leven, is zijn wie je bent.

Bidden is praten en zwijgen met God, die jou kent.



Jarigen 80+

01 maart mw. Tennekes-vd Berg, Kempen 92 Schuylenburgh

09 maart mw. vd Berge-den Hartog, Melkweg 10

14 maart mw. Colstee- te Mebel, Thorbeckestraat 39

16 maart dhr. Helmink, Bonteburg 106

16 maart mw. Saalmink-Zaalmink, Wezelhof 3

22 maart mw. Veenhuizen-Ophof, Hazenhof 16

25 maart dhr. Sardeman, Kloosterhof 111

26 maart dhr. Tuenter, Lange Dijk 9

29 maart mw. Rots-Breukelaar, Bievink kamer 205 Schuylenburgh

De zeven werken van barmhartigheid

Dit jaar is de campagne van de veertigdagentijd van Kerk in Actie gebaseerd op de zeven werken van barmhartigheid en heeft als titel meegekregen "Ik ben er voor jou". In Matteüs 25: 35-36 noemt Jezus de werken van barmhartigheid op: "Want ik heb honger geleden en gij hebt Mij te eten gegeven, Ik heb dorst geleden en gij hebt Mij te drinken gegeven, Ik ben een vreemdeling geweest en gij hebt Mij gehuisvest, naakt en gij hebt Mij gekleed, ziek en gij hebt Mij bezocht, ik ben in de gevangenis geweest en gij zijt tot Mij gekomen. Wie deze werken telt komt tot zes. In 1207 werd door Paus Innocentius III het zevende werk toegevoegd: "de doden begraven". Waarschijnlijk omdat het getal zeven volmaaktheid aangeeft. De werken van barmhartigheid worden ook wel de liefdewerken genoemd en zijn door de eeuwen heen door veel schilders verbeeld. In de kerk zal de komende tijd een poster te zien zijn van een schilderwerk van Pieter Brueghel uit de 17e eeuw met daarop de zeven werken geschilderd.

De collectes die de komende tijd gehouden worden zijn dan ook op deze werken geïnspireerd. De collecte bijvoorbeeld van zondag 21 februari voor Moldavië is gebaseerd op de oproep "de zieken te bezoeken". Zo komen alle zeven werken via de collectes de komende tijd een keer aan bod. De ene keer misschien wat duidelijker, zoals een collecte voor Indonesische boeren (de hongerigen voeden) of de collecte voor het binnenlands diaconaat (de naakten kleden), dan een andere keer. En als we alvast een klein beetje vooruit kijken naar Pasen, dan is het thema die zondag "Ik ben er voor jou" en dan eindigen we met een collecte voor een mooi project in Zuid-Afrika voor kansarme jongeren, waarbij Willem en Ria Jansen van Velsen iets zullen komen vertellen over hun eigen ervaringen met onderwijs in Zuid-Afrika.

Een goede voorbereiding naar Pasen gewenst!

De diaconie





Kalender veertigdagentijd

Bij deze WOB treft u de veertigdagentijdskalender aan van de PKN, getiteld 'Ik ben er voor jou'. Centraal thema van de kalender is dat Jezus tijdens zijn leven liet zien wat barmhartigheid is. Deze kalender sluit dan ook aan op het thema 'de zeven werken van barmhartigheid', dat u weer terugvindt in de collectes van de diaconie de komende tijd. Helaas is de veertigdagentijd anders dan anders en kunnen we deze niet met elkaar beleven zoals we gewend zijn, maar hopelijk mag deze kalender een inspirerende bijdrage voor u zijn op weg naar Pasen.

De diaconie

Toelichting collectes maart 2021

7 maart - Colombia

Het jarenlange gewapende conflict in Colombia heeft miljoenen mensen getraumatiseerd en verjaagd van hun vertrouwde plek. In deze context moeten predikanten hun werk doen. Wat betekent dit voor hun pastorale en diaconale taak? In 2020 is Jeannet Bierman namens Kerk in Actie uitgezonden als docent theologie in de stad Cali. Met haar studenten onderzoekt ze wat er leeft in samenleving en kerk. Zo rust ze deze toekomstige predikanten toe om straks samen met hun gemeenteleden om te zien naar anderen.

10 maart - Biddag, Ghana

Het droge noorden van Ghana is een lastig gebied voor landbouw. Maar er groeien bijzondere sheabomen (ook wel karitebomen genoemd), met noten waar wereldwijd veel vraag naar is. Kerk in Actie ondersteunt vrouwen die van deze sheanoten boter maken voor de cosmetica-industrie. Door de noten en boter via coöperaties te verkopen, krijgen de vrouwen er de beste prijs voor. Ze doen ook mee in spaargroepen: elke week leggen ze geld in waarvan ze om beurten een lening kunnen krijgen. Hier profiteert het hele gezin van.

14 maart - Nederlands Diaconaat

In Oost-Groningen en Limburg wordt armoede vaak doorgegeven van generatie op generatie. Er is weinig werk en er zijn weinig voorzieningen om kansarme jongeren op te vangen. Juist in deze regio's zijn de kerken klein en hebben ze niet veel financiële middelen. Hoe kun je dan als diaconie iets doen voor mensen in kwetsbare omstandigheden? Kerk in Actie begeleidt kerken in deze regio's in hun diaconale taak en ondersteunt hen zonodig financieel.

21 maart - Indonesië

Op het Indonesische eiland Java wonen veel boerengezinnen die nauwelijks kunnen rondkomen. Met steun van Kerk in Actie helpt de kerk boeren en boerinnen om een coöperatie op te zetten. Hierdoor zijn ze minder afhankelijk van tussenhandelaren en krijgen ze een hogere prijs voor hun producten. Met het verdiende geld kunnen ze vervolgens weer beter landbouwmateriaal kopen. De kerk leert hen ook hoe je met zo weinig mogelijk chemicaliën en met biogasinstallaties goede landbouw bedrijft.



Collecteopbrengsten januari 2021

Diaconie

03-01 Eigen diaconaal werk	€ 28,25
10-01 Stichting Care Travel	€ 32,25
17-01 Voedselbank	€ 35,00
24-01 Eigen jeugdwerk	€ 28,25
31-01 Kledingbank Montferland	€ 32,25

Wij gedenken Dina Harmina Antonetta Helmink-Colenbrander

Dinie werd geboren op 14 februari 1942 als jongste in het gezin Colenbrander uit Varsseveld.

Ze had een fijne jeugd en ging met plezier naar school. Ze doorliep de huishoudschool in Varsseveld en wilde graag doorleren om lerares te worden.

Dat bracht haar naar een internaat in Zetten om de lerarenopleiding te volgen. Heimwee, gooide tot groot verdriet van haarzelf, roet in het eten. Ze kwam terug naar huis en ging aan de slag als verkoopster bij Metz in Doetinchem. Op zomerdagen ging ze op en neer met de solex die nog steeds in de schuur staat.

Bij de feesten rond Koninginnedag op de Bontebrug leerde ze Leo Helmink kennen. De verkering raakte aan en in juli 1968 klonk het ja-woord.

Ze kwamen in het huis van de familie aan Egginkstraat 4 te wonen. Oom Jan woonde bij hen in.

Groot was de vreugde om de geboorte van zoon Leon in 1969, al vonden ze het jammer dat het gezin niet groter werd. Daarom was het misschien wel extra mooi dat Leon en Lisette later bij hen achter kwamen wonen en ze zo ook Broes en Suus van dichtbij groot zag worden.

Dinie las graag en veel. Ze haalde haar typediploma en werd lokaal correspondent voor de krant.

Het paste haar ook wel. Ze was graag op de hoogte van wat er gebeurde en vond het fijn wanneer mensen een praatje kwamen maken. Ze heeft altijd gehouden van mensen om haar heen. Van de jeugd van de CJV, van het zwemmen, van de vrouwenvereniging en zo meer.

Haar gezondheid kreeg een zware klap toen ze als bijwerking van medicatie plotsklaps doof werd. Alles op alles heeft ze gezet om, toen nog redelijk experimenteel, een implantaat te krijgen. Daardoor ging de wereld weer open, maar ze heeft de afgelopen jaren verder fysiek heel wat doorstaan.

De afgelopen maanden waren zwaar. In het zicht van haar 79ste verjaardag leefde ze nog iets op. Die dag heeft ze volop genoten. De volgende dag overleed ze in haar vertrouwde omgeving.

Op zaterdag 20 februari waren we in de kerk bijeen. We lazen uit Prediker over het wisselen van de tijden. Hoe dingen ons zomaar overkomen. Troost zochten we bij de gedachte dat Gods eeuwigheid onze tijd omsluit.

Aansluitend gingen we naar de begraafplaats en hebben Dinie te ruste gelegd. We bidden Leo en Leon en zijn gezin troost toe en moed om verder te gaan met die lege plek in hun midden.

Kerkrentmeesters

Collectes januari	€ 282,00
Verjaardagsfonds januari	€ 67,50
Stand van toegezegde vrijwillige bijdragen (stand 17-2-21)	34.740,20



Berichten van overlijden

Ons bereikte het bericht van het overlijden op 23 januari van dhr. Gerrit Kreeftenberg. Hij werd 89 jaar. Hij was weduwnaar van Hetty Kreeftenberg-Bruil en woonde sinds kort op de Bettekamp in Varsseveld. Het afscheid en de begrafenis hebben in besloten kring plaatsgevonden.

Ook vernamen we dat op 28 januari overleed, op de leeftijd van 77 jaar, dhr. Roelof Frederik (Roel) van Hasseld, echtgenoot van Willy van Hasseld-Luimes. Hij woonde Laan van Schuylenburch 21. Het afscheid heeft in kleine kring plaatsgevonden.

Groot was de schok voor het gezin van Henk Scholl, Bonteburg 40, toen er geheel onverwachts in de avond van 17 februari een einde aan zijn leven kwam. Een intens verdriet voor zijn vrouw Ria, voor hun kinderen en de kring van directe familie en vrienden. De rouwdienst en de begrafenis waren op woensdag 24 februari vanuit onze kerk.

Wij bidden alle families Gods troostende nabijheid en kracht toe in het dragen van het verlies.

Dank, dank, dank u wel!

Waar moet ik mee beginnen? Dit is voor ons zo moeilijk. Wij waren zo gewend om aan Alie te vragen hoe en waarom. Dit kan nu niet meer. Wel weten wij haar gedachten en zullen deze gebruiken waar het kan. Zij was de spil in ons gezin.

Hoe het ook zij, wij leven verder met elkaar. Geweldig is het om de steun en het medeleven van vrienden, familie en kerk te vernemen. De Hervormde Gemeente, dominee en gemeenteleden die met ons dit ons verlies delen, zijn een enorme steun die wij geweldig waarderen.

Daarvoor: dank, dank, dank u wel!

Corona is hier helaas debet aan, dat geldt natuurlijk voor iedereen, maar toch hoop ik, dat wij elkaar spoedig weer zien en spreken in de vertrouwde omgeving van onze kerk. En dat we na de kerkdienst samen een lekker kopje koffie kunnen drinken.

Heel veel dank namens Henk Renting en kinderen



Vraag vanuit het jeugdwerk

Is er iemand die een **projectiescherm** over heeft en aan het jeugdwerk wil schenken.

Van het huidige projectiescherm zijn de poten van ouderdom afgebroken. Het scherm blijft daarom niet meer overeind staan.

U/ Je zou ons er heel blij mee maken, want we gebruiken het scherm heel veel.

Bel ons en we komen het scherm graag ophalen.

Gerda Wassink (06-2729251)



Bouwjournaal (12)

Door de winterse perikelen was het in februari wat stiller als normaal op de bouw. Door de koude en later de sneeuw werden werkzaamheden uitgesteld. Dit is te begrijpen want onder aan de toren waait het minder hard dan boven bij de lantaarn. Dit heb ik dikwijls meegeemaakt. Maar van uitstel is gelukkig geen afstel gekomen en op maandag 22 februari ging het dan echt gebeuren. Het was een bijzonder mooie dag met flink wat zon en lekkere temperaturen die hoog waren voor de tijd van het jaar. De kraan was er al vroeg die ochtend want er moest deze dag veel gebeuren. Firma van Wely was er met 4 man sterk om hand- en spandiensten te verlenen. De bol en het kruis werden deze dag teruggeplaatst en dat was een hele klus. Door het plaatsen van het kruis kwam (het bijna) hoogste punt van de kerk weer op te zitten. Maar het allerhoogste punt is de haan. Als alles helemaal klaar is dan komt de haan er op. Als je die ziet blinken dan is de restauratie achter de rug. Echter zo ver is het nog (lang) niet. Ook werd op deze dag de balustrade weer teruggeplaatst. De klokkenmaker heeft de wijzerplaten weer op de plek gezet. En eind van de dag was er al weer wat meer vorm aan de toren gekomen. In de eerste week van maart wordt een begin gemaakt met het verwijderen van het bovenste gedeelte van het steiger. Als dit weg is krijgt men mooi zicht op de toren. In de tussentijd zullen de voegers ook een begin maken. Het komt langzaam steeds dichterbij het einde maar we zullen nog tot eind april, zo is de verwachting, geduld moeten hebben eer alles echt af is.

Gerrit Vossers





Van de Kerkrentmeesters

2020 is al weer enkele maanden onderweg, en ondergetekende heeft het genoeg zijn eerste bijdrage in dit blad te mogen schrijven. Dit had al wel een maand eerder gemogen, maar alle stukjes voor de nieuwe functie, overgenomen van Gerrit Vossers, moeten soms nog wel op z'n plaats vallen merkte ik toen het vorige nummer van de WOB uitkwam..

Maar gelukkig kan alles wat toen niet vermeld is alsnog geschreven worden! Allereerst de invulling van de plekken. Frits Bulsink is lang afwezig geweest door zijn ziekte maar heeft aangegeven weer mee te kunnen en willen draaien, hier zijn we erg blij mee. Natuurlijk om het feit dat hij weer bij is, maar des te meer dat hij er weer bij kan zijn! Derk Weening is ook weer op de weg terug. Hij heeft nog wel problemen met zijn geheugen, en wacht af in hoeverre hij helemaal de oude wordt.

Gerrit Vossers blijft nog enkele maanden aan als kerkrentmeester om de restauratie van de kerktoren te begeleiden. Elders in dit nummer vindt U een bouwjournaal. Na de voltooiing van de restauratie zal hij ons gezelschap gaan verlaten.

De ontstane vacature is al in gevuld. Daarvoor is Edwin Bouwman gevraagd die zonder enige twijfel en met veel enthousiasme aangaf dat graag te willen doen. Natuurlijk zijn we hier blij mee. Welkom Edwin, we rekenen op een prettige samenwerking en een mooie tijd! Hoofdmoot van de eerste maanden van het jaar is voor de kerkrentmeesters de Aktie Kerkbalans. Het samenstellen van de bekende informatiegids met de bekende gele kaff vraagt de nodige energie en samenwerking, evenals het maken van de groene kaarten, vouwen, rondbrengen en weer ophalen van de enveloppen. Zeker in Coronatijd toch weer een hele klus, maar door de vele vrijwilligers en de inzet van gemeenteleden die de moeite nemen de envelop bij medewerkers thuis in de bus te doen is het toch weer gelukt. Op dit moment lijkt het begrote bedrag niet helemaal gehaald te worden, maar misschien dat de laatste bijdrages dit nog compenseren.

Jos Barink, voorzitter

Inbraak in de kerk

In de nacht van zaterdag 20 februari kon een buurman aan de Kerkenstraat slecht slapen. Hij hoorde ook wat geroezemoes en gepraat in de buurt van de kerk. Raar was het wel in deze tijd dat het normaal erg stil is op straat. Hij ging toch maar eens poolshoogte nemen en zag al lichtjes van telefoons op de steiger bij de kerktoren. De nachtbrakers klommen inmiddels naar grotere hoogte om niet veel later ook een luik te openen en in de toren te klimmen. In het donker liep er ook nog een tegen de klok aan en dat was ook hoorbaar buiten de kerk. Inmiddels was 112 gebeld en binnen 10 minuten was er politie bij de kerk. Er waren twee agenten die de situatie al snel hadden bekeken en om versterking vroegen om een paar inbrekers in de kraag te vatten die nog in de toren zaten. De versterking kwam er na een half uurtje.

Ook de dominee was gewekt met de mededeling dat er inbrekers in de kerk zaten. Met een beetje paniek werd koster 1 gebeld met de zelfde mededeling: "Er zitten inbrekers in de kerk!". Ook deze schrok erg, wetende dat een vorige inbraak nogal wat rotzooi en vernieling had opgeleverd. Snel uit de veren spoedde hij zich naar de kerk. Hier werd hij opgevangen door de dominee en een politieagente die de boel in de gaten hield. Haar andere 3 collega's waren inmiddels in de toren geklommen en hebben daar 2 inbrekers in de boeien kunnen slaan. Gelukkig was er nog niets ontvreemd of vernield. Dankzij een oplettende buurman is erger voorkomen. De politie was ook zeer blij met de melding en wil nog verder onderzoek instellen of deze heren nog meer op hun kerfstok hebben. Het was wel een heftig ervaring om zoiets mee te maken, de adrenaline tierde in ieder geval welig in de lichamen van de aanwezigen. Het was echt even Flikken Silvolde!



Het Evangelisatiecentrum in het Kraaijenbos

Zoals al eerder genoemd kon de Heer Hoijtink In 1877 het Kapelletje in 't Kraaijenbos betrekken, en wel met medeneming van de Zondagsschool en de Jongeliedenvereniging. En het pand was wel zo groot dat er nog veel meer activiteiten in onder gebracht konden worden. In het Gedenkboekje van de Evangelist Kastein valt te lezen dat er vanaf die tijd ook geregeld bidstonden werden gehouden en dat er een Naaivereniging werd opgericht, alsook een Zangvereni-



ging.

Met name de Naaivereniging nam een belangrijke plaats in in de gemeenschap. Men wilde niet enkel met 'het Woord' bezig zijn, maar de liefde tot Christus bracht hen ook nadrukkelijk tot daden. De dames en meisjes van de Naaivereniging maakten allerlei kleren ten behoeve van enkele Silvoldse gezinnen en de bekende Weesinrichting te Neerbosch-Nijmegen.

Helaas bestaan er geen notulenboeken van dit alles; voor de beschrijving ben ik op het genoemde Gedenkboekje aangewezen, alsook op enkele notities uit ons huisarchief en de verhalen van m'n moeder. Al met al is er met behulp van die schaarse gegevens toch wel een enigszins sluitend beeld te verkrijgen.

De heer Kastein noemt een veertiental families die zeer bepaald bij het werk van de heer Hoijtink meeleeften, n.l. de families Barink, Beernink, Heusinkveld, Kastein, Klomp, Kolenbrander, de Lieffinks, Lumes, Nijland, Nibbelink, Scholten, Smit, Veldhorst en Wolsink. Men zou hen als een 'kerkje binnen de kerk' kunnen bestempelen. Zo'n groepsvorming binnen het kerkverband kan gunstig of ongunstig uitwerken, maar uit hetgeen dominee Boersma daar in 1915 over schrijft, is op te maken dat alhier gelukkig 't eerste 't geval is geweest! De Keurhorster families Nibbelink, Veldhorst en Wolsink bleven ook nog naar 't Kraaienbos komen. Ondanks het feit dat dominee Van Dijk in 1869 bij de Chr. Afscheidenen was geschorst, bleven dominee Bulens en de andere Keurhorsters met dominee Van Dijk bevriend en met zijn werk meelevend.



De familie Heusinkveld woonde op de boerderij Hommelink, richting 't Voorbroek. In 1881 emigreerde Hendrikus Gerhardus Heusinkveld naar Noord-Amerika, waar hij nog altijd 'Hommelinks Hendrik' werd genoemd. Aldus zijn nazaat, die omstreeks 1990 zijn opwachting bij ons op 't archief te Varsseveld maakte. En we hebben toen natuurlijk ook even een bezoekje aan de Tjoonks op Hommelink gebracht. De Beerninks en de Scholtens waren echte Sinderense families. Bij de familie Scholten (op De Buyl) hield de heer Hoijtink ook wel Bijbellezingen.

Bij de familie Lieffink gebruikte de heer Kastein de meervoudsvorm: Lieffinks. Waarschijnlijk dacht hij hierbij aan de familie Lieffink op 't Vorentje-Voorbroek en de familie Lieffink op De Weikamp-Lichtenberg. De families waren aanvankelijk geen familie van elkaar, maar werden het op enig moment wél, n.l. toen Bernardus Johannes van 't Vorentje met Hendrina van de Weikamp trouwde, uit welke verbintenis in 1900 mijn moeder geboren werd. Rond 1920 richtte de familie zich meer en meer op de Bontebrug, maar inmiddels zijn we weer helemaal in Silvolde terug!

Bernard Dorrestijn