

Protestantse Gemeente Silvolde

Bij U is de bron van het leven

Wat ons bindt

Versoepelingen

Buurtjesdag

Uitbreiding Kerk-TV

Afscheid Jeugdclubs

Weesinrichting

Neerbosch

juli/augustus 2021

Protestantse Gemeente Silvolde
Kerkenstraat 6
7064 BH, Silvolde
www.pgsilvolde.nl

Predikant:
ds. Gerjanne van der Velde-
Meijer
tel: 0315-239910
predikant@pgsilvolde.nl

Scriba:
Willy Freek
Rijksweg 21
7011 DR, Gaanderen
tel: 0315-239934
scriba@pgsilvolde.nl

Kosters:
Gerrit Vossers
tel: 06-13220718
Anton Neijland
tel: 0315-631627
koster@pgsilvolde.nl

Verenigingsgebouw De Sprank
Kerkenstraat 6A
beheerders
Ada en Derk Weening
tel: 0315-325917
sprank@pgsilvolde.nl

Beheerder begraafplaats
Gerrit Vossers
tel: 0613220718
begraafplaats@pgsilvolde.nl

Bankrekening kerkrentmeesters
NL96 RABO 0359 1044 52
kerkrentmeesters@pgsilvolde.nl

Bankrekening diaconie
NL55 RABO 0359 1105 25
diakenen@pgsilvolde.nl

Kopij aanleveren voor de 20ste
van de maand
wob@pgsilvolde.nl

Kerkdiensten juli en augustus

Zondag 27 juni: Gezamenlijke viering in Gendringen

10:00 uur: ds. Th. Menting en pastor M. Tankink
m.m.v. Excelsior
Collecte in de dienst: Stichting Ambulance Wens

Zondag 4 juli

10:00 uur: mevr. C. Niessink
1ste collecte: St Plan
2de collecte: Kerkrentmeesters
Er is kinderkerk

Zondag 11 juli

10:00 uur: ds. G. van der Velde - Meijer
1ste collecte: Rudolphstichting De Glind
2de collecte: Kerkrentmeesters

Zondag 18 juli

10:00 uur: ds. G. van der Velde -Meijer
1ste collecte: Eigen diaconaal werk
2de collecte: Kerkrentmeesters
Er is kinderkerk

Zondag 25 juli

10:00 uur: Ds. G. van der Velde-Meijer, viering Heilig Avondmaal
1ste collecte: St. Effatha
2de collecte: Kerkrentmeesters

11.30 uur: Schuylenburgh viering Heilig Avondmaal

Zondag 1 augustus

10:00 uur: Dienst door gemeenteleden
1ste collecte: Epafra
2de collecte: Kerkrentmeesters

Zondag 8 augustus

10:00 uur: Mevr. P. Veerbeek, Dinxperlo
1ste collecte: Eigen diaconaal werk
2de collecte: Kerkrentmeesters

Zondag 15 augustus

10:00 uur: mevr. R. Dekker, Vriezenveen
1ste collecte: Kerk in Actie, Pakistan Zending
2de collecte: Kerkrentmeesters

Zondag 22 augustus

10:00 uur: ds. A. Oude Kotte- Boon
1ste collecte: Dorcas
2de collecte: Kerkrentmeesters

Zondag 29 augustus

10:00 uur: ds. G. van der Velde-Meijer
1ste collecte: Vluchtelingenwerk Oude IJsselstreek
2de collecte: Kerkrentmeesters

A-keus, B-keus of geen keus

Als ik dit schrijf zitten we voor de derde wedstrijd van "onze" jongens op het EK. Ik behoor tot die groep die alleen voetbal kijkt rondom dit soort kampioenschappen. Niet uitgedost in oranje maar toch wel met enige spanning.

Nu we goed van start zijn gegaan doet deze wedstrijd er niet zo toe. Aan de bondscoach (onder toezicht van 17 miljoen collega's) de keus wat te doen. Of met de jongens van de eerste keus spelen en hen het wedstrijdritme laten behouden of hen wat rust geven en experimenteren met andere samenstellingen.

Ik waag me niet aan een oordeel, heb geen ervaring binnen of buiten de lijn. Als ik op mijn eigen vakgebied blijf ben ik blij dat we daar niet in eerste of tweede keus denken. Het blijft steeds mooi om te lezen hoe patroonbrekend het evangelie is. Jezus doet de mensen meerdere malen versteld staan over zijn – in hun ogen – grensoverschrijdend gedrag. Man, vrouw, jood, heiden, rijk of arm, vroom of zondaar, niets houdt hem tegen. Wie mee wil spelen krijgt een plaats in het veld.

Dat was verwarrend maar ook verfrissend in de eerste jaren van de kerk, maar misschien is dat ook nu wel weer de waarde van de kerkelijke gemeenschap. Waar vind je nog zoveel mensen van uiteenlopende achtergrond bij elkaar? Alle selecties op scholen, de toelatingseisen tot de arbeidsmarkt, de moeizame huizenmarkt spelen onze samenleving steeds meer uit elkaar.

De kerk mag daarom gekoesterd worden als een vreemde vrijplaats. De enige selectie is een verlangen naar de woorden van het evangelie. Die je nodig hebt als genezing bij blessures, als troost op verlies of juist om je successen te vieren.

Een bondscoach kan waarschijnlijk niets met zoveel ruimhartigheid maar ja op mijn beurt waag ik het dan weer te betwijfelen of de zomer erg oranje wordt.

Wat wel vaststaat is dat we blijvend kunnen genieten van onze veelkleurige gemeenschap. Ja dat we zelfs weer een mooiere tijd tegemoet gaan nu er weer meer ruimte is voor ontmoeting. Daarmee hebben we een vreemde periode verslagen.

Ds. Gerjanne van der Velde-Meijer

Woensdagavondgebeden

Iedere woensdag is er in één van de kerken van Klavertje4 om 19.30 uur een avondgebed. U bent van harte welkom om ze bij te wonen, maar ze zijn ook te volgen via www.kerkdienstgemist.nl

- 7 juli:** Silvolde
- 14 juli:** Zeddum
- 21 juli:** Gendringen
- 28 juli:** Terborg
- 4 augustus:** geen avondgebed
- 11 augustus:** geen avondgebed
- 18 augustus:** Megchelen
- 25 augustus:** Silvolde



Diensten in de Schuylenburgh

In de vorige WOB moesten we nog melden dat er veel onzeker is rondom de weeksluitingen en de avondmaalsvieringen in de Schuylenburgh.

Inmiddels is in ieder geval duidelijk dat de vieringen weer terug gaan komen. Voor de vrijdag is nog geen groen licht. Zodra dat er wel is en we de organisatie weer rond hebben zullen we daar bericht van doen.

Op **zondag 25 juli** is er wel weer een avondmaalsviering. Deze zal zijn om 11.30 uur in de Opkamer.

Bij de diensten

De komende twee maand zijn er een aantal bijzonderheden.

Op 4 juli heten we Carlijn Niessink weer welkom als gastvoorganger.

11 juli is een dienst met een feestelijk tintje. Zoals u elders kunt lezen zullen we dan weer gaan starten met de gemeentezang. In deze dienst zal ons koortje nog één keer zingen in uitgebreide samenstelling, maar komt ook de gemeente weer aan het woord.

25 juli vieren we de Maaltijd van de Heer. Eerst in de kerk maar aansluitend ook voor het eerst weer in de Schuylenburgh.

1 augustus is dan de inmiddels vertrouwde zomerzangdienst. Een dienst voorbereid door gemeenteleden.

Daarna krijgen we drie zondagen met voor ons geen onbekende gastvoorgangers: mevr. P. Veerbeek, mevr. R. Dekker en ds. A. Oude Kotte-Boon. Fijn dat zij bereid zijn om bij ons voor te gaan.

Goede en gezegende diensten gewenst!

Afwezigheid predikant

Van 26 juli t/m 22 augustus heb ik zomervakantie. In die tijd zullen de predikanten van de buurgemeenten waarnemen. Mocht u een predikant nodig hebben dan kunt u contact opnemen met onze scriba Willy Freek. Zij weet wie er op welk moment beschikbaar is.

ds. Gerjanne van der Velde

Jarigen 80+

12 juli dhr. Vriesen, Eekhoornhof 40

17 juli mw. Beumer-Buttner, Schuylenburgh

23 juli dhr. Nusselder, Verpleeghuis Meulenbeek te Ulf

24 juli dhr. Dane, Kempen 128 Schuylenburgh

28 juli mw. Kuiperij-Stapelkamp, Bievink kamer 106 Schuylenburgh

01 augustus mw. Dane-Kloosterman, Kempen 128 Schuylenburgh

06 augustus mw. van Hoff-Coenradie, Kempen 60 Schuylenburgh

12 augustus mw. Vriesen-Prinsen, Veengracht 1-21 Dinxperlo

15 augustus mw. Vriesen, Eekhoornhof 40

17 augustus dhr. Deynen, Terborgseweg 18

Huwelijksjubileum

Op 10 juli hopen Anton en Gerry Neijland-Sloetjes, Dinxperloseweg 20, hun 40-jarig huwelijksjubileum te vieren. Dat zal zeker met de kinderen en kleinkinderen niet ongemerkt voorbij gaan. Wij feliciteren hen van harte met dit bijzondere gegeven en wensen hen nog vele gezegende jaren in geluk en gezondheid met elkaar toe.



Onze zieken

Mevr. T. Nusselder was snel weer thuis uit het ziekenhuis. Maar inmiddels is thuis niet meer aan de Bongershoek. Het echtpaar Nusselder verhuisde onlangs naar de Meulenbeek in Ulft. Wij wensen hen toe dat ze zich daar snel op hun plek zullen voelen.

Nu de ziekenhuizen niet meer vooral gericht zijn op coronapatiënten kan de uitgestelde zorg doorgang vinden. We hopen met hen voor wie het wachten lang duurt dat ze nu vlot aan de beurt komen.

Allen die gaan in ziekte en zorg wensen we de nabijheid toe van God en mensen. God die zich kennen laat in Zijn naam 'Ik ben'

*Ik ben voor jou een nieuwe naam.
Ik ben je God en hiervandaan
ga 'k als je schaduw met je mee
door de woestijn en door de zee.
Ik ben er als het leven lacht.
Ik ben er voor je in de nacht.
Ik ben er in je hoogste lied.
Ik ben er als je 't niet meer ziet.
Ik ben de weg waarop je gaat.
Ik ben er zelfs ten einde raad.
Ik ben gegeven als je brood.
Ik ben in leven en in dood je vriend.*

(liedboek pag 1462)

Uit de Kerkenraad

Op maandag 7 juni vond de laatste kerkenraadsvergadering van dit seizoen plaats. Dit keer niet online maar op gepaste afstand in de Sprank. Om 20.00 uur opende de voorzitter de vergadering.

Naar aanleiding van de Visienota van de PKN werd er gediscussieerd over de positie van de kerk in de samenleving. Nadat de agenda was vastgesteld en de notulen van de vorige vergadering waren goedgekeurd was het woord aan de diverse afvaardigingen en colleges. De activiteiten van de Raad van Kerken liggen op dit moment nog vrijwel stil.

Het college van Kerkrentmeesters heeft tijdens de laatste vergadering de lopende zaken besproken. Volgende week zal de renovatie van de toren ook financieel afgerond worden. De animo voor de diverse activiteiten van de diaconie is laag. Erg jammer. Wellicht kunnen deze op een later tijdstip plaatsvinden. De diaconie presenteert haar jaarrekening en deze wordt door de kerkenraad goedgekeurd. In september zullen diverse activiteiten plaatsvinden, onder meer een uitwisseling met het Klavertje Vier. De organisatie van deze dag is in volle gang. Tijdens het overleg met het Klavertje Vier zal hieraan invulling worden gegeven.

Na de rondvraag sluit de predikant de vergadering met een avondgebed.

Els Spekking, notuliste kerkenraad



Versoepelingen in de kerk

In de persconferentie van vrijdag 19 juni werd ons te kennen gegeven dat bij de versoepelingen ook hoort dat de zware beperkingen op de gemeentezang worden opgeheven.

We gaan daar als kerkenraad uiteraard graag gehoor aan geven en zullen vanaf 11 juli de gemeentezang weer terug laten keren in onze diensten.

Inmiddels is ook het fysiek collecteren al weer een paar weken aan de gang in de dienst. We doen dit vooralsnog wel bij de uitgang, zodat we geen buul van hand tot hand hoeven te laten gaan.

Daarmee blijven alleen de 1,5 meter maatregel en het dringend advies om bij klachten thuis te blijven van kracht als beperking.

Als kerkenraad waarderen we het zeer hoe groot de betrokkenheid van de gemeente het afgelopen anderhalf jaar op de diensten gebleven is. Velen hebben meegekeken via KerkTV maar nu kerk en samenleving weer open zijn zien we ook dat velen de weg naar het gebouw weer vinden.

Uiteraard blijven we de ontwikkelingen op de voet volgen en zullen mocht het nodig zijn weer bijsturen. Maar vooralsnog hopen we van harte dat we ons weer aan vertrouwde vormen en gebruiken kunnen ophalen.

Namens de kerkenraad,
Willem Jansen van Velsen

Toelichting collectes juli/augustus

4 juli - St. Plan international Nederland

PG Silvolde sponsort een meisje via Plan International in Ghana.

Als je een kind sponsort, besteedt Plan International de bijdrage aan programma's in de community van het sponsorkind.

Zo wordt er niet alleen bijgedragen aan betere leefomstandigheden en toekomstkansen van 1 sponsorkind, maar aan alle kinderen en hun families in hun dorp.

Plan zorgt voor bescherming, veilig drinkwater, goede gezondheidszorg en onderwijs.

11 juli - Rudolphstichting De Glind

Jeugdorp De Glind is een plek waar kinderen en jongeren in gezinsverband kunnen wonen en deel uitmaken van de dorpsgemeenschap. De kinderen en jongeren vinden hier een veilig thuis in een leefomgeving die ze biedt wat ze nodig hebben voor hun herstel en ontwikkeling. De Rudolphstichting zorgt hier, samen met een trouwe kerkelijke achterban en donateurs, al vele jaren voor.

25 juli - St Effatha

De Stichting Effatha zet zich al jaren in voor doven in Nederland en in de ontwikkelingslanden. In veel ontwikkelingslanden tellen doven niet mee, worden als minderwaardig beschouwd en leven door hun handicap in een isolement. St. Effatha steunt projecten die worden uitgevoerd met hulp van de plaatselijke bevolking. Hierbij worden zoveel mogelijk doven betrokken. Op deze wijze zijn ze zinvol bezig en werken ze aan hun eigen toekomst.



1 augustus - Epafra

Epafra zet zich in voor Nederlanders die vastzitten in buitenlandse gevangenissen en biedt ze daar geestelijke steun.

15 augustus - Kerk in Actie - Pakistan, Zomerzending

In het Islamitische Pakistan heb je het als christen niet gemakkelijk. Kerk in actie steunt een bijbelschool die christenen door middel van trainingen meer over de Bijbel leert en ook laat zien hoe je je als christen staande kunt houden in de maatschappij. Jaarlijks doen ruim 6000 mensen, waaronder veel jongeren, mee aan deze trainingen.

22 augustus - Dorcas

Dorcas is een christelijke hulp- en ontwikkelingsorganisatie die zich inzet voor de allerarmsten in de wereld. Met hulp van heel veel vrijwilligers wordt geld ingezameld door de verkoop van tweedehands spullen zoals bij Dorcas in Aalten.

29 augustus - Vluchtelingenwerk Oude IJsselstreek

Vluchtelingenwerk zorgt voor begeleiding en hulp aan vluchtelingen in onze regio, helpt hen met het invullen van formulieren en de weg naar allerlei instanties te vinden. Ook helpen ze bij gezinshereniging en regelen van financiën.



Epafra bezoekt Nederlandse gevangenen in buitenlandse detentie

Collecteopbrengsten mei 2021

Diaconie

02-05 Het Passion	€ 55,00
09-05 Kerk in Actie, Syrië	€ 56,50
13-05 Sravana	€ 55,50
16-05 Eigen diaconaal werk	€ 46,50
23-05 St. Jarige Job	€ 55,00
30-05 Eigen diaconaal werk	€ 55,10

Kerkrentmeesters

Collectes mei	€ 238,50
Verjaardagsfonds mei	€ 67,50

Buurtjesdag voor kinderen

Op zaterdag 17 juli willen we de zomervakantie inluiden met alle basisschoolkinderen van de Klavertje 4 gemeenten met een Buurtjesdag voor kinderen. Deze dag draait om ontmoeting en gezelligheid. De middag begint om 14.00 uur en we sluiten om 16.00 uur weer af. De voorbereidingen zijn in volle gang. De kinderen krijgen een uitnodiging met het programma en verdere informatie.



Uitbreiding Kerk TV

Het afgelopen jaar heeft de coronapandemie ook de kerkgang aardig dwars gezeten. Het voordeel was dat we wel creatiever werden in het meeleven van de diensten. De diensten uitzenden via Kerkdienst Gemist werd al snel ingevoerd in Silvolde en Gendringen-Bontebrug, 's-Heerenberg-Zeddam en Etten-Terborg-Ulft, Klavertje4 (K4), volgden wat later en zijn inmiddels ook van de benodigde apparatuur voorzien. Toch zijn er wat extra voorzieningen nodig om de diensten via dit kanaal te kunnen volgen.

Nu is er een alternatief voorhanden waarmee u op eenvoudige wijze de diensten van alle klavertje vier gemeenten op uw eigen tv kunt volgen. Dit gaat via een Setopbox die via een code cq. wachtwoord aan uw toestel wordt gekoppeld. Dat kan via de WiFi of via een speciale kabelaansluiting. Deze box werkt met een aparte afstandsbediening waarmee u eenvoudig naar alle vier de kerken kunt schakelen.

De aankoop van deze boxen verloopt via een centraal punt voor de K4 kerken. U huurt deze box van de kerk en betaalt daar een klein bedrag, € 5,00, per maand voor. Er is geen contractduur, dus u kunt per maand meedoen of opzeggen. De box blijft eigendom van K4. Mogelijk dat u de diensten nu via het zogenaamde Lucas-kastje beluistert, dit doen o.a. enkele gemeenteleden in Gendringen. Met deze nieuwe mogelijkheid kunt u de diensten ook zien.

Graag willen de kerkrentmeesters van de K4 kerken weten of u belangstelling hebt voor deze nieuwe ontwikkeling en vragen u hiervoor contact op te nemen met de voorzitter van de kerkrentmeesters van uw eigen gemeente.

In augustus willen we de boxen gaan bestellen en in september zou u dan de diensten op uw eigen TV mee kunnen beleven.

Opgave en/of info KerkTV PG Silvolde

Voorzitter Kerkrentmeesters Jos Barink, 06-106 98 745 of kerkrentmeesters@pgsilvolde.nl

Met vriendelijke groet,

De kerkrentmeesters K4 gemeenten



Van de Kerkrentmeesters

Als kerkrentmeesters kijken we terug op een mooie periode wat betreft de restauratie van de toren. Derk Weening en Gerrit Vossers hadden dit samen op zich genomen vanuit ons college. Laatstgenoemde had daarom zijn ambtstermijn nog meer dan een jaar verlengd om dit af te kunnen ronden, een klus die wij hem gunden en Gerrit ook graag op zich nam, na een lange periode van voorbereiding. Maar aan deze tijd is een eind gekomen. 5 Juni hebben we tijdens de laatste vergadering (op locatie Lichtenberg) deze periode in stijl afgesloten, en hebben daar Gerrit bedankt voor zijn werk en inzet, en teruggekeken op een lange, drukke en waardevolle periode.





Op zondagmorgen 6 juni is hier weer en meer aandacht aan besteed. In de dienst werd Gerrit van zijn functie ontheven. Na een speech waarin allerlei wetenswaardigheden en opvallende zaken gememoreerd werden, werd Gerrit nogmaals bedankt, en werd hem het zilveren draaginsigne met oorkonde overhandigd door ondergetekende. Als extra (ludiek) cadeau werd hij nog verrast met een (Po-ah!! John Deere!!) brievenbus, en een fotoboek waarin hij op allerlei manieren ten tonele kwam. Vanzelfsprekend kwam er nog een reactie van de afscheidnemende ambtsdrager, zoals we dat van hem gewend zijn!

Vooruitkijkend zien we dat er onderhoud aan het orgel aan zit te komen. Op dit moment weten we niet precies wanneer, en waarschijnlijk zullen we het orgel dan een zondag moeten missen, maar



gelukkig lijkt het geen probleem dat voor een keertje op te lossen met het kleinere instrument voor in de kerk.

Het probleem met de vloerverwarming bleek kleiner dan verwacht. Een (klein) slecht gedeelte is vervangen en op dit moment lijkt het opgelost.

Rest mij nog iedereen vanaf deze plek een goede vakantie toe te wensen!

Namens de kerkrentmeesters,
Jos Barink, voorzitter

Afscheid Jeugdclubs

Op vrijdag 10 juni hadden we al weer de laatste clubavond van dit seizoen. Een seizoen dat net als alles om ons heen niet zo ging als we gehoopt hadden. We hebben elkaar niet zo vaak kunnen ontmoeten als we wel gewild hadden. Maar desalniettemin hebben we er die vrijdagden dat het wel door kon gaan een feestje van gemaakt.

Zo ook 10 juni. Een zonnige avond die ruimte gaf voor buitenactiviteiten. Een avond met een lach en een traan. Want het was niet alleen een afsluiting maar ook een afscheid. Afscheid van twee van onze jeugdleiders.



Gerda Wassink heeft 11 jaar geleden met een enthousiaste club mensen het fundament gelegd voor het clubwerk in de Sprank. En al die jaren heeft zij zelf leiding gegeven aan de jongste groep. Avonden die tot in de puntjes waren voorbereid, waarin werd gespeeld, gezongen, gebeden en verteld. Tel daarbij nog de slaapweekenden, de jeugdzondagen en de kerstvieringen bij op en de som is een enorme bult werk. De eerste jaren draaide Gerda de groep met Sandra Barink maar daarna kwam er een andere Sandra: Sandra Kruis-selbrink. 7 jaar waren zij een ijzersterk duo. Nu stoppen ze ermee. Dat kon natuurlijk niet maar zo voorbijgaan. De laatste avond zijn ze bij alle groepen geweest en zagen ze alles



wat ze hadden gedaan nog een keer voorbijkomen. (En ook hoe zij die als ukkie bij hen begonnen nu wereldwijze tieners zijn.)

Van 18.30 uur tot 23.00 kwam nog één keer alles aan bod. Het favoriete liedje 'Who's te King of the jungle', vieze spelletjes 'je naam schrijven met je neus als kwast en ketchup als verf, het zeer geliefde enveloppenspel en als afsluting nog een rondje 30 seconds 'maar nu ook met lastige bijbel- en kerkkennisvragen'.

Van de kinderen kregen ze een vriendenboek met hun mooiste herinneringen.

We gaan Gerda en Sandra missen en danken hen voor hun enthousiasme, hun geloof, hun inzet en betrokkenheid.

De achterblijvende leiding

Renate, Dorien, Milan, Madeleine en Gerjanne

Johannes van 't Lindenhout en de Weesinrichting te Neerbosch-Nijmegen

Midden negentiende eeuw nam men op meerdere plekken in Engeland het initiatief om 's zondags zoveel mogelijk kinderen bijeen te roepen en hen in een soort schoolverband de Bijbelverhalen te vertellen. En juist in die tijd was in ons land de opwekkingsbeweging 't Reveil ontstaan, en die pakte 't Engelse idee met beide handen aan, en richtte op tal van plaatsen zo'n zondagsschool op. Vandaar ook de actie van ds. J. van Dijk uit Doetinchem in 1865: de stichting van 'onze' zondagsschool.

En al spoedig kwam men in Silvolde in contact met de heer Johannes van 't Lindenhout en zijn Weesinrichting te Neerbosch-Nijmegen. De grote stimulator voor Van 't Lindenhout was de bekende dominee Heldring, de man van de liefdevolle opvang van ongehuwde moeders, in de zogenaamde Zettense Inrichtingen. Johannes van 't Lindenhout ging zich inzetten voor de opvang van weeskinderen, die er toentertijd zoveel waren omreden van de zo veel voorkomende vroege sterfte van zovele ouderparen.





Vanaf 1863 namen de heer en mevrouw Van 't Lindenhout diverse kinderen in hun huis in Nijmegen op, en vanaf 1867 in de nieuwbouw op een grote akker in de buurt van Neerbosch, hen geschonken door de heer Jansen, landbouwer aldaar.

De Weesinrichting te Neerbosch voldeed aan een grote behoefte en had zo'n goede naam dat vele diaconiebesturen haar verzochten haar ouderloze kinderen op te willen nemen, met 't gevolg dat er rond 1900 zelfs ruim 700 kinderen verbleven! Een haast onvoorstelbaar aantal!

Er waren in de loop der jaren dan ook heel veel onderkomens bijgebouwd, o.a.: kerk, boerderij, drukkerij, boekbinderij, schoenmakerij, kleermakerij enzovoort enzovoort. Want, om later zelfstandig op eigen benen te kunnen staan, moesten de pupillen allemaal een vak onder de knie zien te krijgen!.

De Weesinrichting te Neerbosch was van lieverlede een leefomgeving op zich zelf geworden, zo men wil: een dorp met alles erop en eraan! De exploitatie van 't geheel vergde dan ook een bedrag van duizenden en duizenden per jaar, welke allemaal werden opgebracht door de honderden en honderden vrienden uit de kringen van 't Reveil en de zondagsscholen in den lande, o.a. ook uit Silvolde



en omgeving.

Voor 't bovenstaande was een goed contact met 'zijn achterban' voor de heer Van 't Lindenhout natuurlijk van 't allergrootste belang. Wel, daarvoor had hij de wekelijks uitkomende kroniek 'Het Oosten' tot zijn beschikking, 'zijn orgaan' met een heel groot aantal lezers/sympathisanten door 't hele land.

In mijn vorige bijdrage was sprake van 't mysterieuze zinnetje: 'Bij het ophalen der worsten'... In het nummer van 13 maart 1901 van 'Het Oosten' helpt de heer Van 't Lindenhout ons uit de droom... Stof voor een volgende keer...

Bernard Dorrestijn