



Protestantse Gemeente Silvolde

Bij U is de bron van het leven

Wat ons bindt

Kerstmeditatie

Jaarthema
Klavertje 4

Kerstmiddag via
internet

Beschilderde
dakleien

Geschiedenis:
Zondagsschool
Kraaienbos

december 2020

Protestantse Gemeente Silvolde
Kerkenstraat 6
7064 BH, Silvolde
www.pgsilvolde.nl

Predikant:
ds. Gerjanne van der Velde-
Meijer
tel: 0315-239910
predikant@pgsilvolde.nl

Scriba:
Willy Freek
Rijksweg 21
7011 DR, Gaanderen
tel: 0315-239934
scriba@pgsilvolde.nl

Kosters:
Gerrit Vossers
tel: 06-13220718
Anton Neijland
tel: 0315-631627
koster@pgsilvolde.nl

Verenigingsgebouw De Sprank
Kerkenstraat 6A
beheerders
Ada en Derk Weening
tel: 0315-325917
sprank@pgsilvolde.nl

Beheerder begraafplaats
Gerrit Vossers
tel: 0613220718
begraafplaats@pgsilvolde.nl

Bankrekening kerkrentmeesters
NL96 RABO 0359 1044 52
kerkrentmeesters@pgsilvolde.nl

Bankrekening diaconie
NL55 RABO 0359 1105 25
diakenen@pgsilvolde.nl

Kopij aanleveren voor de 20ste
van de maand
wob@pgsilvolde.nl

Kerkdiensten december

(alle kerkdiensten zijn te volgen op onze website
of via www.kerkdienstgemist.nl)

Zondag 6 december Tweede Advent

10:00 uur: ds. Th. Menting
1ste collecte: Kerk in Actie, Kinderen in de knel, Z-Afrika
2de collecte: Kerkrentmeesters

Zondag 13 december Derde Advent, viering Heilig Avondmaal

10:00 uur: ds. G. van der Velde-Meijer
1ste collecte: PC-Project, schuldhulpmaatjes
2de collecte: Kerkrentmeesters
Er is Kinderkerk

Zaterdagmiddag 19 december Kerstviering via internet

Aanvang om **16:00 uur**
Zie aankondiging elders in deze WOB

Zondag 20 december Vierde Advent

10:00 uur: ds. G. van der Velde - Meijer
1ste collecte: Eigen diaconaal werk
2de collecte: Kerkrentmeesters

Donderdag 24 december Kerstnacht

19.00 uur: Ds. G. van der Velde-Meijer
22:00 uur: ds. G. van der Velde - Meijer, mmv Excelsior
Collecte in de dienst: Kerk in Actie, Kinderen in de knel, Griekenland
Collecte aan de uitgang: Kerkrentmeesters

Vrijdag 25 december Eerste Kerstdag

10:00 uur: ds. G. van der Velde - Meijer
Collecte in de dienst: Kerk in Actie, Kinderen in de knel, Griekenland
Collecte aan de uitgang: Kerkrentmeesters
Er is Kinderkerk en Kinderoppas

Zondag 27 december

10:00 uur: ds. G. van der Velde - Meijer
Collecte in de dienst: Het Passion, Hummelo
Collecte aan de uitgang: Kerkrentmeesters
Er is Kinderkerk en Kinderoppas

Oudejaarsavond

19:30 uur: ds. G. van der Velde - Meijer
Collecte in de dienst: St. Kikele
Collecte aan de uitgang: Kerkrentmeesters

Zondag 3 januari Nieuwjaarsbegroeting

10:00 uur: ds. G. van der Velde - Meijer
Collecte in de dienst: Diaconie
Collecte aan de uitgang: Kerkrentmeesters
Er is Kinderkerk en Kinderoppas
Na de dienst is er koffie/thee met oliebollen in de Sprank

Goede wijn...

Goede wijn behoeft geen krans. Dat mag, naar we aannemen, gezegd worden van de wijn die op dit moment verkocht wordt als bijdrage voor het restauratiewerk. De strekking van het spreekwoord is immers dat dat wat goed is niet nog eens uitgebreid geprezen hoeft te worden.

Naar verluidt vindt het zijn oorspong in vroeger dagen waar de herbergier een krans buiten ophing als teken dat hij wijn schonk. In de loop der tijd bleek dat de herbergen waar de wijn van goede kwaliteit was de krans niet meer op hoefden te hangen, want de gasten kwamen toch wel nadat ze het eenmaal geproefd hadden.

Als 't goed is dan is het goed en hoeven we er ook geen woorden aan vuil te maken. Dat past ons wel. Zo rijgen zich ook de dagen, maanden en jaren aaneen. Het goede genieten in stilte. Dan behoeft het jaar ook geen krans. We doen wat onze hand vindt te doen en zo gaan we rustig door.

Maar wat, als al dat haast vanzelfsprekende verdwijnt zoals dit jaar? We hadden ons afgelopen januari nooit kunnen voorstellen, dat we aan het einde van 2020 een leven zouden leven ingeperkt door maatregelen die zo ingaan tegen hoe we het normaal gewend zijn. Niets om met plezier over te spreken. Zeker niet voor de velen, die direct of indirect zwaar getroffen werden door het virus.

En toch sluiten we het jaar af met een krans, zoals ieder jaar weer. Een krans van licht die uitgaat van de ster van Betlehem. In het duister van de tijd teken van nieuwe hoop. De ster die de wijzen op weg riep en met zijn boodschap de macht doorbrak aan het hof van de machtige Herodes.

De ster die met zijn lichtkrans wijst op de kracht van het evangelie. Het evangelie dat ons vertelt over God die niet wacht tot alles op orde is. Die niet wacht tot we ons vrij en zonder zorgen kunnen bewegen en uit eigen beweging naar Hem toekomen. God die zich niet alleen laat kennen als we in rust voor hem kunnen gaan zitten. Nee, God komt ons nabij in en door zijn Zoon. Temidden van machten en krachten die aan ons trekken en vanzelfsprekendheden op losse schroeven zetten.

Daarom dit jaar in gedachten maar een kerstkrans ophangen. Als herinnering aan het licht. De goede wijn van het evangelie die we herbergen in onze geloofsgemeenschap. Een krans om te vieren dat het leven goed is.

ds. Gerjanne van der Velde-Meijer



Bij de diensten

We gaan de adventstijd in. Vier weken toelevend naar het feest van Kerst. In deze weken lezen we verhalen rond het thema 'Dicht bij het licht!'

Op 6 december zal ds. Theo Menting uit Gendringen bij ons voorgaan.

De andere zondagen hoop ik zelf de voorganger te zijn.

Op 13 december is er een Avondmaalsviering. Levend in een periode van verwachting is er tegelijkertijd al het vieren van wat het Kind van Betlehem voor ons zal doen.



Zoals in de vorige Wat ons bindt vermeld stond, zullen we op Kerstavond (**24 december**) twee diensten houden. De diensten zullen verschillend zijn van opzet. Aan de dienst om 19.00 uur zal een gelegenheidskwartet, gevormd door eigen gemeenteleden, meewerken en om 22.00 uur is Excelsior er met een kleine afvaardiging muzikanten.

Op Eerste Kerstdag is er speciale aandacht voor de kinderen die voor die morgen ook een aantal liedjes zullen instuderen.

Op 27 december zullen we ook de kerstliederen nog voluit laten klinken.

Op 31 december komen we nog éénmaal bij elkaar op de drempel naar het nieuwe jaar.

Goede en gezegende diensten gewenst!

Aanmelden voor de diensten

Met het oog op het feit dat we maar 30 mensen in de kerk mogen toelaten is het voor een aantal diensten helaas nodig om met aanmelding te werken.

Laat u zich er alstublieft niet door tegenhouden. De ervaring leert dat men snel denkt 'laat een ander maar voorgaan'. Maar als iedereen dat weer denkt eindigen we uiteindelijk met een half lege kerk en dat is ook weer niet de bedoeling.

Het gaat om de volgende diensten;

24 december – Kerstavond; er zijn dan twee diensten: 19.00 uur en 22.00 uur

25 december – Kerstochtend

Hoe kunt u zich aanmelden voor deze diensten?

-door in de voorafgaande periode uw naam te plaatsen op de intekenlijst voor een dienst, die u vindt onder de toren

-door u aan te melden bij scriba Willy Freek; telefonisch 0315 – 23 99 34 of via email: scriba@pgsilvolde.nl

Van de burens

De protestantse gemeente te Effen, Terborg en Ulft mag uitzien naar een nieuwe predikant. Onlangs heeft ds. Jan Fischer uit Emmen het beroep naar de gemeente aangenomen. Eind februari zullen ds. Fischer en zijn vrouw deze kant opkomen. Een hartelijke gelukwens en goede tijd van voorbereiding gewenst voor predikant en gemeente!

Gezamenlijk jaarthema Klavertje 4

In het afgelopen coronajaar is de samenwerking tussen de Klavertje 4 gemeenten geïntensiveerd. We vonden elkaar gelijk in maart in het luiden van de klokken van troost en hoop en de woensdagavondgebeden. Deze gebeden hielpen ons om vol te houden in vertrouwen: we doen dit samen, als gemeenten, als predikanten en als wereldgemeenschap. Te midden van alle onrust en onzekerheid een uurtje om tot rust en bezinning te komen. Voor sommige gemeenteleden werd het een belangrijk moment van verbinding halverwege de week.

Tijdens de Paaswake (Stille Zaterdag) van 11 april jl. brandden er vier paaskaarsen, uit elk gemeente één. Een beeld dat verschillende mensen is bijgebleven: dat licht van Christus en ook om een licht voor elkaar te zijn.

De voorzitters kwamen al geregeld bij elkaar, maar sinds dit jaar hebben ook de predikanten regelmatig overleg. De samenwerking tussen de predikanten verloopt zeer prettig.

Vanuit al deze ervaringen kwam het verlangen om samen in het kader van 'Vorming en Toerusting' of 'Ontmoeting en Inspiratie' een jaarprogramma op te stellen. Eigenlijk allemaal met als voornaamste doel: buurt maken, elkaar 'verlichten', inspireren en samen optrekken waar mogelijk.

In 2021 heeft Klavertje 4 daarom een gezamenlijk jaarthema: 't Wordt tijd.

Rond de jaarwisseling kunt u een 'glossy' op uw deurmat verwachten met dit thema en kondigen we de activiteiten aan voor het eerste half jaar. Ook zult u in deze uitgave o.a. kennismaken met ds. Jan Fischer, de nieuwe predikant van de PG Etten-Terborg-Ulft, die in het voorjaar zal worden bevestigd.

In de kerkdienst op zondag 31 januari trappen we af met dit thema d.m.v. een kanselruil.

We hopen op een goede verdere samenwerking als Klavertje 4!

De gezamenlijke predikanten,

Theo Menting, Henriëtte Nieuwenhuis, Gerjanne van der Velde

Woensdagavondgebed

In december zullen de avondgebeden de vorm krijgen van adventsvespers. Voor iedere woensdag geldt dat we om 19.30 uur beginnen en dat ze een klein half uur duren.

U bent van harte welkom om in de betreffende kerk aanwezig te zijn maar we zijn ook altijd te volgen via www.kerkdienstgemist.nl

2 december: Megchelen

9 december: Silvolde

16 december: Gendringen

23 december: Zeddum

30 december: Terborg

6 januari: 's-Heerenberg





Meeleven

Dhr. Colenbrander, Lichtenbergseweg 57, kwam vervelend ten val. Hij is thuis aan het herstellen. Een kaartje zal hem goed doen. Harrie Scheffer is als het goed is bij de verschijning van dit kerkblad geopereerd aan zijn heup. We wensen hem een goed herstel. We horen nog steeds van besmettingen met het Corona-virus ook in de woonzorgcentra om ons heen. Voor ieder die door zorgen geraakt wordt bidden wij om kracht en om nabijheid van God en mensen.

Eeuwigheidszondag

Op 22 november noemden wij de namen van Hennie Nachtegaal-Huigen, Willemien Vossers-Barink en Bennie Tuenter. Voor hen, maar ook voor anderen, werden kaarsen aangestoken. Daarna klonk het volgende gedicht van Marinus van den Berg:

Draag mij

*Draag mij
Draag mij verder
draag mij waar niemand mij meer dragen kan
Draag mij verder
Draag mij verder als mijn dagen vol zijn van geleefd leven
Draag mij op de dag die niemand kent
Als men zegt: hoort ze nog, ziet hij nog?
Op de dag dat men hoopt dat we alle pijn voorbij zijn
De laatste dag die de eerste dag zal zijn
Om door U gezien te worden
Van aangezicht tot aangezicht
De eerste dag om door U gekend te worden
Bij voor- en achternaam
Om door U ontvangen te worden
In het eeuwig licht
Draag mij verder
Waar U alleen nog dragen kunt*



Huwelijksjubilea

In november en december hadden en hebben een aantal echtparen een huwelijksjubileum te vieren. Waarschijnlijk allemaal anders dan ze gedacht en gepland hadden nu de kring genodigden klein moet blijven. Wij feliciteren hen in ieder geval allen met deze bijzondere mijlpalen en wensen hen veel zegen en geluk.

Op 13 november was het echtpaar Schuurman-Voskuil van de Lichtenberg 3, 40 jaar getrouwd. Voor hen viel het gelijk met een andere gebeurtenis namelijk hun verhuizing naar IJzerlo. Wel over de grens van de burgerlijke gemeente maar ze blijven betrokken bij onze kerkelijke gemeente.

Op 30 november viert het echtpaar Suselbeek-Vriesen, Boeckhorststraat 1 Terborg, hun 60-jarig jubileum.

Het echtpaar Vreeman, Hermelijnhof 49, hoopt op 14 december 40 jaar getrouwd te zijn.

Een 50-jarig jubileum is er op 18 december voor het echtpaar Wisselink-ter Maat, Varsseveldseweg 39, en op 29 december voor het echtpaar Janssen-Arentz, Ulfseweg 106.



Bloemenschrift

Vanaf 1 december ligt het bloemenschrift onder de Toren. U kunt daarin invullen wanneer u bloemen wilt schenken aan een zieke of jarige in 2021. Wilt u vanwege het coronavirus niet in het bloemenschrift schrijven, dan mag U contact opnemen met Jeanette Marissink tel: 06-13830979 of email: j.marissink58@gmail.com Wij vullen dan in overleg samen een datum in die u past.

Jeanette Marissink

Collecteopbrengsten oktober

Diaconie

04-10 Rudolphstichting De Glind	€ 33,75
11-10 Kerk in Actie, Rwanda	€ 29,50
18-10 PC-Project, Schulphulpmaatjes	€ 20,00
25-10 Voedselbank Lichtenvoorde	€ 32,75
19-10 Giff Bloemendienst Verjaardagsfonds	€ 20,00

Kerkrentmeesters

Collectes oktober	€ 217,00
Verjaardagsfonds oktober	€ 142,50



Toelichting collectes december

In de maand december zijn de collectes van Kerk in Actie bestemd voor kinderen in de knel.

Voor veel kinderen is het met kerst helemaal geen feest. Zij zijn op de vlucht, groeien op in armoede of hebben hun hele leven nog geen vrede gekend. Ze worden misbruikt of verwaarloosd.

Juist met Kerst verdienen zij onze bijzondere aandacht en steun. Geef licht!

6 december - Kinderen in de knel- Zuid-Afrika

In Zuid-Afrika woont slechts een derde van de kinderen bij beide ouders. Tweederde van de kinderen leeft in armoede en in ongezonde omstandigheden. Hoe kun je als kerk van betekenis zijn voor deze kinderen en hun families? Voormalig missionaris Attie van Niekerk helpt kerken deze kinderen en hun verzorgers te steunen. Doet u mee?

In Mamelodi, een wijk ten oosten van de stad Pretoria, is hij met zijn organisatie NOVA een kinderopvang gestart. Coördinator Catherine Senyolo vertelt: "Kinderen kunnen iedere week naar deze opvang komen, zodat ze belangrijke waarden leren om een goed leven op te bouwen." Dat gebeurt op een vrolijke speelse manier via muziek en theater. Catherine vertelt dat ook de ouders worden ondersteund: "Ze leren elkaar kennen. We bespreken onderwerpen die zij belangrijk vinden en nodigen soms gastsprekers uit."

Moeder Amily brengt haar dochtertje graag naar deze opvang. Ze is blij met de steun die ze krijgt bij de opvoeding, want het is goed als ouder er niet alleen voor staan. "It raises a village to grow a child".

Attie van Niekerk wil deze opvang, genaamd Chics, in de toekomst gaan uitbreiden naar veel meer Zuid-Afrikaanse kerken: "We zoeken contact met kerken en mensen, die op deze manier langdurig willen bijdragen aan de ontwikkeling van een kind." Ze werken hierin samen met bestaande centra voor kinderopvang

13 december - PC project Schuldhulpmaatjes

Het project van de gezamenlijke diaconieën van Gendringen-Bontebrug, Etten-Terborg-Ulft en Silvolde wat we enkele jaren ondersteunen.



20 december - Eigen diaconaal werk

24 december - Kerk in Actie, kinderen in de knel

Vluchtelingenkinderen in Griekenland.

Natte voeten, onvoldoende sanitair en te weinig eten. Zo wachten duizenden bange kinderen in Griekse vluchtelingenkampen op de winter die komt. Ze zijn hier, soms alleen van heinde en ver aangekomen, op zoek naar warmte en veiligheid. Is dit de plek waar ze eindigen? Met Kerst komen we voor hen in actie.

25 december - Kerk in Actie, kinderen in de knel

Een beter leven voor vluchtelingenkinderen in Griekenland. Juist met kerst leven we toe naar een nieuw begin: de geboorte van Jezus, zelf een vluchtelingenkind. In hem gaf God licht in het donker en dat geven wij door. Kerken staan op omdat ze geloven in een beter leven voor kinderen. In Griekse vluchtelingenkampen. Geef licht!

27 december - Het Passion, Hummelo

Dak- en thuislozen vinden hier 4 tot 6 weken onderdak om op adem te komen, krijgen er professionele begeleiding om zinvolle vervolgstappen te ondernemen hun leven weer op orde te krijgen. Het Passion is een diaconaal project en deels afhankelijk van giften en de inzet van vrijwilligers.

31 december - Stichting Kikele

Dhr. Willem Berendsen is een Achterhoeker uit de Slangenburg en al jaren werkzaam als projectmanager in Zambia. Hij ondersteunt er de boeren om zonnebloemen te verbouwen, een oliepers aan te schaffen en zo in hun eigen behoefte te voorzien. Ook wordt er gewerkt aan de voorziening van bijenkasten en zonnepanelen. De St. Kikele (secr/penningmeester W. Wijsman) hoopt een bijdrage hier aan te leveren.



Kerstmiddag

19 december 2020 om 16.00 uur

dit jaar via internet

De jaarlijkse kerstmiddag in de Sprank met koffie, een kransje, een glaasje, zang en muziek, een overdenking, een verhaal, een kerstmaaltijd en daarna het kerstconcert in de kerk kan dit jaar vanwege corona niet doorgaan.

We zijn niet de enige die het anders moeten doen daarom zullen we gezamenlijk met de predikanten en een aantal kerkleden van Gendringen-Bontebrug, 's Heerenberg-Zeddam en Silvolde een kerstviering verzorgen vanuit onze kerk en deze, net als nu de kerkdiensten, online uit te zenden via www.kerkdienstgemist.nl (ook rechtstreeks te vinden via www.pgsilvolde.nl) om 16.00 uur op zaterdag 19 december.

Het is anders dan andere jaren maar we hopen u toch een mooi uur te kunnen bieden.

We wensen u Gezegende Kerstdagen toe,

de dames van de HVD en de diaconie.

Wijn en soep

Hierbij alvast een verslag van de eerste zaterdag van de wijnverkoop en proeverij, tevens verkoop van Achterhoekse Truijesoep. Klokslag 11.00 uur stapte Dominee Gerjanne binnen met onder haar arm, jawel, de grootste soeppan die ze heeft! Ze had hem bij zich om hem eens goed te laten vullen.

Ow Ow grote hilariteit en schrik bij de dames van de Kookgroep, want zij hadden één pan soep gekookt, en de inhoud daarvan zou in één keer verdwijnen als ze de pan van dominee zouden vullen! En het was pas 11.00 uur, nog tot 16.00 uur te gaan.....

Uiteindelijk kwam het allemaal goed, onder de Toren kwam het verhaal van de wonderbare spijziging ter sprake, van de vijf broden en de twee vissen, en het delen met elkaar, dat is gebeurd. Iedereen ging tevreden naar huis deze middag. Er werden vele bekertjes gevuld en ook de pan van de dominee hoefde niet leeg te blijven en werd door de jarige Hadassah opgehaald. Of er in de pastorie gedacht is aan het verhaal van de bruiloft in Kanaän, u weet wel, van het water bij de wijn, in dit geval de soep, dat zullen we nooit weten...

In ieder geval was het een gezellige dag waarbij iedereen die kwam proeven en kopen zich netjes aan de regels hield, niet teveel tegelijk, en op gepaste afstand. De verkoop van de wijn liep prima, maar het proeven óók, ja ook al om 11.00 uur! 's Middags na de start van de verkoop van de soep, waren er een aantal ouderen, van eten aan tafel, om soep mee te nemen naar huis, door de kookgroep in praktische (warmhoud)bekers gedaan, mét deksel, want helaas mag er i. v.m. de coronaregels nog niet worden gegeten in de kerk. Maar niemand had daar hinder van, en de soep was om half vier...

uitverkocht!!!





Graag wil ik via dit verslag een ieder die nog niet is geweest, uitnodigen om de komende zaterdag onze kerk te bezoeken, voor wijn, soep en natuurlijk een praatje. Dat voelde voor velen als vanouds en dat wilt u zeker niet missen. We zien u graag op zaterdag 5 december, zaterdag 12 december of zaterdag 19 december.

De aangepaste kerstmarkt start op zaterdag 5 december. Er zijn dan ook kerststerren, kerstbroden en zelfgemaakte kerststukken te koop. Tot ziens!

Jeanette Marissink



Beschilderde leien te koop

Er zijn fraai beschilderde leien van de kerktoeren te koop. Misschien een leuk idee: een lei voor uzelf of om cadeau te geven?

U kunt kiezen voor een lei met een schildering of een lei met tekst. Ook kunt u zelf een afbeelding of tekst kiezen. Een lei kost 10,00 (tekst) of 12,50 € (schilderwerk).

Interesse? Geef u op bij Mariet Weening, 0315-329 000



Samen aan de soep...

Helaas is het nog steeds niet mogelijk om één keer per maand weer samen te gaan eten zoals we dat gewend waren. En het is ook nog maar de vraag wanneer dat wel weer zou kunnen. Heel vervelend, vooral in deze tijd van het jaar waarin we elkaar toch al zo weinig zien.

Zoals bekend wordt er op een aantal zaterdagen vanuit onze kerk wijn verkocht. Flessen wijn met daarop een etiket van onze 'Oude Mauritius Kerk' waarvan de opbrengst bestemd is voor de restauratie van de kerk.

In eerste instantie hadden wij toen bedacht dat we dan misschien ook wel maaltijdsoep zouden kunnen serveren in onze kerk. Maar dat was net weer één stap te ver, dat kan dus nog niet. Wat wel kan is wekelijks op deze zaterdagen een maaltijdsoep te koken voor mensen die dat dan komen afhalen. Op zaterdag 21 november is dat voor het eerst gedaan en aan eind van de middag was alle soep op, alles verkocht. Mooi begin en daarom gaan we daar mee door de komende weken.

U kunt de maaltijdsoep op de zaterdagmiddag vanaf 13:00 uur op komen halen in de kerk. Voor wie dat niet kan, maar toch graag hier gebruik van wil maken, die kan het ook bestellen en aan huis laten bezorgen.

We serveren dus de komende weken erwtensoep of truijesoep. Om er zeker van te zijn dat u wat krijgt (en niet de hond in de pot vindt) kunt u het van te voren bestellen. We horen dan graag hoeveel porties u wenst en of u het wilt ophalen of dat het aan huis bezorgd moet worden. Daarvoor kunt u contact op nemen met Gerry Neijland, 0315-631627, of het doorgeven via de mail a.neijland@planet.nl. In verband met inkopen doen zou het fijn als de bestellingen uiterlijk op de donderdagavond binnen zijn.

De opbrengst van de verkoop komt uiteraard ten goede aan de restauratie van onze kerk. Helaas dus nog niet samen aan tafel, maar wel samen aan de soep. Eet smakelijk!

Het kookteam van Samen aan tafel



...en ook de pan van de dominee hoefde niet leeg te blijven en werd door de jarige Hadasah opgehaald (zie verslag pagina 11)

Bouwjournaal 9

Klop klop, klop klop: zo gaat het nu dagelijks als men langs de kerk loopt. Er wordt volop gewerkt aan de toren. Jammer dat je van onder uit zo weinig kunt zien van de werkzaamheden. Het timmerwerk aan de buitenzijde van de toren is klaar. Met het veelal mooie weer van de laatste tijd kon er lekker worden door gewerkt. Het meeste geklop aan de toren komt nu van de leidekkers van de firma Van Wely. Zij zijn druk bezig met het vernieuwen van de leien en als het een beetje meezit dan is de toren grotendeels waterdicht met de kerstdagen.

In de toren gaat ondertussen de firma Hoffman verder met het samenstellen van een nieuwe trap. Een lang gekoesterde wens van de kostenreder om op een makkelijke manier naar boven in de toren te komen. Het heeft even geduurd, maar eindelijk zal er dan een goed begaanbare trap komen. De komende tijd wordt best spannend hoe de toren er uit komt te zien in het nieuwe jasje. Hopelijk hebben we er in januari al mooi zicht op.



Kerkrentmeesters

December de laatste maand van het jaar, en rond de jaarwisseling blikt iedereen altijd terug over het afgelopen jaar. Ik kan stellen dat er toch veel gebeurt in en rondom de kerk. Ondanks het feit dat de coronacrisis veel roet in het eten heeft gegooid is er veel gebeurd. Het meest opvallend was toch wel de start van KERKTV in maart en niet veel later het begin van de restauratie van de kerktoren.

De begraafplaats is het afgelopen jaar onderhouden door een aantal vrijwilligers, die er voor hebben gezorgd dat ook hier een stuk werk wordt geleverd waar ze trots op mogen zijn. De complimenten die ze vaak krijgen sterken hun in de werkzaamheden, die niet in geld zijn uit te drukken. Mooi dat dat allemaal kan. Onze ploeg is dit jaar niet compleet en daarom wil ik de zieken van harte beterschap en een spoedig herstel wensen.

Tenslotte wil ik iedereen bedanken voor alle hulp in wat voor vorm dan ook. Verder wens ik u allen een goede jaarwisseling en veel geluk en gezondheid in het nieuwe jaar.

*Good gaon
Gerrit Vossers*



Van Zondagsschool 1 naar 2

De adel en andere grootgrondbezitters hielden vaak bij enkele van hun pachterswoningen een of twee vertrekken in reserve, om er b.v. in de zomer een poosje te kunnen logeren en van het buitenleven genieten. In dat licht bezien is het ook niet zo vreemd dat er in het boswachtershuis van Kastein te Silvolde twee dergelijke kamers bestonden. En dat nu maakte het de Jhr. Van Schuijlenburch in 1865 mogelijk deze kamers aan de Evangelist Hoijtink ter beschikking te stellen, als een onderkomen voor hem zelf en voor zijn Zondagsschool. Kastein laat ons in zijn geschriftje ook nog weten dat de jonkheer bovendien nog de nodige zitbankjes liet bezorgen en daarbij zei: 'Dat is dan nu mijn zondagsschool'.

En vanaf dat moment kon de werving van de kinderen beginnen, maar 't is me niet bekend hoe dat in z'n werk ging, en evenmin of de heer Hoijtink de lieve jeugd op de zondagen om b.v. 11.00 of misschien 's middags om 14.00 uur opwachtte. En we weten ook niet hoeveel kindertjes zich elke zondag rondom hem schaarden: tien, twintig, dertig?, we weten het niet. En kwamen ze vooral uit het dorp, of juist meer uit het buitengebied?

Hoe het zij, de heer Hoijtink vertelde hen elke zondag een verhaal uit het Oude of Nieuwe Testament, met name dat van Jezus van Nazareth, en leerde hen daarbij vele christelijke liederen.

Het is me ook niet bekend hoe de heer Hoijtink in zijn levensonderhoud voorzag en ook niet wie de aanschaf van de materialen voor de zondagsschool bekostigde(n). Waarschijnlijk moeten we hierbij aan de families Van Schuijlenburch en Kastein denken, en zeker ook aan dominee Van Dijk te Doetinchem.





Om in 't verlengde van de Zondagsschool voor de oudere jeugd eveneens 't een en ander op geestelijk gebied te bieden, richtte de heer Hoijtink in 1872 de Jongeliedenvereniging 'Dient den Heere op', waarop evenals op de Zondagsschool het Evangelie van Jezus Christus centraal stond. Wie weet, is ouderling Pliester ook nog een keer van Zelhem naar Silvolde komen lopen om zo'n bijeenkomst van de jongelui mee te maken. Ja: lopen!, want de fiets moest nog worden uitgevonden!

Dominee Ten Cate Huender en de kerkenraad zagen het allemaal voor hun ogen gebeuren... Waren zij zo ernstig tekort geschoten dat dit hier allemaal vanuit Doetinchem opgezet moest worden? Misschien wel ja! Hoe het zij, ze zagen het allemaal met welgevallen aan!

Om de een of andere reden ontstond er rond 1875 enigermate plaatsgebrek bij de familie Kastein, met 't gevolg dat de heer Hoijtink naar een huisje aan de Marktstraat verkaste, dit met of zonder de zondagsschool. Maar hij voelde zich daar niet erg thuis. Er is een notitie van hem bewaard gebleven, waarin hij schrijft dat hij in het jaar 1877 de Heer gebeden heeft of hij een zeer bepaalde grotere woning daar in de omgeving, tot zijn beschikking zou mogen krijgen... Het betreffende huis stond aan de dorpszijde van het boswachtershuis van Kastein en was ook eigendom van de familie Van Schuijlenburch. 'k Heb wel eens geopperd dat het als jagershuis bedoeld was, maar het werd vanaf 1861 bewoond door ene Carolina Cerenner. Genoemde dame overleed echter op 28 januari 1877, hetgeen de heer Hoijtink de vrijmoedigheid gaf zijn gebed naar de Heer van leven en dood, op te zenden...

Nog in hetzelfde jaar verstrekte de jonkheer de heer Hoijtink de sleutels van het huis en mocht hij er zich metterwoon vestigen, met inbegrip van het hele zondagsschoolgebeuren. Het ruime pand vertoonde een nogal bijzondere bouwtrant: 't was namelijk helemaal in de vorm van een kruis opgetrokken en was van onder tot boven wit-grijs bepleisterd. Ruim de helft van 't gebouw, 't gedeelte aan de wegzijde, werd als zondagsschool ingericht.

Wat de financiële kant van dit alles betreft kunnen we niet anders zeggen dan dat de Evangelist Hoijtink en de Zondagsschool zich nog steeds op dezelfde onzekere basis als altijd bevonden... De heer Hoijtink moest het nog steeds hebben van een groot geloof in de Heer ..., en de gunsten, gaven en giften van velen!

De Zondagsschool in het Kraaienbos heeft van 1877 tot 1935 op die plek gefunctioneerd; over die 58 jaar Silvoldse Zondagsschool is nog best wat meer te vertellen/schrijven.

Bernard Dorrestijn

