



Protestantse Gemeente Silvolde

Bij U is de bron van het leven

Wat ons bindt

Pasen: Jezus leeft!

Vieren op het dorp:
deuren van het slot?

Zangers gezocht

Bouwjournaal (13)

april 2021

Kerkdiensten april

(alle kerkdiensten zijn te volgen op onze website of via www.kerkdienstgemist.nl)

Zondag 28 maart, Palmzondag

10:00 uur: ds. G. van der Velde - Meijer

1ste collecte: Eigen Jeugdwerk

2de collecte: Kerkrentmeesters

Donderdag 1 april, Witte donderdag viering Heilig avondmaal

19:30 uur: ds. G. van der Velde - Meijer

1ste collecte: PC Project Schuldhulpmaatjes

2de collecte: Kerkrentmeesters

Vrijdag 2 april, Goede Vrijdag

19:30 uur: ds. G. van der Velde – Meijer en lectoren

Zaterdag 3 april, Paaswake

21.30 uur: ds. H. Nieuwenhuis, ds. J. Fischer, ds. Th. Menting, ds. G. van der Velde – Meijer

Zondag 4 april Paasmorgen

10:00 uur: ds. G. van der Velde – Meijer

1ste collecte: Kerk in Actie, Werelddiaconaat, Z-Afrika

2de collecte: Kerkrentmeesters

Zondag 11 april

10:00 uur: dienst door gemeenteleden

1ste collecte: Diaconaal werk, plaatselijk

2de collecte: Kerkrentmeesters

Zondag 18 april

10:00 uur: ds. G. van der Velde – Meijer

1ste collecte: Vluchtelingenwerk Oude IJsselstreek

2de collecte: Kerkrentmeesters

Zondag 25 april, 'Vieren op het dorp' in de Mauritiuskerk

10.00 uur: Ds. G. van der Velde, Dhr. J. Kraan e.a.

1ste collecte: Binnenlands diaconaat, Asielzoekerscentra

Collectebijdragen kunnen naar

Rabobank NL55 RABO 0359 1105 25

t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Silvolde

Rabobank NL 96 RABO 0359 1044 52

t.n.v Kerkrentmeesters Protestantse Gemeente Silvolde

Jezus leeft!

Jezus leeft! Dit kwam je de afgelopen tijden in grote letters tegemoet vanaf de verkiezingsborden. Je kon het zomaar lezen langs de weg of op tv. Het is de naam en leus van een politieke partij.

Toen deze partij niet genoeg stemmen bleek te hebben gehaald voor een zetel in de kamer merkte een commentator op de radio vilein op dat de gekozen partijleus dan ook wel op onwaarheid zou berusten. Immers wanneer Jezus daadwerkelijk zou leven zou hij toch wel voor een glorieuze overwinning hebben gezorgd. En dat was lang niet de enige keer dat er smalend over de leus werd gesproken.



Het blijkt dus behoorlijk tot de verbeelding te spreken. Nu kun je over het partijprogramma en de mensen die het dragen ook best van alles vinden en ik heb daar ook wel een mening over maar zo opweg naar Pasen raakte me de leus toch ook wel.

Wat mij vooral prikkelde is de vraag 'wat zegt het ons nog?' In de vroege kerk groette men elkaar op Paasmorgen met de woorden 'De Heer is waarlijk opgestaan. Hallelujah!' Wanneer wij dat nu zouden doen en een willekeurige voorbijganger zouden groeten wanneer we op Paasmorgen op weg gaan naar de kerk dan zou het vrees ik een zelfde effect sorteren als 'Jezus leeft!' op de reclameposters. Men haalt de schouders op of is misschien zelfs wat geïrriteerd.

Nee, we zingen en zeggen het wel binnen de muren van de kerk. Daar begrijpen we het tenminste. Maar is dat zo? Het kost mij altijd nog best wel weer moeite om de diepte en reikwijdte van de opstanding te vatten. En misschien zit in dat "vatten" ook wel het probleem. Het is niet te beredeneren. Ik moet me er van tijd tot tijd de ogen en



oren weer voor laten openen.

Zo las ik onlangs bij de dichter-dominee Willem Barnard dat hij spreekt over "het geheim van de tuin". De plek waar ze Jezus begraven hebben – het stuk land van Josef van Arimatea – was een kerkhof geworden. Daar hadden ze hun meester, hun vriend, hun baken van hoop begraven. Eindstation van hun droom en verlangens. Maar in de beslotenheid van die tuin voltrekt zich het wonder van Gods liefde. Het kerkhof wordt op de Paasmorgen Hof van Eden. Tuin van het begin waar mensen de levensadem kregen ingeblazen. Het exacte hoe en wat onttrekt zich aan ons zicht, het is omtuind met heggen en struiken.

Maar wat het uitwerkt zien we wel. Het ontvouwt zich eerst langzaam voor de dierbaren van Jezus. Voor Maria die denkt haar verdriet te delen met de tuinman maar dan in het noemen van haar naam Jezus herkent. Voor Petrus en de anderen die zien dat zelfs rotsen Gods liefde niet tegenhouden.

Voor de mannen opweg naar Emmaüs die zich gehoord weten en hun bron hervinden.

En zo gaat het nog. Het geloof in de opstanding is meer dan eens omtuind door ons denken en ons wantrouwen. Wie echter opmerkzaam is ziet de levende Christus aan het werk. In mensen die zich in verdriet bij hun naam genoemd weten. In mensen die rotsen van tegenstand opzij geschoven weten. In mensen die merken dat woorden van de bijbel gaan spreken.

Spits je oren en je hoort ze, grote en kleine verhalen van hoop. Zo divers als de bloemen in de Hof van Eden. Dan is 'Jezus leeft' geen politiek maar grondslag voor alles waar we op hopen. De Heer is waarlijk opgestaan. Hallelujah!

ds. Gerjanne van der Velde

Woensdagavondgebeden en vespers

De avondgebeden worden uitgezonden via KerkTV maar u bent ook van harte uitgenodigd om in de betreffende kerk aanwezig te zijn. In elke kerk kunnen we genoeg mensen een plek geven. We beginnen altijd om 19.30 uur en het duurt een half uurtje.

29,30 en 31 maart: Vesper Goede Week vanuit 's Heerenberg

7 april: Avondgebed vanuit Megchelen

14 april: Avondgebed vanuit Silvolde

21 april: Avondgebed vanuit Zeddam

28 april: Avondgebed vanuit Gendringen

5 mei: Avondgebed vanuit Terborg

Bij de diensten

We beginnen de maand in de Stille of Goede week. In de vieringen op **Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Stille Zaterdag** staan we stil bij het lijden en sterven van Christus. In de verhalen en de liederen die klinken gedenken we hoe in Hem Gods betrokkenheid op Zijn schepping en Zijn belofte vervulling kreeg in Jezus. We delen de maaltijd zoals Hij daartoe de opdracht gaf, we gedenken het donker van Zijn sterven en zien uit naar het licht in de Paaswake.

Op Paasmorgen mag dan de jubel klinken, de Heer is waarlijk opgestaan!

De **dienst op 11 april** was oorspronkelijk gepland als zangdienst. Dat kan onder de huidige omstandigheden helaas niet doorgaan, niet-temin zullen we zoeken naar een mooie invulling.

Op 26 april vieren we op het dorp. Elders in deze Wat ons bindt vindt u hier meer informatie over.

Goede en gezegende diensten gewenst!

Paaswake en Paasmorgen

We gaan er vanuit dat ook voor de diensten rond Pasen zal gelden dat er nog steeds maar een maximum van 30 mensen in de kerk mag komen. Voor twee diensten heeft dat gevolgen:

De Paaswake op Stille Zaterdag vieren we met de Klavertje4 gemeenten. Aan deze dienst werken al een behoorlijk aantal mensen mee waardoor we al bijna aan 30 mensen komen. De viering is dus alleen via KerkTV te volgen.

Voor Paasmorgen willen we u vragen om u op te geven. Dit om te-leurstellingen te voorkomen mocht het druk worden.

Dat opgeven kan via de intekenlijst in de kerk of via een mail of telefoonje naar Willy Freek

scriba@pgsilvolde.nl of 0315-239934

Vieren op het dorp

Van het slot...

Wat zou het geweldig en uitnodigend zijn als de deuren van de kerk op voornoemde zondag - 25 april - van het slot kunnen en er voor ons allemaal plek is om te vieren dat we samen mogen komen rond het Licht van Christus, in het teken van zijn kruis en geïnspireerd door verhalen uit de bijbel die ons vertellen dat mensen de hele heilsgeschiedenis door sleutels zochten op de sloten van hun bestaan. Denk bijvoorbeeld eens aan Mozes die door God bijna letterlijk bij de hand genomen moet worden om uit de lockdown van zijn twijfel te komen. En wat de denken van Petrus, de sleuteldrager. Hopelijk zit de boel in onze maatschappij eind april minder op slot, kunnen verhalen delen uit ons dorp en elkaar sleutels reiken naar de openheid waar we zo naar verlangen. Vanzelfsprekend bent u meer dan welkom maar weet dat we ons in ieder geval voegen naar het coronaprotocol dat dan van kracht is. U kunt ook - als altijd - meevieren via <https://kerkdienstgemist.nl/stations/531>

Onze zieken

Mevr. Van Pluur van de Heidedijk en mevr. Huiting van het Pr. Willem Alexanderstraat zijn beide voor een operatie naar het ziekenhuis geweest maar zijn inmiddels ook al weer thuis aan het herstellen. Mevr. Tennekes van de Laan van Schuylenburgh werd na een val opgenomen in het ziekenhuis en verblijft nu voor revalidatie in Antonia. We wensen hen alledrie een goed herstel! Voor allen in ziekte en zorg bidden wij om Gods nabijheid. Dat zij in vertrouwen mogen gaan.

"Als vooruit kijken je bang maakt.
En achterom kijken je pijn doet.
Kijk dan omhoog, God zal je helpen"

Uit de Kerkenraad

Op maandag 8 maart jl. vond er weer de kerkenraadsvergadering plaats. Deze werd online gehouden. Om 20.00 uur opende de voorzitter de vergadering en las de predikant "De Schepper houdt een permanente expositie" uit de bundel "Levenswijs" van A. Troost.

Er was een week eerder al uitgebreid gesproken over de versoepeling van de maatregelen t.a.v. corona. Het weer ontvangen van bezoekers tijdens de dienst is een stap in de goede richting en natuurlijk zullen de regels nageleefd worden. Er wordt teruggekeken op de afgelopen dienst van 7 maart jl. waarin de eerste bezoekers weer in de kerk aanwezig waren. Vooruitgekeken wordt er naar de vieringen rond Pasen. Voor de dienst op Paaszondag zal men zich moeten aanmelden. De diverse colleges zetten hun huidige activiteiten uiteen; zo is het college van kerkrentmeesters vooral bezig met de restauratie van de toren. De diaconie houdt zich vooral bezig met de projecten in de 40-dagen tijd.

Er is hoop dat het jeugdwerk binnenkort ook weer opgestart kan worden.

Vanuit het overleg van de voorzitters van het Klavertje Vier is het voorstel om te kijken naar de aanschaf van zgn. Setup-boxen. Hierdoor is het mogelijk de uitzendingen via Kerkdienst gemist op TV te bekijken.

Na de rondvraag sluit de predikant de vergadering met het lezen van een gebed.

Els Spekking, notuliste kerkenraad



Jarigen 80+

18 april dhr. Spekking, Varsseveldseweg 29, Terborg

24 april mw. Verlangen-Schieven, dr. Kuypersstraat 32

Wij gedenken Hendrik Willem Scholl

Op woensdag 17 februari kwam er geheel onverwachts een einde aan het leven van Henk Scholl.

Henk woonde op de Bonteburg in het huis waar hij als drie jarig jongetje vanuit Aalten naartoe was verhuisd. Samen met zijn ouders en broers Gerrit en Johan en zus Willemien. Ze kwamen inwonen bij opa en oma. Later zou ook broer Christian geboren worden.

Henk was een ondernemend jochie, had het goed thuis, had vrienden in de buurt, maar was ook verlegen. Een eigenschap die hem altijd is bijgebleven. Onvoorwaardelijk behulpzaam voor anderen, trouw in zijn werk en de muziek maar niet iemand die graag op de voorgrond stond.

Na de lagere school volgde de ambachtsschool maar Henk had maar één droom, vrachtwagenchauffeur worden. Dat heeft hij dan ook meer dan 40 jaar gedaan. Graag onderweg, overal bekend. De laatste jaren vielen de lange dagen werk hem wel zwaarder. Toen hij eindelijk kon stoppen kroop hij echter wel meteen weer achter het stuur en ging rijden voor Estinea.

Maar naast dat werk was er zijn grote hobby, de muziek. Toen hij 8 jaar was kwam hij bij Excelsior. Dat kon haast niet anders. Zijn opa had de muziekvereniging opgericht en de hele familie was er op betrokken. Muziek maken deed hij graag. In bandjes maar vooral met de vereniging. De maandagavond was hem heilig. Hij zou geen repetitie overslaan.

Overigens heeft hij ook zijn dienstplicht muzikaal ingevuld. "Ons vaderland verdedigde hij met de sousafoon", aldus broer Johan.

Henk kocht het huis van vader en moeder. Aanvankelijk woonde hij daar alleen maar via een wonderlijke omweg langs Australië kreeg hij contact met Ria Beukman uit Zaandam. De vonk sloeg over, ze trouwden en werden trotse ouders van Arjan en later Miranda. Ze hadden het goed samen.

Groot is de pijn dan ook dat ze zonder het te weten die woensdagavond voor de laatste keer samen aan tafel zaten. Een moment later werd hij onwel en kwam te overlijden. Voor zijn gezin en de mensen die hem dierbaar waren een grote schok



Op woensdag 24 februari klonken de klanken van het koper in de kerk. De plek waar zijn vader vele jaren koster was en waar Henk zo vaak muziek maakte.

Herinneringen werden gedeeld door zijn broers en door Wim Lamers. We zochten troost bij de woorden van Jezus die spreekt over de plaats die hij bereidt in het Vaderhuis. Het schijnt ons een onbekende weg maar dicht bij Hem zullen we niet verloren lopen.

Op de begraafplaats wachtte Excelsior en de laatste klanken daar waren 'U zij de glorie'.

Een moeilijke tijd is aangebroken voor Ria en de kinderen. We wensen hen moed en kracht toe.

Collecteopbrengsten februari 2021

Diaconie

07-02 Kerk in Actie, Bangladesh	€ 38,45
14-02 Kerk in Actie, Ethiopië	€ 36,25
21-02 Kerk in Actie, Moldavië	€ 45,32
28-02 Stichting Epafra	€ 41,43
Bloemenfonds	€ 25,00

Kerkrentmeesters

Collectes februari	€ 154,00
Verjaardagsfonds februari	€ 30,00

Toelichting collectes april

1 april - PC project van St. Schuldhulpmaatje

Het PC project geeft mensen die niet digitaal vaardig zijn en ook geen laptop hebben een pakket met daarin een laptop, een onderhoudscontract en een printer in bruikleen. Gezinnen met kinderen hebben er profijt van met huiswerk maken etc. Ook de ouderen kunnen door betere digitale vaardigheid hun financiën beter beheren en allerlei zaken digitaal aanvragen en wijzigen als nodig is, zoals toeslagen etc. Wordt er intensief gebruik van gemaakt en volgt men een cursus in de bibliotheek dan mogen de gezinnen aan het eind de laptop houden.

4 april - Werelddiaconaat Zuid-Afrika. Een toekomst voor kansarme kinderen

Veel zwarte jongeren in de Zuid-Afrikaanse stad Pretoria groeien op in gewelddadige wijken en gebroken gezinnen. De helft van hen maakt de middelbare school niet af en 40 procent van de jongeren tussen 15 en 34 jaar is werkloos. Kerk in Actie ondersteunt een organisatie die jongeren helpt met huiswerk, maar vooral met persoonlijke groei. Ze doet dit totdat ze volwassen zijn. Jongeren leren sociale en creatieve vaardigheden waardoor ze weerbaarder worden en kans maken op een beter leven.

11 april - Diaconaal werk, plaatselijk

Bloemendienst voor zieken en jarigen. Ondersteuning van het jeugdwerk. Ondersteuning van mensen in financiële moeilijkheden.

18 april - Vluchtelingenwerk Oude IJsselstreek

Ondersteuning van het vluchtelingenwerk en vooral op het vlak van de gezinshereniging, het weer bij elkaar brengen van familieleden.

25 april - Binnenlands diaconaat. Vrolijkheid in asielzoekerscentra

Een op de drie vluchtelingen die naar Nederland komen, is jonger dan 18 jaar. Ze hebben vaak nare ervaringen achter de rug en hun bestaan in Nederland is meestal ook onzeker. Met steun van Kerk in Actie organiseert Stichting De Vrolijkheid creatieve activiteiten voor kinderen en jongeren in asielzoekerscentra. Door bijvoorbeeld muziek, dans, theater, film en fotografie wil De Vrolijkheid de talenten van de jonge bewoners van deze centra tot bloei laten komen en hun veerkracht versterken.



Van de kerkrentmeesters

Al langere tijd is het geluid in de kerk van onvoldoende kwaliteit. Menigeen moest zich behoorlijk inspannen om alles goed te horen, of om op verstaanbare wijze het woord te voeren. Tot voor kort is geprobeerd de huidige installatie dusdanig aan te passen dat eenieder er tevreden over kon zijn. Dat bleek niet te lukken. Daarom is de firma Schaapsound, die ook onze kerk-TV geleverd en geïnstalleerd heeft, gevraagd hier eens goed naar te kijken en een mooi aanbod te doen.

Dat is gedaan, en nadat er een proefopstelling gemaakt was is deze door een aantal mensen getest. Zij waren unaniem onder de indruk van de kwaliteit van het geluid, waarna besloten is de bestaande installatie te vervangen. Velen hebben daar de afgelopen tijd veel energie in gestoken, en zoals het er nu uitziet zal het met Pasen functioneel zijn! Financieel is er een structurele bijdrage gedaan door de diaconie om dit te realiseren, waarvoor onze dank. We zijn blij dat dit nu dan zo opgelost is, en denken dat dit voor velen een verbetering is.

Jos Barink



Zangers gezocht!

Yes, we mogen weer zingen! Dat was mijn eerste jubelkreet toen ik op 25 februari het persbericht met de titel: "Perspectief voor gemeenten als lichtpuntje in de schrale tijd" las, afkomstig van het moderamen van de generale synode. In het persbericht stond dat we naast een beperkt aantal bezoekers ook weer mochten (voor)zingen! Men sprak van "Maatwerk binnen kaders".

Maatwerk binnen kaders. Hoe passen we het zingen in onze kerk hier op een verantwoorde manier in?

De gemeentezang is ook het afgelopen jaar al veelvuldig gezongen door de voorzangers, maar dit keer was het anders. Bij mij was er naast enthousiasme, ook zorgen en waren er vraagtekens over of, en hoe we daar dan invulling aan moesten geven. Het virus slaat immers nog steeds om zich heen. Toch hebben we een goede manier gevonden om te kunnen zingen in de viering. Er wordt door 3 tot maximaal 4 voorzangers gezongen. We staan ruim gepositioneerd, houden rekening met elkaar en houden ons aan duidelijke vooraf gemaakte afspraken. Op deze manier kunnen we op een goede en verantwoorde manier de lofzang gaande houden!

Het is iedere zondag weer feest als om 9.15 uur een aantal enthousiaste zangers zich meldt in het koor van de kerk. Wat heb ik dat gemist! Samen zingen! We nemen de liturgie door en oefenen de liederen zodat we goed voorbereid, er samen een mooie viering van kunnen maken. Hoelang we op deze manier onze erediensten moeten blijven vieren weet niemand, maar mijn verwachting is dat we voorlopig, tot het merendeel van de bevolking is ingeënt, op deze manier blijven zingen.

Daarom zijn we op zoek naar enthousiaste zangers die ons willen komen versterken! Lijkt het u leuk om af en toe mee te zingen in een viering? Heeft u interesse, of wilt u het een keer proberen? Een geofende zanger hoeft u hiervoor niet te zijn, met enthousiasme komen we een heel eind!

Voor meer info of vragen neemt u gerust contact met mij op. Samen houden we zo de lofzang gaande! Want:

*Zolang wij ademen,
Schept Gij in ons de kracht.
Om zingend te vertalen
Waartoe wij zijn gedacht:
Elkaar zijn wij gegeven tot kleur en samenklank.
De lofzang om het leven,
Geeft stem aan onze dank. (lied 657)*

U kunt mij bereiken, Telefonisch: 06-51126471 of per email: wilcoen-
anke@kpnmail.nl
Wilco Kleinhesselink

Weer geen Koningsmarkt

Ook dit jaar gaat de Koningsmarkt helaas niet door. Hadden we begin dit jaar nog een klein beetje hoop dat het misschien zou kunnen, nu is wel duidelijk dat het niet kan en mag. Heel misschien later dit jaar een keer?

Toch is er nog wel een mogelijkheid om wat te verdienen aan tweedehands spullen. Afgelopen jaar hebben we nog best veel kunnen verkopen via de website Marktplaats. Eind vorig jaar hadden we daardoor zo'n 1100 euro bijeen gesprokkeld door op deze manier



spullen aan te bieden en te verkopen.



Een aantal voorbeelden van wat er zo verkocht werd: Senseo koffie-apparaten, stofzuigers, boekenkasten, een vitrinekast, speciale serviezen o.a. boerenbont, een tuintafel, magnetron, bijzondere boeken, mooie vitrage, oude lampenradio, bladblazers, een airfryer, een fietsendrager, knopstoelen met biezen zitting en een gereedschapskoffer. Een kleine greep uit wat we aangeboden kregen. En nog steeds kunnen we dit soort spullen gebruiken voor de verkoop. Dus mocht u thuis nog spullen hebben die u niet meer gebruikt en voor de verkoop beschikbaar zou willen stellen, laat het dan weten en neem a.u.b. contact op. Alles wat het opbrengt komt te goede van de restauratie van onze kerk.

Namens de Koningsmarktcommissie, Anton Neijland (0315-631627)



Bouwjournaal (13)

We zijn een dik jaar verder toen de eerste werkzaamheden aan de toren begonnen. En langzaam aan komt de toren weer tevoorschijn. Een deel van de steiger is afgebroken en de toren is weer zichtbaar geworden. Het was even knipperen met de ogen zo mooi kwam hij voor de dag. De leiendekkers zijn met de insnoering bezig, dit is het onderste en vlakke gedeelte van de toren. Het uurwerk is terug geplaatst en de voegers zijn gevorderd tot net onder de galmgaten.

De kerkrentmeesters hebben ook besloten om het onderste gedeelte van de toren opnieuw te voegen. En dit is snel opgepakt, want de hakkers hebben inmiddels de oude voegen verwijderd en het wach-



ten is op het schoonspuiten van de muur. Daarna kunnen de voegers hun werk weer hervatten. De maand april zal dus nog in het teken staan van het voegwerk. In de tussentijd zal ook de torenverlichting weer op de plek geplaatst worden en zal de klok weer de juiste tijd gaan aan geven.

Gerrit Vossers

Een bescheiden werk van barmhartigheid

Zoals gezegd bevinden zich in ons huisarchief enkele notitieboekjes en losse velletjes het wel en wee der Naaivereniging over de jaren 1880-1901 betreffende.

Die verslagen werden op de een of andere Jaarvergadering voorgelezen, hetzij op die van de eigen vereniging of op die van de Jongeliedenvereniging.

in die verslagen werd verantwoording afgelegd van wat er elk jaar aan giften enz. was ontvangen en weer uitgegeven voor de aankoop van de benodigde textielproducten. En er werd genoteerd wat er aan kledingstukken aan Silvolde gezinnen was uitgedeeld en welke naar de Weesinrichting te Neerbosch verzonden waren. Die uitdelingen en verzendingen vonden meestal twee keer per jaar plaats. Hieronder volgt het verslag over het jaar 1897. Hierin is echter slechts sprake van een uitdeling en een verzending.

Ontvangsten

<i>Collecte op het Jaarfeest</i>	<i>3,51</i>
<i>Liefdegaven</i>	<i>3,80</i>
<i>Collecte op het Kerstfeest</i>	<i>7,43 en half</i>
<i>Bij de verzameling der worsten</i>	<i>6,60</i>
<i>Uit de bus der Naaivereniging</i>	<i>25,39 en half</i>
	<i>46,74</i>

Hiervan hebben wij gemaakt en naar Neerbosch gezonden:

<i>Meisjeshemden</i>	<i>31</i>
<i>Jongenshemden</i>	<i>17</i>
<i>Handdoeken</i>	<i>12</i>
<i>Slopen</i>	<i>12</i>
<i>Lakens</i>	<i>12</i>
<i>Boezeroens</i>	<i>4</i>
<i>Schorten</i>	<i>12</i>
<i>Kouzen</i>	<i>4 paar</i>
<i>Polijes</i>	<i>1 paar</i>
<i>Tezamen</i>	<i>106 stuks</i>

Protestantse Gemeente Silvolde
Kerkenstraat 6
7064 BH, Silvolde
www.pgsilvolde.nl

Predikant:
ds. Gerjanne van der Velde-
Meijer
tel: 0315-239910
predikant@pgsilvolde.nl

Scriba:
Willy Freek
Rijksweg 21
7011 DR, Gaanderen
tel: 0315-239934
scriba@pgsilvolde.nl

Kosters:
Gerrit Vossers
tel: 06-13220718
Anton Neijland
tel: 0315-631627
koster@pgsilvolde.nl

Verenigingsgebouw De Sprank
Kerkenstraat 6A
beheerders
Ada en Derk Weening
tel: 0315-325917
sprank@pgsilvolde.nl

Beheerder begraafplaats
Gerrit Vossers
tel: 0613220718
begraafplaats@pgsilvolde.nl

Bankrekening kerkrentmeesters
NL96 RABO 0359 1044 52
kerkrentmeesters@pgsilvolde.nl

Bankrekening diaconie
NL55 RABO 0359 1105 25
diakenen@pgsilvolde.nl

Kopij aanleveren voor de 20ste
van de maand
wob@pgsilvolde.nl



Dan hebben wij nog ontvangen uit de Bus der Vereeniging (onleesbaar), waarvoor wij hebben gemaakt: 2 hemden, 1 broek, 1 rok, 1 schort, hetgeen met het Kerstfeest aan arme kinderen der Zondagschool is uitgedeeld.

Wanneer wij zo nadenken over hetgeen wij mochten verrichten tot steun der weezen, dan komt in de eerste plaats den dank den Heere toe, die ons daarvoor heeft willen gebruiken, maar ook den dank aan diegenen die ons hebben geholpen tot regeling en steuning der samenkomsten. En dan denken wij het eerst aan den Eerwaarden Heer Hoijtink die altijd tegenwoordig was, om met gebed de samenkomsten te openen en met dankzegging te sluiten. En dat ook iederen avond ons iets uit Gods woord werd voorgelezen en lekkere koffie, vrije plaats, vuur en licht; dat alles werd ons om niet geschonken, waarvoor wij hem bij dezen hartelijk dankzeggen. Verder ook de dank aan mijne medebestuur-zuster, waar zij ook menigmaal, wanneer ik door omstandigheden verhindert ben aan de samenkomsten deel te nemen, de heele leiding op zich heeft genomen, want het is nog niet zoo makkelijk om ze allen in goede orde en werkzaamheden te houden. Ook de dank aan hen van de vereeniging, en allen die ons met hun gaven hebben gesteund, en bij voorbaat aan de meisjes die ons zoo flink hebben geholpen.

Wanneer wij zoo nadenken over hetgeen wij mochten doen, tegenover het vele dat de Heere op veelerlei plaatsen in zijnen wijngaard heeft te doen, dan moet het ons tot vernieuwden ijver aansporen te doen wat de hand vindt om te doen, niet omdat wij zouden menen dat zonder ons werk de Heere zijn wil en werk niet zou ten uitvoer brengen, maar om iets te mogen doen wat zijn geopenbaarden wil is, want Hij heeft gezegd, wat gij aan de minste mijner broederen hebt gedaan, dat hebt gij aan Mij gedaan. En in het Oude Testament worden wij gewaarschuwd om de weezen niet te verdrukken, maar wel te doen; zien wij dan een iegelijk voor ons zelven toe wat wij hebben te doen.'

Tot zover het verslag.

Bernard Dorrestijn

Christus in het graf geborgen

Christus in het graf geborgen
is verrezen in de morgen.
Hij passeert de dodenwacht,
breekt het zegel van de nacht,
breekt de regel van de dood.
Looft de Heer want Hij is groot

Christus aan het licht gekomen
heeft de zijnen meegenomen.
Hij verschijnt met groot gezag,
draagt de doden naar de dag,
draagt ons Gode tegmoet.
Looft de Heer, want Hij is goed.
(Ria Borkent)