



Protestantse Gemeente Silvolde

Bij U is de bron van het leven

Wat ons bindt

'Hoop' op de drempel van het nieuwe jaar

Afscheidsconcerten
Cantores
Versicolores

Foto-impresie
Kerstmarkt

Jong en oud aten samen

Film A man called Ove

Kamerorkest
Divertimento

januari 2024

Protestantse Gemeente Silvolde
Kerkenstraat 6
7064 BH Silvolde
www.pgsilvolde.nl

Predikant:
ds. Gerjanne van der Velde-
Meijer
tel: 0315-239910
predikant@pgsilvolde.nl

Scriba:
Willy Freek
Rijksweg 21
7011 DR, Gaanderen
tel: 0315-239934
scriba@pgsilvolde.nl

Kosters:
Gerrit Vossers
tel: 06-13220718
Anton Neijland
tel: 0315-631627
koster@pgsilvolde.nl

Verenigingsgebouw De Sprank
Kerkenstraat 6A
Beheerders:
Ada en Derk Weening
tel: 0315-325917
sprank@pgsilvolde.nl

Beheerder begraafplaats:
Gerrit Vossers
tel: 0613220718
begraafplaats@pgsilvolde.nl

Bankrekening kerkrentmeesters
NL96 RABO 0359 1044 52
kerkrentmeesters@pgsilvolde.nl

Bankrekening diaconie
NL55 RABO 0359 1105 25
diakenen@pgsilvolde.nl

Kopij aanleveren voor de 20ste
van de maand
wob@pgsilvolde.nl

Foto voorplaat: Wilber Thus

In dit nummer staan foto's van
Annie Lenderink, Anton Neij-
land, Gerjanne v.d. Velde-
Meijer, Gerda Wassink en
Marcel Westra

Kerkdiensten januari

Zondag 7 januari, Nieuwjaarsbegroeting, m.m.v Belcanto

10.00 uur: Ds. G. van der Velde-Meijer
1ste collecte: Plaatselijk diaconaal werk
2de collecte: Kerkrentmeesters

Zondag 14 januari

10.00 uur: Ds. G. van der Velde-Meijer
1ste collecte: Kerk in Actie, binnenlands diaconaat
2de collecte: Kerkrentmeesters

Zondag 21 januari

10.00 uur: Ds. G. van der Velde-Meijer
1ste collecte: Stichting Schuldhulpmaatje
2de collecte: Kerkrentmeesters

Zondag 28 januari

10.00 uur: Ds. K. Bakker
1ste collecte: Plaatselijk diaconaal Jeugdwerk
2de collecte: Kerkrentmeesters

Vieringen Schuylenburgh januari

Alle vieringen zijn op woensdag, ze beginnen om 16.30 uur
en vinden plaats op de Deale.

10 januari pastor G. van de Munckhof
17 januari ds. G. van der Velde-Meijer
24 januari pastor G. van de Munckhof
31 januari pastor G. van de Munckhof

**Heeft u vervoer naar de kerk nodig?
Neem dan contact op met Mariet Weening,
tel. 0315-329 000**

Lange adem

Tijdens de kerstmarkt hoorde ik iemand zeggen dat ze altijd bij het opruimen van de kerstspullen dacht 'hoe zou het leven zijn wanneer ik ze volgend jaar weer tevoorschijn haal?'.
Zo kun je van die momenten hebben die je echt bepalen bij het voortschrijden van de tijd en hoe veranderlijk het leven is.

Wat gaat 2024 ons brengen? Niemand weet het. De gebeurtenissen van de afgelopen twee jaar brengen ons niet veel hoop voor meer vrede in de wereld. Evenmin lijkt de verdeeldheid in ons land snel voorbij te zijn. En zo zijn er tal van zaken waar we misschien niet al te veel moed voor hebben.

Maar somberen helpt ons geen steek verder. De afgelopen weken reikte iemand het gedicht 'Hoop' aan van Vaclav Havel. Ik heb dat daarna meermaals gedeeld bij openingen van vergaderingen. Het raakt me omdat het zo dichtbij de christelijke hoop zit.

Namelijk de vreugde van de lange adem. De lange adem die ook wel Geest van God wordt genoemd. Zijn aanwezigheid en werken in onze wereld.

En dat is een heerlijk tegenwicht tegen onze drang en dwang. Niet alles hoeft snel, niet alles maakt de wereld meteen anders. Hoop is het anker waarmee wij rustig mogen aanhaken bij Gods handelen in deze wereld.

Ik wens ons voor het leven van onze gemeente en onze eigen levens afzonderlijk toe dat we die hoop mogen ademen.

Dat we niet al te snel van slag zijn. Niet alleen maar het ergste zien. Maar dat er lucht in onze dagen mag zitten.

En als we dan volgend jaar de kerstspullen weer pakken we mogen zeggen 'Het was niet altijd makkelijk maar ook dit jaar hebben we het niet alleen hoeven doen'.

ds. Gerjanne van der Velde

Hoop

Diep in onszelf dragen wij hoop.

Als dat niet het geval is,
is er geen hoop.

Hoop is een kwaliteit van de ziel
en hangt niet af van wat er in de wereld gebeurt.

Hoop is niet
voorspellen of vooruitzien.
Het is een gerichtheid van de geest,
een gerichtheid van het hart,
verankerd voorbij de horizon.

Hoop in deze diepe en krachtige betekenis
is niet hetzelfde als vreugde omdat alles goed gaat,
of bereidheid je in te zetten voor wat succes heeft.

Hoop is ergens voor werken
omdat het goed is,
niet omdat het kans van slagen heeft.
Hoop is niet hetzelfde als optimisme;
evenmin de overtuiging dat iets goed zal aflopen. Het is de zekerheid
dat iets zinvol is
onafhankelijk van de afloop,
onafhankelijk van het resultaat.

(Vaclav Havel)

Afwezigheid predikant

Van 2 t/m 5 januari ben ik afwezig. Mocht u deze dagen een predikant nodig hebben dan kunt u contact opnemen met Willy Freek (0315-239934), zij weet wie van mijn collega's waarneemt.

Liturgische oriëntatie (IX)

Dankzegging en voorbeden

Het grote gebed dat vroeger vóór de preek werd gebeden, is in veel gemeenten jaren geleden verplaatst naar ná de prediking. Het karakter van dit gebed is tweeërlei: er wordt dank gezegd voor het Woord dat werd uitgelegd en toegepast, en er vinden voorbeden plaats. De bekende theoloog Gunning zei eens: 'God regeert de wereld door de gebeden van zijn kinderen.' De wereld, inderdaad! Want de voorbede beperkt zich niet tot het zielenheil van de gemeentelieden. Ze kent drie aandachtsvelden: de wereldwijde kerk, de overheden, en mensen of groepen in nood, zowel binnen als buiten de eigen gemeente. In het 'grote gebed' na de preek wordt door menige voorganger spontaan geïmproviseerd in een 'vrij gebed.' Zo ook veelal in de z.g. 'vrije gemeenten'. Dan komt het 'recht uit de Geest', is de gedachte. Beter is toch het zorgvuldig vooraf voorbereide gebed. Uitgesproken in korte beden, zonder lange uitweidingen die bedoelen de HERE uit te leggen waarom men dit zo bidt. Ook bidden vraagt om goede stijl, ordening en eerbied, tot in woordkeus en toon toe.

En na de voorbeden 'voor alle nood der Christenheid', past ook in dit gebed de lofzegging van de drie-enige God. Het is een goed gebruik om na de voorbeden een moment van stilte in te lassen, waarin de gemeente woorden zoekt om de eigen, persoonlijke voorbeden te doen. Geëindigd wordt met het gezamenlijk bidden, hardop, van het Onze Vader. Dit wordt vanouds genoemd het 'aller-volmaaktste gebed', door de Here Jezus zelf aangereikt. Iemand noemde het eens 'het gebed om het bidden te leren'. Terecht door de catechismus 'het voornaamste stuk der dankbaarheid' genoemd (vgl. Zondag 45 vr.116). De gebeden van de gemeente vormen met Woord, prediking en lied een essentieel onderdeel van de liturgie. Het gebed is 'de adem van de ziel', individueel, maar niet minder van de gemeenschap. De voorganger bidt dan ook nadrukkelijk namens de gemeente. Niet ten onrechte wordt een kerkgebouw ook wel 'bedehuis' genoemd.

(Ds. A. Romein)

Bij de diensten



De eerste zondag in 2024 is er één van een mooie traditie of beter gezegd van twee mooie tradities. Na afloop van de dienst ontmoeten we elkaar in de Sprank om elkaar al het goede te wensen voor het jaar dat komt. Maar de dienst zelf zal ook weer extra feestelijk zijn omdat we ook deze zondag – waarop we traditie getrouw ambtsdragers bevestigen of laten gaan – weer een positieve wissel in (de ondersteuning van) de kerkenraad hebben. Nu geen aftreden maar een aantreden. In deze dienst zal Theo Colenbrander zijn gelofte uitspreken en daarmee zijn taak als gemeentelid-kerkrentmeester op zich nemen. Fijn om zo de doorgang van het kerkenwerk te kunnen vieren. Muzikaal worden we deze zondag ondersteund door Belcanto.

Op 14 januari houden we een diaconale dienst. De diakenen vragen aandacht voor de voedselbank. Dit willen we in de dienst nadrukkelijk naar voren laten komen.

Op 28 januari hoopt Klaas Bakker uit Doetinchem onze gastvoorganger te zijn.

Goede en gezegende diensten gewenst!



Jarigen 80+

10-1 Dhr. G.W. Bruggink, Laan van Schuylenburch 110

10-1 Dhr. A.J. Nachtegaal, Melkweg 9

14-1 Mevr. B.H. Heinen-Aalderink, Korenweg 29

21-1 Mevr. H. Kaak-Stoltenborg, Doctor Dreesstraat 6

Afscheidskoncerten

Cantores Versicolores

Het Oost-Gelders Byzantijns mannenkoor Cantores Versicolores wordt helaas opgeheven. Het koor heeft 18 jaar bestaan en heeft in die tijd een grote reputatie opgebouwd. Er is in die tijd 179 keer opgetreden, o.a. door regelmatig muzikale medewerking te verlenen bij kerkdiensten, vaak ook in de protestantse kerk in Silvolde. Cantores Versicolores beschouwt Silvolde ook als haar thuisbasis, want de wekelijkse repetities worden al jaren in De Sprank gehouden.

Door de koorleden en dirigent Marga Roelofs is besloten om een tweetal afscheidskoncerten te geven, waarvan één in Silvolde, om toehoorders de gelegenheid te geven nog een keer te genieten van de mooie gedragen byzantijnse religieuze zang en enkele Oost-Europese volksliederen. De concerten worden gehouden:

- op vrijdag 19 januari in de protestantse kerk in Silvolde, aanvangstijd 20.00 uur

- op zondag 21 januari in de Lambertijkerk in Zelhem, aanvangstijd 15.00 uur

De concerten zijn gratis toegankelijk. Een vrijwillige bijdrage is welkom. Na afloop is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten en na te praten bij een kop koffie of thee en/of een ander drankje.



Uit de kerkenraad

De laatste kerkenraadsvergadering van 2023 vond plaats op 11 december jl. Met een (bijna)volledige bezetting opende de voorzitter de vergadering waarna de predikant een bijbelgedeelte uit het boek Lucas las. Hierna werd er gebeden.

Nadat de notulen van de vorige vergadering waren goedgekeurd werd er teruggekeken op de afgelopen diensten. De voorbereidingen voor kerst zijn in volle gang, dit keer geen kerstmiddag voor de ouderen maar een Nieuwjaarsbegroeting in de Schuylenburg.

Het bezoekerwerk binnen de gemeente verdient ook meer aandacht. Er wordt gesproken over nieuwe of andere vormen hiervan. Een aantal kerkenraadsleden zal hierover gaan brainstormen.

Het college van kerkrentmeesters gaf aan dat de gewenste piano in de kerk inmiddels is aangeschaft. Ook hebben zij gekeken naar de mogelijkheden voor het plaatsen van zonnepanelen.

De diaconie is druk met de voorbereiding voor de komende kerstperiode. Er zal een speciale inzamelingsactie voor de Voedselbank plaatsvinden op zondag 14 januari a.s. Ook binnen het jeugdwerk is men druk bezig met de kerstvieringen.

Het Klavertje 4 - overleg zal op dinsdag 12 december weer bijeen komen.

De vergadering wordt afgesloten met een inspiratietekst over hoop van Václav Havel.

Els Spekking, notuliste kerkenraad

Samen eten op 28 januari

Op 17 december jl. was het erg druk in onze herberg. Naast de 21 aangemelde gasten kwamen ook de leden van de oudere jeugdclubs mee-eten als begin van hun kerstviering. In plaats van een halve zaal werd nu de hele zaal gevuld. De maaltijd bestond dit keer uit drie verschillende maaltijdsoepen: erwtensoep, bruine bonensoep en truijesoep. En het toetje was dit keer yoghurt met appel, rozijnen en kaneel. Er werd een mooi kerstverhaal verteld en er werden ook nog een paar kerstliederen gezongen. Jong en oud samen aan tafel leverde ook leuke gesprekken op. Een mooie ervaring!

Ook in 2024 hopen we ook weer veel gasten aan onze open tafel te mogen ontmoeten. Dit keer is op zondag 28 januari de herberg in De Sprank weer geopend en wordt er weer een heerlijke maaltijd verzorgd. Lijkt het u wat om een keer gezellig mee te komen eten, schroom dan niet, maar meld u aan. Bijna altijd is er nog wel een plekje vrij.

Wilt u mee eten dan kunt u zich tot uiterlijk vrijdag 26 januari 2023 opgeven bij Gerry Neijland tel. 0315-631627 of Mariet Weening 0315-329000



Kerstmarkt 2023

Zaterdag 16 december, een mooie heldere morgen met een klein zonnetje, droog weer, dus de kerstmarkt kon doorgaan. Half negen begonnen met de opbouw van tafels en om half tien stond alles klaar. Er zijn veel wafels gebakken en verkocht, er werd veel erwtensoep gegeten, alle zelfgemaakte kerststukjes werden verkocht, in de kerk was kerstmuziek via het orgel of de piano te horen en een paar midwinterhoornblazers lieten ook van zich horen.

En natuurlijk werden er ook veel leuke kerstspullen verkocht. Hoewel het niet echt druk werd, is er toch goed verkocht en de uiteindelijke opbrengst was € 553,10. Dank aan allen die ondanks het frisse weer-omstandigheden toch weer beschikbaar waren voor deze markt, het was een mooie dag!





Collecteopbrengsten november

Diaconie

01-11 Voedselbank Achterhoek	€ 90,00
05-11 Zending in Colombia	€ 29,95
12-11 Werelddiaconaat Libanon	€ 46,00
19-11 Leger des Heils, Buurthuis kamers	€ 51,00
26-11 Eigen diaconaal werk	€ 82,90
Gift voor bloemen	€ 50,00

Kerkrentmeesters

01-11	€ 28,70
05-11	€ 23,90
12-11	€ 36,40
19-11	€ 28,20
19-11	€ 14,62
(avond)	
26-11	€ 77,62
Via bank	€ 35,00
Verjaardags-€ fonds	87,50

Toelichting bij de collectes

7 januari, Plaatselijk diaconaal werk

Te denken aan de deekast of de middagen voor ouderen.

14 januari, Kerk in actie, Binnenlands diaconaat, Samen tegen armoede

Armoede is een groeiend probleem in Nederland. Eén miljoen mensen kunnen de eindjes nauwelijks aan elkaar knopen. Met de actie samen tegen armoede staan kerkelijke gemeenten –gefaciliteerd door Kerk in Actie - op tegen armoede in Nederland. De acute nood wordt bestreden door het inzamelen van voedselpakketten voor de voedselbank. Voor de lange termijn werkt Kerk in Actie samen met Schuldhulpmaatje om mensen te helpen uit de schulden te komen of te voorkomen dat ze daarin belanden.

21 januari, Stichting Schuldhulpmaatje

Vrij leven. Begeleiding in gedragsverandering en financiële zelfredzaamheid staan daarbij centraal. St. schuldhulpmaatje probeert mensen met (dreigende) schulden vroegtijdig te bereiken en hulp te bieden.

28 januari, Plaatselijk diaconaal jeugdwerk

Te denken aan de clubs en nieuw uit te denken diaconale jeugdprojecten.

Van de kerkrentmeesters

Het is mensen vaak eigen aan het eind van het jaar wat terug en vooruit te kijken. Een kerkrentmeester (b)lijkt niet veel anders. 2023 was een jaar voor ons met een heel scala aan zaken die de aandacht vroegen. Ik wil er hier een aantal noemen.

De jaarlijks terugkerende Actie Kerkbalans natuurlijk, die weer erg prettig verliep met ook een mooi resultaat. Om de energiekosten in de hand te houden is, naast de oproep aan de gebruikers van de Sprank om verstandig met energie om te gaan, ook gekozen voor een andere leverancier. Behalve sterker wisselende, leverde dit ook gemiddeld lagere nota's op. Verhuur van de Sprank was ook geregeld een item, zowel de verhuur zelf, als de manier waarop het gebouw gereserveerd werd. Onderhoud was natuurlijk ook aan de orde, onderhoud aan de bliksembeveiliging vroeg o.a. de aandacht. Ook is de kerk verhuurd geweest (voor een trouwerij), en daar vroeg onder ander de opstelling van de stoelen aandacht.

Klavertje 4: alle gemeentes hanteren nu het zelfde ledenadministratiesysteem, en ook de administratie van de begraafplaatsen wordt bij elke gemeente hetzelfde. Het grote voordeel is elkaar te kunnen helpen in het geval van nood, en in een aantal gevallen levert dit ook een duidelijker en overzichtelijkere administratie op.

De veelbesproken piano: deze wens hebben we kunnen vervullen. We hebben hem (of haar?) aan kunnen schaffen, en kunnen financieren met de opbrengst van de diverse acties. Onze dank aan de mensen die daaraan mee hebben gewerkt!

Er staat ook nog wat op het programma voor komend jaar, waar in 2023 al over gesproken is. Een stabiel systeem waaraan men fietsen op slot kan zetten, is aan de orde geweest, en nu dan ook geleverd. Binnenkort kan hier gebruik van worden gemaakt. Zonnepanelen voor de kerk en de Sprank blijken niet haalbaar: op de genoemde gebouwen kunnen/mogen of willen we geen panelen. Op grotere afstand panelen plaatsen blijkt niet haalbaar. Verder zal er ongetwijfeld nog van alles op ons pad komen..

Ook op ons pad gekomen is Theo Colenbrander (van de Nachtegaal). Op onze vraag of hij toe wou treden tot de Kerkrentmeesters kwam al snel witte rook. Vanzelfsprekend zijn we hier blij mee. Van harte welkom Theo, we rekenen op een prettige samenwerking!

Dan rest mij nog u vanaf deze plek namens de kerkrentmeesters goede feestdagen toe te wensen.

Jos Barink

Jeugdwerk

We hebben vanaf september al weer een aantal mooie clubavonden en tiener- en jeugdkerkbijeenkomsten gehad. We volgen op de clubs de verhalen over Mozes en combineren dit met een spel, een knutsel of zijn met iets anders actief.

Bij de tiener- en jeugdkerk gaan ze meer de diepte in rond vragen als 'Wie is God?' en hoe zit dat nu met dat Hij drie en één is.

Zondag 17 december vierden we het tienerkerstfeest. Na een inleiding over het bijzondere dat geloof mensen van allerlei slag en soort samenbrengt hebben we dat ook in praktijk gebracht. We hebben gegeten met de bezoekers van 'Samen eten aan een open tafel'.

Onder het genot van heerlijke soepen was er zo een kennismaking tussen generaties. De andere helft van het kerstfeest bestond uit een spannende competitie waarbij jeugd- en tienerkerk de strijd met elkaar aangingen in het '30 tellen-spel'.

Na het kerstreces gaan we gewoon weer verder en zien uit naar een even geslaagde tweede helft met alle kinderen en jongeren.

Gerda en Gerjanne





Filmavonden

Ook voor het nieuwe jaar hebben we weer een aantal mooie films uitgezocht voor onze mini-biscope in de Sprank.

De zaal gaat telkens open om 19.45 uur en om 20.00 uur begint de film. Voor een vrije gift heeft u een mooie film en koffie of thee voor de film en in de pauze.

23 januari: A man called Ove

20 februari: Emma

19 maart: Amelie (Le Fabuleux Destin d'Amélie Poulain)

A man called Ove

De 59-jarige Ove staat bekend als de meest humeurige man in de wijk. Enkele jaren geleden werd hij afgezet als voorzitter van de vereniging van eigenaren van het appartementencomplex waar hij woont. Dat zint hem nog steeds niet en dus maakt hij nog altijd zijn rondes door de wijk. Als de zwangere Parvaneh en haar familie naar het huis tegenover dat van Ove verhuizen, en per ongeluk zijn brievenbus omver rijden, ontstaat er al snel een onverwachte en hechte vriendschap.

Dit is de Zweedse versie uit 2016 van 'A man called Otto', welke in 2022 verscheen.

Met Divertimento naar Wenen

Wie kent niet de vrolijke walsen en polka's die André Rieu met zijn orkest ten gehore brengt? Dit 'Weense' repertoire is op zondagmiddag 21 januari ook in de Protestantse Kerk van Silvolde te horen. Kamerorkest Divertimento viert het nieuwe jaar!

Hoe de weersomstandigheden op 21 januari zijn weten we nog niet, maar Kamerorkest Divertimento haalt direct de winter naar Silvolde met een opgewekte Schlittenfahrt. Vervolgens laat het orkest onder leiding van Jacinta Molijn het publiek genieten van twee meeslepende Oost-Europese dansen.

Heerlijk wegdromen is het bij de prachtige Nocturne van Tsjajkovski, met als solist op cello Paul Adams, uit de eigen gelederen van het orkest. Daarna volgt een intermezzo van een hoornkwartet, dat twee fraaie werken van Bruckner laat horen.

Tot slot is het een feest van herkenning met de bekende Weense klassiekers van de familie Strauss, van de Tritsch Tratsch Polka tot An der schönen blauen Donau.





Kamerorkest Divertimento heeft sinds de oprichting in 1978 talrijke concerten gegeven in de Achterhoek, soms in samenwerking met koren uit de omgeving. Het orkest richt zich op zeer diverse muziekgenres door de eeuwen heen. De repetities vinden elke maandag plaats in Muziekschool Amphion in Doetinchem. Sinds 2017 dirigeert Jacinta Molijn het orkest.

U begrijpt het misschien al, kamerorkest Divertimento verzorgt het Zondagmiddagconcert op 21 januari a.s. Het dat wordt vast een goed begin van het nieuwe jaar.

Aanvang om 15:00 uur, entree bij de ingang is maar 8 euro.



Kamerorkest Divertimento o.l.v. Jacinta Molijn (foto: eigen PR)

Veel heil en zegen

O Christus, onze tijden
zijn in uw tijd vervuld.
Daarom zijn wij verblijd en
leven hier met geduld,
wat ons ook moge deren
vertrouwend, welgemoed:
dit is een jaar des Heren
en onze Heer is goed.
Handel dan met ons allen,
Heer, naar uw welgevallen.
Gij die ons zijt genegen,
maak wat wij wensen waar:
schenk ons veel heil en zegen,
Gods heil in 't nieuwe jaar.
(Ad den Besten)