



Protestantse Gemeente Silvolde

Bij U is de bron van het leven

Wat ons bindt

Liturgische Oriëntatie:
De Geloofsbelijdenis

Brief van Ds. Karel van Selms over diens arrestatie

27 april: Zillewoldse Koningsmarkt

28 april: Zangdienst Oud en vertrouwd

Ds. Gerjanne van der Velde-Meijer 10 jaar in Silvolde

april 2024

Protestantse Gemeente Silvolde
Kerkenstraat 6
7064 BH Silvolde
www.pgsilvolde.nl

Predikant:
ds. Gerjanne van der Velde-
Meijer
tel: 0315-239910
predikant@pgsilvolde.nl

Scriba:
Willy Freek
Rijksweg 21
7011 DR, Gaanderen
tel: 0315-239934
scriba@pgsilvolde.nl

Kosters:
Gerrit Vossers
tel: 06-13220718
Anton Neijland
tel: 0315-631627
koster@pgsilvolde.nl

Verenigingsgebouw De Sprank
Kerkenstraat 6A
Beheerders:
Ada en Derk Weening
tel: 0315-325917
sprank@pgsilvolde.nl

Beheerder begraafplaats:
Gerrit Vossers
tel: 0613220718
begraafplaats@pgsilvolde.nl

Bankrekening kerkrentmeesters
NL96 RABO 0359 1044 52
kerkrentmeesters@pgsilvolde.nl

Bankrekening diaconie
NL55 RABO 0359 1105 25
diakenen@pgsilvolde.nl

Kopij aanleveren voor de 20ste
van de maand
wob@pgsilvolde.nl

Kerkdiensten april

Zondag 7 april

10:00 uur: ds. G. van der Velde-Meijer
1ste collecte: Eigen diaconaal werk
2de collecte: Kerkrentmeesters

Zondag 14 april

10:00 uur: ds. G. van der Velde - Meijer
1ste collecte: Kerk in Actie, Rwanda
2de collecte: Kerkrentmeesters

Zondag 21 april, viering Heilig Avondmaal

10:00 uur: ds. G. van der Velde -Meijer
1ste collecte: Het Passion
2de collecte: Kerkrentmeesters

11:30 uur: Avondmaalsviering Opkamer Schuylenburgh

Zondag 28 april, zangdienst

10:00 uur:
1ste collecte: Stichting Eprafas, gevangenispastoraat
2de collecte: Kerkrentmeesters

Zondag 5 mei

10:00 uur: ds. G. van der Velde
1ste collecte: Eigen diaconaal werk
2de collecte: Kerkrentmeesters



Vieringen Schuylenburgh april

Alle vieringen zijn op woensdag, ze beginnen om 16.30 uur en vinden plaats op de Deale.

10 april pastor G. van de Munckhof
17 april ds. G. van der Velde-Meijer
24 april pastor G. van de Munckhof

**Heeft u vervoer naar de kerk nodig?
Neem dan contact op met Mariet Weening,
tel. 0315-329 000**

De Geloofsbelijdenis

In veel kerken wordt in de middagdienst de geloofsbelijdenis gelezen. Meestal het Apostolicum, de Twaalf Artikelen. Een legende vertelt dat elk van de twaalf apostelen één van deze heeft aangeleverd. Maar zo is het niet gegaan. In de eerste eeuw na Christus zijn er al sporen van een belijdenis. In de Vroege Kerk werden de catechumenen ('belijdeniscatechisanten') in de Paasnacht gedoopt. Hun werd gevraagd driemaal een jawoord uit te spreken als antwoord op de vraag naar hun belijden van de Vader, de Zoon en de heilige Geest. Na elk 'ja' werden zij dan in het doopwater gedompeld. Daarna kregen zij de handen opgelegd, werden ze gezalfd, kregen een wit kleed aan en mochten zij deelnemen aan de eucharistie (avondmaal). De geloofsbelijdenis is dan ook als een scharnier naar het avondmaal. Vanaf 1014 is het Credo (= 'Ik geloof') opgenomen in het missaal van de katholieke kerk (missaal = kerkboek). Wel is de plaats ervan in de liturgie nogal eens veranderd. De Reformatie nam de oude traditie over: zo staat het Apostolicum in ons klassieke avondmaalsformulier tussen uitleg en viering. Calvijn las de geloofsbelijdenis alleen in een avondmaalsdienst. De reformatie gebruikte overwegend het Apostolicum (eindtekst uit de 3e eeuw), soms ook wel de geloofsbelijdenis van Nicea/Constantinopel, die in de RK kerk en de orthodoxe kerken van het oosten standaard wordt gebruikt (eindtekst 4e eeuw).

Een tweede functie is die van samenvatting van het christelijke geloof. Als zodanig kan men het lezen van het Apostolicum zien in de leer- of middagdienst. Zo functioneert het ook in de Heidelbergse Catechismus (Zondag 7 - 22). Het Apostolicum kan ook door de gemeente worden gezongen. In het nieuwe liedboek vindt men verschillende versies (Lied 340 - 344). In onze wijkgemeente staat de gemeente tijdens het lezen of zingen van de geloofsbelijdenis, om zichtbaar te maken: wij staan hiervoor, hier staan wij achter, dit belijden wij.

(Ds. Arie Romein)

De Twaalf Artikelen

1. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en de aarde
2. En in Jezus Christus, Zijn eniggeboren Zoon, onze Heer
3. die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria
4. die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald in het dodenrijk
5. ten derde dage wederom opgestaan van de doden;
6. opgevaren te hemel, zittende ter rechter hand van God, de Almachtige Vader
7. vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden
8. Ik geloof in de Heilige Geest
9. Ik geloof een heilige, algemene Christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen
10. vergeving der zonden
11. wederopstanding van het lichaam
12. en een eeuwig leven.





Bij de diensten

De diensten zo vlak na Pasen hebben altijd nog het feestelijke van de Paasjubel. Alle lezingen zitten weer vol leven en hoop en de muziek mag vrolijk zijn.

In de dienst van **14 april** is er (bescheiden) aandacht voor het feit dat tien jaar geleden mijn ja-woord klonk in onze kerk. Gert Lammers zal Wilco muzikaal ondersteunen op trompet.

21 april vieren we de Maaltijd van de Heer. Eerst in de kerk en aansluitend in de Schuylenburgh.

De dienst van **28 april** is een zangdienst met uitgesproken ruimte voor oude en vertrouwde liederen.

Goede en gezegende diensten gewenst!

Uitgebreid koffiedrinken

Op zondag 14 april is er in aansluiting op de kerkdienst koffie en thee met taart en daarna nog een drankje. We willen dan toosten op het 10-jarig jubileum van dominee Gerjanne in onze gemeente.

Het is geen receptie, dat is van toepassing bij 12½ of 25 jaar, maar toch willen we dit 10-jarig domineeschap in onze protestantse gemeente met u allen vieren. Bij deze bent u daarvoor dus van harte uitgenodigd.

De kerkenraad

Jarige 80 jaar en ouder

18-4 Dhr. G.J. Spekking, Varsseveldseweg 29, 7061GG Terborg

Huwelijksjubileum

Onze hartelijke gelukswensen, ter zijner tijd onderstreept met een bloemetje, gaan naar Bert en Lia Luiten, Oude Dinxperloseweg 63. Zij hopen op 23 april hun 25-jarig huwelijksjubileum te vieren. Wij wensen hen met hun jongens en andere dierbaren nog vele mooie jaren toe.

Samen aan tafel

Ook in april wordt er weer op de laatste zondag van de maand een maaltijd geserveerd. En dat is dan op zondag 28 april. Het kookteam heeft er weer zin in. We hopen dat we het velen van u weer naar de zin kunnen maken wat betreft het eten. Wilt u mee eten op 28 april dan wel graag vooraf opgeven, uiterlijk vrijdag 26 april.

Het eten wordt om 17.30 opgediend in de Sprank, maar vanaf 16:30 bent u al welkom voor een kopje thee of koffie.

Opgeven bij Gerry Neijland, tel. 0315-631627 of Mariet Weening, tel. 0315-329000



Signalen van armoede

Ondanks de dalende inflatie en de weer wat normalere energieprijzen is het aantal mensen met geldzorgen niet gedaald. De kosten van levensmiddelen zijn niet weer terug op het niveau van voor Corona. De diaconie is onlangs bij een bijeenkomst geweest van *Samen erop Vooruit* waar informatie werd gegeven hoe je signalen kunt oppikken van mensen met geldzorgen. Omdat wij als gemeenteleden ook met veel andere mensen in onze woonomgeving in contact komen, leek het ons als diaconie zinvol om de informatie door te geven hoe je deze signalen kunt oppikken.

Wat is er aan de hand:

Zo'n 5 miljoen mensen in ons land hebben geldzorgen. Dat geeft stress. Mensen schamen zich ervoor. Daarom vragen ze niet om hulp. Zo lopen ze hulp én geld mis. De redenen waarom mensen in geldzorgen raken kunnen heel verschillend zijn. En je kunt ook niet altijd zien of iemand geldzorgen heeft. Het kan iemand zonder werk zijn, maar ook iemand met een baan of een eigen zaak.

Het blijkt dat 30% van de mensen in geldnood geen gebruik maakt van de financiële hulp die voor hen bedoeld is. Daarnaast duurt het gemiddeld 5 tot 7 jaar voor mensen om hulp vragen. En 70% van de huishoudens met schuld- en betaalproblemen zijn niet in beeld bij officiële instanties.

Om die reden zijn de contacten die wij met mensen om ons heen hebben van grote waarde om signalen op te pikken. Wat zijn mogelijke signalen?

- *Mensen gaan niet (meer) mee met uitstapjes of om ergens wat te drinken.
- *Er ligt veel ongeopende post in huis.
- *Men houdt overdag de gordijnen dicht
- *De voortuin wordt steeds rommeliger
- *Mensen houden bezoekjes bij hen thuis af

Hoe praat je over geld?

Praten over geld en geldzorgen kan helpen. Het geeft lucht. Hoe begin je?

- *Stel een open vraag.
- *Luister zonder oordeel.
- *Laat merken dat je wilt helpen.

Voorbeeldvragen:

- *Red je het wel? Ook financieel?
- *Lukt het je om rond te komen?
- *Heb je wel eens zorgen over rekeningen?
- *Veel mensen zitten krap, hoe is dat voor jou?

Mocht je mensen tegenkomen, waar bovenstaande op van toepassing is, dan kun je mensen doorverwijzen naar schuldhulpmaatje of het sociaal werk. Maar je kunt natuurlijk ook altijd één van de diakenen raadplegen (waarbij de privacy van iemand gewaarborgd blijft).

Namens de diaconie,

Marlies van de Beld





Ds. Van Selms



Gezin Van Selms

Protestantse Gemeente Silvolde in oorlogstijd

Ds. van Selms gearresteerd

(Predikant van Silvolde 1942-1952)

In de archieven zijn onlangs brieven gevonden over de oorlog. Deze brieven zijn geschreven door ds. van Selms aan zijn ouders, hierin schrijft hij over zijn arrestatie nu 80 jaar geleden. Hieronder de 1e brief. Ds. van Selms werd verdacht van connecties met Joden. Op zondagmorgen 21 mei 1944, een kwartier voor aanvang van de dienst werd hij gearresteerd.

Silvolde 25 mei 1944

Lieve Vader en Moeder,

U zult er wel erg nieuwsgierig naar zijn om eens een nauwkeurig relaas van de feiten te horen, over wat zich hier dezer dagen heeft afgespeeld. De aanleiding was het volgende: In het begin van Maart was ik in contact gekomen met een joodsche jongen, die ergens in een ander dorp op een boerderij verstopt was. Het gold hier een positief chr. gezin en door dit alles was ook bij hem het verlangen opgekomen christen te worden. Hij wendde zich toen tot mij en ik zei hem na Paschen maar eens terug te komen, omdat ik tot dien geen tijd had. Ik heb echter nooit meer iets van hem gehoord en vermoed dat hij hier uit de buurt weg is.

Ik wilde dit zaakje graag zoo goed mogelijk opknappen en vond het het beste om eens advies te vragen van dr. ten Boom, den zendeling onder Israel. Juist in die dagen hoorde men van verschillende zijden, dat er wel eens brieven geopend werden en het leek mij daarom beter om deze brief niet over de post te versturen, maar aan iemand mee te geven.

Nu zat hier ergens op een boerderij een Amsterdamsche jongen, ook afkomstig uit een volslagen onverschillig milieu. Hij gaf zich uit voor student, die hier verleden jaar gekomen was om wat beter te eten en nu maar rustig hier bleef, zoolang er zoo'n deining in de studentenwereld was. Ook ik heb nooit anders geweten, en ontving hem elken Dinsdagavond, want ook hij had na aanraking met eenige Oxford-menschen het verlangen gekregen wat meer van de Bijbel te weten. Hem had ik gevraagd dien brief voor mij mee te nemen, hij wist dan wel iemand, die het in Hilversum kon bezorgen. Die brief was twee dagen onder zijn berusting, of hij wordt op een nacht gearresteerd, bleek een spion te zijn, en lid van een geheime organisatie, die bij boeren joden onder bracht.

Ik was dus in dubbel opzicht gecompromiteerd, door mijn contact met die joodsche jongen en door dat met die student. De eerste tijd na die arrestatie, die ongeveer half Maart plaats vond, was natuurlijk erg angstig, maar toen ik niet hoorde zakte het een beetje en dacht ik dat het zaakje wel in de doofpot zou gaan, maar Zondagmorgen om kwart over tien, en ik juist op punt stond om naar de kerk te gaan kwamen twee Hollanders met de bekende actetasschen, die mij wilden arresteren.

Na heel veel praten over en weer kreeg ik tenslotte gedaan dat ik eerst nog mocht preeken, omdat anders de deining in het dorp te groot zou zijn, wat eindelijk goed gevonden werd. Ik heb het er gelukkig goed afgebracht en niemand heeft iets aan mij kunnen merken. Na de dienst werd ik op mijn kamer verhoord, 't bewuste briefje werd tevoorschijn gehaald en ik moest maar eens even zeggen waar hier de Joden verstopt zaten, want dit zou ik wel weten. Ik werd ondervraagd door een 22-jarige jongen, de Wildt uit Rheden, deze was buitengewoon onhebbelijk, dreigde met Dachau, daar zouden ze het wel uit mij krijgen e.d. Toen ik niets los bleek te kunnen laten werd ik eerst meegenomen naar de veldwachter en vandaar opgehaald door een marechaussee uit Terborg. Zoo werd ik loopend langs den Paaschberg weggebracht. 't Heele dorp was in opschudding, de menschen stonden in een dikke haag langs de weg.

In Terborg werd ik in de kazerne alleraardigst ontvangen en behandeld, ik mocht doen wat ik wou, loopen waar ik wou en kreeg zelfs verlof om 's nachts nog thuis te slapen. Anneke was onder dit alles reusachtig flink en kalm en heeft zich er prachtig doorheen geslagen. Den volgende morgen werd ik om kwart over zes afgehaald door een veldwachter, die mij naar het station bracht waarna twee marechaussee's mij meenamen naar Arnhem. Ze waren uiterst correct gingen niet naast mij zitten, maar aan de andere kant van het looppad en lieten mij ook op het station volkomen alleen. Om acht uur waren wij in het gebouw van de Sicherheitspolizei aan de Utrechtscheweg, ook vader welbekend. In gezelschap van mijn geleiders werd ik eerst naar een hal gebracht waar wij een drie kwartier moesten wachten en daarna werd ik in een cel gestopt, waar al twee andere jongens zaten, een jonge boer uit Twente, die na negen uur buiten was geweest en een student Schaepman uit Nijmegen van de Bijleveldsingel die al vier maanden gezeten had wegens deelname aan een of andere organisatie. Volgens mijn beide celgenooten had ik groote kans na mijn verhoor overgebracht te worden naar het Huis van Bewaring dus stopte ik, op hun aanraden mijn sigaretten in de zoom van mijn regenjas. Maar gelukkig bleek dit later overbodig, na ongeveer een uur werd ik gehaald en ben toen op twee verschillende bureau's verhoord, bij de eene over mijn relatie met de jood en bij den ander over mijn relatie met den student. Beide verhooren waren uiterst correct ze, duurden elk niet meer dan een kwartier en hadden geen zweem van een kruisverhoor. Bij den eerste moest ik wel toegeven dat ik mij misgaan had, door die jood niet aan te geven, maar dat zoiets als predikant toch onmogelijk kon. Wij spraken daarna over de mogelijkheid of een joden-bekeering serieus kon zijn, wat

mijn ondervrager ontkenden. Over de kwestie of ik nog anders joden verstopt wist, geen woord, terwijl die Hollander, die mij gearresteerd had, juist daarop steeds terugkwam. Daarna werd ik verhoord door een ander over de catechisatie van de Graaf. Ook daar wist ik aannemelijk te maken, dat alles wel zeer compromitteerend leek, maar dat ik van zijn werkelijke hoedanigheden niets afwist. Daarna werd ik weer naar mijn eerste ondervrager teruggebracht, die mij nog eens op het hart bond om mij steeds verre te houden van connecties met joden en illegale organisaties, waarna ik weer weg kon gaan.

Bij het eerste het beste huis, waar een raam open stond vroeg ik of ik even telefoneren mocht en belde daar Wunderink op, die met het heugelijke nieuws bij Anneke kwam en een eind verder bij kennissen heb ik toen U en de marechaussee op gebeld.



De oude pastorie



Onze kerk vóór de restauratie



Kerkindeling van voor de restauratie van 1957, met de herenbanken voorin



Bij het station zag ik Rupy en Gerry aan wie ik alles vertelde en in de trein zaten mijn twee geleiders, die natuurlijk ook erg blij waren mij weer te zien. Hun indruk was, dat het heele zaakje was opgezet door die de Wildt, die gehoopt had met een heele troep joden thuis te komen (hij had de handboeien al bij zich gehad) en dat de Duitsers het niet belangrijk genoeg vonden om er veel werk van te maken.

Bij het station stond behalve Anneke een groote groep belangstellenden, de belangstelling en het medeleven van het dorp is reusachtig geweest, tientallen mensen hebben geen oog dicht gedaan en iedereen was even blij dat ik er weer was. Den heelen dag stroomde het bloemen, twee taarten, cigaretten enz. en wij hadden onafgebroken visite.

De finesses van deze brief zijn niet bestemd voor iedereen, U zegt alleen maar dat ik verdacht werd van connecties met joden.

Ik ben door alle emoties wel erg moe, dus zal me wat kalm houden, maar verder is alles hier weer goed in orde. Veel liefs van ons allen,
Uw KAREL

met dank aan de fam. van Selms, Thea Berendsen en André Tangelder/Old Sillevold

Annie Lenderink

In de vitrine in de kerk onder de toren is in de maanden april en mei een kleine expositie met informatie over ds. van Selms, daaronder bevinden zich ook de volledige brieven.



Uit de pastorie

Tien jaar Silvolde. Inmiddels moet ook ik het onder ogen zien. Dat 'moeten' heeft vooral te maken met het aanvaarden van de onvermijdelijkheid van het verstrijken van de tijd. Wat gaat het snel. Komend met twee kleine brabbelende kinderen zijn het er nu drie (soms vier) die al behoorlijk hun zegje doen. Om nog maar te zwijgen over wat er al die tijd in de gemeente gebeurd is. Ook daar zijn kinderen groot geworden, ouderen nog ietsje ouder. En hebben we onder verdriet en dankbaarheid afscheid moeten nemen van velen die ons dierbaar waren. We vierden de feesten, deelden in de dankbaarheid wanneer er genezing mocht komen of een nieuwe weg zich opende na moeilijke tijden. Er waren dingen die goed gingen maar ik realiseer me ook dat er teleurstellingen zijn over wat niet is gedaan of anders had gekund. Het kerkgebouw en de omgeving veranderden. (Met als onbetwist hoogtepunt het terugplaatsen van de haan.) Talloze activiteiten kwamen en gingen met meer of minder succes. We kregen een pauze voor onze voeten geworpen met corona en vonden ook daarmee onze weg. De wereld om ons heen lijkt angstiger en geeft meer onzekerheid na pandemie en oorlogen die zo indringend tot ons komen.

Ja, de tijd gaat snel maar wat er voor mij persoonlijk rust en ritme inhoudt is dat we als gemeente leven van zondag tot zondag. Iedere week weer houden we (in wisselende samenstelling en sinds een paar jaar ook in verbondenheid met mensen thuis) ons leven in alle eerbied tegen Gods licht. Iedere week gaat het Woord open voor richting, voor hoop en troost. Iedere week is in zekere zin een echo van de tijd van het kerkelijk jaar waar we nu inzitten, kruis en opstanding en de vreugde van hen die mogen ervaren dat het leven wint.

Tien jaar Silvolde dus. Al met al een periode om even te markeren. En ook de dankbaarheid uit te spreken dat we als gezin hier zo geaard zijn. Dat heeft alles te maken met hoe we hier zijn ontvangen en de ruimte die we hebben gekregen om onze weg te vinden. Over het kennen van de toekomst hoeven we geen geijkte zinnen uit te spreken. Die beleven we zoals hiervoor gezegd van week tot week en van dag tot dag. Dit alles in het vertrouwen dat spreekt uit een lied dat velen van jullie inmiddels dierbaar is:

*Ga met God en Hij zal met je zijn,
jou nabij op al je wegen
met zijn raad en troost en zegen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.*

*Ga met God en Hij zal met je zijn:
bij gevaar, in bange tijden,
over jou zijn vleugels spreiden.
Ga met God en Hij zal met je zijn.*

Mede namens Eelco en de kinderen een hartelijke groet uit de pastorie
ds. Gerjanne van der Velde - Meijer



Uit de kerkenraad

Maandag 11 maart vond de Kerkenraadsvergadering plaats. Met een volle bezetting opende de voorzitter de vergadering. De predikant las vervolgens uit het Evangelie van Johannes. Na het vaststellen van de agenda werden de notulen van de vorige vergadering besproken en goedgekeurd. Er werd teruggekeken op de dienst van 10 maart jl. waarin interactie centraal stond. Ook werd er nog vooruitgekeken naar de Startzondag en de organisatie hiervan. Woensdag 13 maart is het Biddag voor gewas en arbeid. Tijdens deze dienst zal er weer ingezameld worden voor de Voedselbank. Ook worden de Oecumenische diensten besproken. Met de Oecumenische Werkgroep zullen deze geëvalueerd worden en er zal gekeken worden naar de frequentie en de invulling hiervan. De diverse colleges geven de lopende zaken aan. Zo is het voorjaarsuitje op 18 april a.s. geregeld door de diaconie. Ook is er het voornemen om weer een ontmoetingsmiddag in de Schuylenburg te organiseren. Tevens wordt bekeken of deze vorm van ontmoeten ook voor andere doelgroepen mogelijk is. Het jeugdwerk loopt. Met de middenclub wordt gezocht naar een vorm om jong en oud samen te brengen. Het Klavertje Vier is op 5 maart jl. bijeen geweest. De lopende zaken zijn besproken. De predikant sluit de vergadering met een avondgebed.

Els Spekking, notuliste kerkenraad

Voorjaarsuitje naar de DRU

Op **donderdagmiddag 18 april** staat er een voorjaarsuitje naar de DRU gepland. Een markant historisch pand in onze eigen omgeving en iedereen komt er wel eens langs op de fiets of wandelend of met een bezoek aan de theaterzaal of het restaurant, maar het museum of de historische film is misschien minder bekend. Daarom leek het ons als diaconie en HVD een mooie gelegenheid om dat een keer als bezoeklocatie te kiezen.

De middag **start om 14.00 uur** in de foyer van de DRU. Na koffie/thee met wat lekkers gaan we naar één van de bijgebouwen voor het bekijken van de historische film over het werk op de DRU, zoals dat jaren geleden plaatsvond. Daarna krijgen we onder leiding van een gids uitleg in het museum en het CIVON. We sluiten af met een hapje en drankje in de foyer. Voor deze excursie wordt een eigen bijdrage gevraagd van € 10,- p.p.

Er is voor deze excursie plaats voor 30 personen. De DRU wil graag weten met hoeveel mensen we komen, dus daarom wordt wel van u gevraagd om zich aan te melden. U kunt zich aanmelden op de intekenlijst op de statafel achter in de kerk of per email bij: marliesvandebeeld@live.nl. Telefonisch kan ook: 06-14 777 285. **De eindtermijn voor uw aanmelding is dinsdag 2 april!** Wilt u ook doorgeven of u dieetwensen hebt of een allergie waar rekening mee gehouden moet worden?

Namens de diaconie en HVD

Marlies van de Beld



Collecteopbrengsten februari

Diaconie

04-02 Kerk in Actie, Bangladesh	€ 67,50
11-02 K. i. A, Vluchtelingen Griekenland	€ 46,75
14-02 Aswoensdag, Het Passion	€ 34,75
18-02 Het Passion	€ 34,75
25-02 Bijbelvereniging Gideons	€ 52,16
Zendingbus Kerk	€ 22,45
Gift Bloemen	€ 55,00

Kerkrentmeesters

04-02	€ 62,17
11-02	€ 31,50
18-02	€ 37,30
25-02	€ 36,05
Via bank	€ 30,00
Verjaardag- sfonds	€ 45,00

Toelichting collectes

7 april - Eigen diaconaal werk

Te denken aan de deelkast en de middagen en uitjes voor de ouderen.

14 april - Kerk in Actie, Zending Rwanda

Kerk als plek van hoop hulp en verzoening.

Veel daders van de genocide in Rwanda zijn inmiddels terug uit de gevangenis. Kerken organiseren Lichtgroepen waar slachtoffers en daders elkaar ontmoeten en weer leren samenleven. Zeventig procent van de jonge Rwandese bevolking heeft de genocide niet meegemaakt. Hun probleem is gebrek aan werkgelegenheid. Ook voor hen wil de kerk er zijn. Ze biedt jongeren praktische trainingen aan die hun kansen op werk vergroten. Want deze jonge generatie is de hoopvolle toekomst van Rwanda.

21 april - Het Passion

Tijdelijke opvang en begeleiding voor verslaafden, om tot rust te komen en hun leven weer op de rails te krijgen.

28 april - Stichting Epafras, Gevangenispastoraat

Epafras zet zich in voor Nederlandse gevangenen die vastzitten in buitenlandse gevangenissen en biedt ze daar geestelijke steun.



Collecte 14 april: Kerk in Actie, Rwanda, Kerk als plek van hoop, hulp en verzoening



Collecte 28 april: Epafras, Gevangenispastoraat

Van de Kerkrentmeesters

Aangezien het vorige wat geschreven en geplaatst werd een stukje in de "Klavier" was, en van de gezamenlijke Colleges van Kerkrentmeesters, lijkt het alweer even geleden dat er informatie van ons richting de leden van PG Silvolde ging, en lijkt het al snel oud nieuws. Zo is de Actie Kerkbalans al weer even geleden, maar nu dan ook definitief afgerond. Op een paar tientjes na is het begrote bedrag gehaald, dus daar kunnen we tevreden over zijn. Ook het verloop van de actie en de inzet van de vrijwilligers doet ons goed.





Menigeen heeft al gezien dat de constructie om de fietsen aan vast te zetten nu ook klaar is. Het was voor enkelen van ons gezelschap een goed bestede zaterdagmorgen, gezellige samenwerking resulteerde in een degelijk frame. Angst voor diefstal hoeft nu de kerkgang per fiets niet meer te belemmeren!

Verder spelen er wat kleine dingen omtrent grond en grondgebruik. Zo blijken wij in de buurt van de pastorie een stukje grond van de gemeente (geheel te goeder trouw) in gebruik te hebben, en een particulier aan de Ulfseweg heeft een stukje van ons. Dit moet natuurlijk rechtgetrokken worden, naar oplossingen waar een ieder zich in kan vinden wordt gezocht. Ook zijn we benaderd door Liander, die, om het stroomnet in de buurt van het Voorbroek te kunnen verzwaren, daar een trafohuisje wil (ver)plaatsen. Gezien het feit dat dit een belang is dat ons allen aangaat hebben we aangegeven daar constructief in te staan.

Namens het College van Kerkrentmeesters, Jos Barink



Zaterdag 27 april 2023:

Zillewoldse Koningsmarkt

We hopen ook dit jaar weer een Koningsmarkt te kunnen houden. Een aantal vrijwilligers heeft zich inmiddels weer gemeld voor deze dag.

Bij de familie Weening staat inmiddels veel dat verkocht kan worden en we gaan ook weer een 'kleedjesmarkt' organiseren voor de kinderen. Aanmelden voor de kleedjesmarkt kan via het mailadres: koningsmarkt@gmail.com. We hopen op goed weer, want we willen alles liefst zo veel mogelijk buiten doen.

Naast verkoop van spullen is er natuurlijk ook weer de catering vanuit de keukens van de Sprank.

Ook de brandweer is dit jaar weer aanwezig.

Dus reserveer voor deze dag in elk geval vast een aantal uren voor een bezoek aan deze gezellige Koningsmarkt. En mocht u nog e.e.a. beschikbaar willen stellen, laat het ons weten. (Anton Neijland, 0315-631627)

